

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ  
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ: Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ Ο  
ΓΕΡΑΝΟΣ

# Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΑΝΟΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ



## ΑΙΣΩΠΕΙΟΙ ΜΥΘΟΙ

### ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΣ

*Κάποιον λύκον τὸ λαιμὸν  
ἓνα κόκκαλο εἶχε φράξει,  
κι' ὁ καλὸς σου ἀπὸ πνιγμὸν  
κόντευε νὰ τὰ τινάξῃ.*

*Μὰ γιὰ τύχη του καλὴ —  
νά, ἓνας Γερανὸς στὸ πλάϊ·  
καὶ ὁ Λύκος τοῦ μιλεῖ  
καὶ βοήθεια τοῦ ζητάει :*

*— Γερανέ μου νὰ χαρῆς,  
ἔλα, πρὶν τὰ κακαρώσω,  
βγάλ' τὸ κόκκαλο ἂν μπορῆς  
καὶ ρεγάλο θὰ σοῦ δώσω.*

*(Παράφρασις)*

*Μέσ' στοῦ Λύκου τὰ λαιμὰ  
τὸ κεφάλι ἐκεῖνος μπάζει,  
μὲ τὸ ῥάμφος πολεμᾷ  
καὶ τὸ κόκκαλο τοῦ βγάζει.*

*— Τὸ ῥεγάλο δὸς μου, ντέ!  
λέει τοῦ Λύκου· ἄειντε, γειά σου.  
Καὶ αὐτός : — « Βρὲ κοντεντέ,  
εἶσαι, λέει, μὲ τὰ σωσιὰ σου ;*

*« Μωρ' δὲν φτάνει ποῦ γερὸς  
βγῆκες ἀπὸ Λύκου στόμα,  
μόν' γυρεύεις σοβαρῶς  
κι' ἄλλη πληρωμὴ ἀκόμα ;*

ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κ. Φ. ΣΚ.

# ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ένας λύκος καταβρόχθιζε το φαγητό του τόσο γρήγορα και λαίμαργα που ένα κόκαλο του έκατσε στο λαιμό. Πονούσε πολύ και τριγυρνούσε στο δάσος προσπαθώντας να βρει μια λύση, κάποιο ζώο να τον βοηθήσει να βγάλει το κόκαλο από το λαιμό του. Μάλιστα πρόσφερε μια μεγάλη αμοιβή σε όποιο ζώο θα κατάφερνε να τραβήξει το κόκαλο. Παρακινημένος από τη μεγάλη αμοιβή ένας γερανός, έβαλε το μακρύ του ράμφος του μέσα στο στόμα του λύκου και τράβηξε το κόκαλο. Έπειτα ζήτησε από το λύκο την αμοιβή που είχε υποσχεθεί, αλλά εκείνος άρχισε να γρυλίζει και της έδειξε τα δόντια του. << αχάριστο πλάσμα!!>>είπε

# ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στο γερανό ο λύκος, << πώς τολμάς να ζητάς και άλλη αμοιβή εκτός από τη ζωή σου; Άλλωστε είσαι από τα λίγα ζώα που έβαλαν το κεφάλι τους στο στόμα του λύκου και μπόρεσε να το ξαναβγάλει έξω!>>.



# ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ

Το ηθικό δίδαγμα αυτού του μύθου είναι να μην περιμένεις αμοιβή όταν βοηθάς τους πονηρούς και να είσαι ευχαριστημένος αν καταφέρεις να την γλιτώσεις χωρίς να σου κάνουν κακό.

