

Ένα αλογάκι, μια φορά...

Μια φορά κι έναν καιρό σε μία φάρμα γεννήθηκε ένα αλογάκι.

Η οικογένεια του σπιτιού, η μαμά, ο μπαμπάς και το κοριτσάκι τους, ήταν πολύ χαρούμενοι. Ώσπου ο κτηνίατρος τους ανακοίνωσε τα κακά νέα:

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ: Λυπάμαι, αλλά δεν το αλογάκι δεν θα μεγάλωσε. Είναι πολύ άρρωστο.

ΜΠΑΜΠΑΣ: Δηλαδή;

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ: Τα πόδια του είναι πολύ κοντά και το σώμα του πολύ μεγάλο.

MAMA: Και τί πρέπει να κάνουμε;

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ: Το καλύτερο θα είναι να τον αφήσετε ελεύθερο στη φύση κι εκεί να γίνει ό,τι είναι να γίνει.

Ο κτηνίατρος έφυγε και ο μπαμπάς και η μαμά έπρεπε να μιλήσουν στη μικρή τους.

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Που είναι το αλογάκι; Θέλω να το δω.

MAMA: Ξέρεις είναι άρρωστο και θα πρέπει να το αφήσουμε να φύγει.

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Και πώς θα ζήσει μόνο του;

ΜΠΑΜΠΑΣ: Η φύση θα αποφασίσει.

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Αφήστε με τουλάχιστον να το αποχαιρετίσω.

Οι γονείς έφυγαν και έμεινε μόνο του το κορίτσι με το αλογάκι.

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Πολύ στεναχωριέμαι που σε χάνω. Σου δίνω λοιπόν αυτό το φυλαχτό να με θυμάσαι. Γεια σου!

Το αλογάκι μόνο του πια άρχισε να βαδίζει μέσα στη φύση και βρέθηκε στο δάσος.

Εκεί συνάντησε μία αλεπού.

ΑΛΕΠΟΥ: Γεια σου! Πώς βρέθηκες εσύ εδώ;

ΑΛΟΓΑΚΙ: Ούτε και ξέρω. Νιώθω χαμένο.

ΑΛΕΠΟΥ: Μη φοβάσαι. Κοντά μου που γνωρίζω το δάσος πολύ καλά δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Πάω να τελειώσω κάτι δουλίτσες και θα ξανάρθω.

Το αλογάκι έμεινε μόνο του και σε λίγο το πλησίασε ένα σπουργιτάκι.

ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ: Γεια σου!

ΑΛΟΓΑΚΙ: Γεια σου κι εσένα.

ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ: Τί κάνεις εδώ;

Κείμενο κουκλοθέατρου. Ολοήμερο: Τμήμα Γ1 & Γ Μονοθεσίου
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικοί: Ίλια Λακίδου, Χριστίνα Παπαδάκη
Πολιτιστικό πρόγραμμα: *Το θέατρο ...αλλιώς!*

ΑΛΟΓΑΚΙ: Κάθομαι. Περιμένω την αλεπού.

ΣΠΟΥΡΓΙΤΑΚΙ: Δεν ξέρω τί σου είπε αλλά εδώ είναι περιοχή μου. Να φύγεις!

ΑΛΟΓΑΚΙ: Μα δεν ξέρω πού να πάω;

ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ: Πρόβλημά σου!

ΑΛΟΓΑΚΙ: Δεν μιλάς ωραία!

Τότε ήρθε πιο κοντά ένα καλό και φρόνιμο καναρίνι.

ΚΑΝΑΡΙΝΙ: Και πότε μιλά ωραία αυτό το σπουργιτί; Όλα τα θέλει για τον εαυτό και δεν έχει κανένα φίλο.

ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ: Φίλους σαν κι εσένα να μου λείπουν. Εσύ μου τρως όλο μου το φαγητό.

ΚΑΝΑΡΙΝΙ: Έτσι χοντρό που γίνεσαι σε λίγο δεν θα μπορείς να πετάξεις.

Το αλογάκι φοβήθηκε από τον τσακωμό και σιγά-σιγά πήγε πιο πέρα και χάθηκε.

Σε λίγο ήρθε στο ξέφωτο η Αλεπού.

ΑΛΕΠΟΥ: Φιλάρες, πού πήγε το αλογάκι που ήταν εδώ;

ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ: Αλλού! Και καλά έκανε που έφυγε μόνο του γιατί αλλιώς θα το έδιωχνα.

ΑΛΕΠΟΥ: Και γιατί παρακαλώ;

ΚΑΝΑΡΙΝΙ: Το μισό δάσος νομίζει ότι είναι δικό του, ο μονοφαγάς!

ΑΛΕΠΟΥ: Αλλού αυτά σπουργιτάκι. Είδες που πήγε;

ΚΑΝΑΡΙΝΙ: Νομίζω από εκεί.

ΑΛΕΠΟΥ: Πάμε να το βρούμε.

Έτσι η αλεπού και το καναρίνι βάλθηκαν να βρουν το αλογάκι κι αφήσανε το σπουργιτί μόνο του. Λίγο πιο κάτω το βρήκαν να κάθεσαι λυπημένο.

ΑΛΕΠΟΥ: Ευτυχώς δεν πήγες μακριά. Μα γιατί είσαι τόσο στεναχωρημένο;

ΑΛΟΓΑΚΙ: Με διώξαν από τη φάρμα μου γιατί έχω πολύ κοντά πόδια και τώρα δεν ξέρω ούτε πού θα κοιμηθώ τη νύχτα, τί θα φάω και νιώθω πολύ, πολύ μόνο μου.

ΑΛΕΠΟΥ: Μη στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι εδώ. Φαγητό θέλεις; Εγώ. Νερό θέλεις; Εγώ. Τί θέλεις, ζήτα το.

ΑΛΟΓΑΚΙ: Θέλω... θέλω... άλλα πόδια.

ΚΑΝΑΡΙΝΙ: Τί ήθελες κι εσύ κι έδωσε τόσες υποσχέσεις;

Κείμενο κουκλοθέατρου. Ολοήμερο: Τμήμα Γ1 & Γ Μονοθεσίου
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικοί: Ίλια Λακίδου, Χριστίνα Παπαδάκη
Πολιτιστικό πρόγραμμα: *Το θέατρο ...αλλιώς!*

ΑΛΕΠΟΥ: Πόδια θέλεις;Εγώ!

ΚΑΝΑΡΙΝΙ: Μα τί λες;

ΑΛΕΠΟΥ: Ξέρω πολύ καλά τί λέω. Πιο βαθιά στο δάσος υπάρχει μία μαγική λίμνη.

Πήγαινε εκεί, κάνε την ευχή σου και περίμενε να έρθει το επόμενο πρωί. Νομίζω ότι η επιθυμία σου θα πραγματοποιηθεί.

ΑΛΟΓΑΚΙ: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάω εκεί και θα ξανάρθω το πρωί.

Το αλογάκι περπάτησε μέχρι που βρήκε τη μαγική λίμνη. Στάθηκε από πάνω της, είδε για πρώτη φορά το πρόσωπό του...

ΑΛΟΓΑΚΙ: Δεν είμαι κι άσχημο... Λιμνούλα μου καλή δώσε μου άλλα πόδια, πιο δυνατά και πιο ψηλά.

Και κουρασμένο... κοιμήθηκε. Το άλλο πρωί... η ευχή του είχε πραγματοποιηθεί!

ΑΛΟΓΑΚΙ:Ωχ! Ψήλωσα! Ψήλωσα πολύ. Πιο πολύ... νομίζω από το κανονικό. Πάω να βρω την αλεπού.

Προχώρησε, έφτασε στο γνωστό ξέφωτο αλλά πουθενά η αλεπού. Περίμενε...

περίμενε... και ξαφνικά τον πλησίασαν δύο άγνωστοι άνθρωποι.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Α: Βλέπεις ό,τι βλέπω;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Β: Και πολύ καλά μάλιστα.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Α: Αν πάμε αυτό το άλογο στον ιππόδρομο θα γίνουμε πλούσιοι.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Β: Μόνο πλούσιοι. Πάμπλουτοι.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Α: Μόνο πάμπλουτοι. Διάσημοι.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Β: Πολύ διάσημοι.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Α: Τί καθόμαστε λοιπόν; Ας το δέσουμε και να το σύρουμε μέχρι την καρότσα μας.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Β: Ωραία ιδέα... αλλά δεν το λυπάσαι;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Α: Τί να λυπηθώ βρε; Χάρη του κάνω. Εδώ λίγο να μείνει θα πεθάνει από αστία.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Β: Δεν έχεις άδικο... αλλά στον ιππόδρομο θα κλειστεί σε έναν στάβλο.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Α: Θέλεις να γίνεις πλούσιος;

Κείμενο κουκλοθέατρου. Ολοήμερο: Τμήμα Γ1 & Γ Μονοθεσίου
Υπεύθυνη Εκπαιδευτική: Ίλια Λακίδου, Χριστίνα Παπαδάκη
Πολιτιστικό πρόγραμμα: *Το θέατρο ...αλλιώς!*

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Β: Ναι.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Α: Θέλεις να γίνεις διάσημος;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Β: Ναι

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Α: Θέλεις να πάρουμε προαγωγή;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Β: Ναι.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Α: Βοήθα τότε και μη μιλάς.

Τότε οι δυο υπάλληλοι του ιπποδρόμου, έριξαν δυο σχοινιά και άρπαξαν από το λαιμό το αλογάκι.

ΑΛΟΓΑΚΙ: Μη! Μη! Πού με πάτε; Αφήστε με ήσυχο!

Φυσικά οι υπάλληλοι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα του αλόγου και τον τράβηξαν πολύ δυνατά, το έβαλαν στο φορτηγό τους και το πήγαν στον ιππόδρομο. Εκεί τον πήγαν σε έναν στάβλο.

ΑΛΟΓΑΚΙ: Είναι πολύ στενά εδώ. Και είμαι μόνος μου. Πού να είναι η αλεπού; Τί θα κάνω εδώ πέρα;

Σε λίγο δυο καθαρίστριες το πλησίασαν.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Α: Καλέ τί ωραίο άλογο!

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Β: Ψηλό κι αγέρωχο.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Α: Θα του φέρω μπόλικο σανό να φάει.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Β: Κι εγώ θα του σκουπίσω καλά το στάβλο του.

ΑΛΟΓΑΚΙ: Πείτε μου ...Πού είμαι; Τί κάνω εδώ μέσα;

Φυσικά δεν τον καταλάβαιναν. Το χάιδεψαν όμως, του έβαλαν φρέσκο νερό και το άφησαν να ξεκουραστεί. Την άλλη μέρα ήρθαν οι δυο υπάλληλοι.

ΑΛΟΓΑΚΙ: Ωχ! Πάλι αυτοί. Πού θα με πάνε τώρα;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Β: Κοιμήθηκες καλά; Έφαγες; Δροσίστηκες;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Α: Τώρα ήρθε η στιγμή να μας βγάλεις ασπροπρόσωπους.

ΑΛΟΓΑΚΙ: Αχ! Τί λένε;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Α: Να βγεις εκεί έξω και να τους κερδίσεις όλους.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Β: Είσαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει; Θα μπορέσει να τρέξει;

Κείμενο κουκλοθέατρου. Ολοήμερο: Τμήμα Γ1 & Γ Μονοθεσίου
Υπεύθυνη Εκπαιδευτική: Ίλια Λακίδου, Χριστίνα Παπαδάκη
Πολιτιστικό πρόγραμμα: *Το θέατρο ...αλλιώς!*

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Α: Με τέτοια πόδια... θα σκίσει.

Τράβηξαν λοιπόν έξω το αλογάκι και το πήγαν στον ιππόδρομο. Είχε πολύ κόσμο. Και άλλα άλογα. Που όλα έμοιαζαν σαν κι εκείνο, πριν κάνει την ευχή του. Τόσο ψηλά πόδια είχε αποκτήσει. Το έβαλαν στη σειρά μαζί με τα άλλα άλογα και εμφανίστηκε ένας παρουσιαστής.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι! Σήμερα θα δείτε κάτι μοναδικό! Ένα άλογο καταπληκτικό. Ένα άλογο διαφορετικό. Ένα άλογο-θαύμα της Φύσης. Μοιάζει από άλλο κόσμο. Μοιάζει από άλλο πλανήτη. Ετοιμαστείτε για μία σπουδαία κούρσα.

ΑΛΟΓΑΚΙ:Κούρσα; Τί είναι η κούρσα;

Και πριν καλά καλά το καταλάβει ακούστηκε η κόρνα και ένωσε ένα δυνατό σπρώξιμο κι είδε όλα τα άλογα να τρέχουν. Άρχισε κι αυτό να τρέχει και ο κόσμος φώναζε «Μπράβο! Έλα! Ζήτω! Τρέχα!» Και φυσικά τερμάτισε πρώτος!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Τι σας λέγαμε; Δεν ήταν κάτι το μοναδικό; Δεν είναι ένα άλογο φανταστικό;

Τότε, πολλοί θεατές θέλανε να τον θανμάσουν από κοντά. Ανάμεσά τους ήταν ένας μπαμπάς, μία μαμά κι ένα κοριτσάκι.

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Μαμά, θέλω να πάω να δω από κοντά το άλογο που κέρδισε.

ΜΑΜΑ: Άντε, πήγαινε.

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Μπράβο, αλογάκι! Ήσουν καταπληκτικό!

Τότε το κοριτσάκι είδε στο λαιμο του κάτι να κρέμεται.

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Τί είναι αυτό; Πού το βρήκες; Αλογάκι, εσύ είσαι; Μα πώς ψήλωσες έτσι; Μπαμπά! Μαμά!

ΜΠΑΜΠΑΣ: Τί τρέχει, παιδί μου;

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ:Αυτό είναι το αλογάκι μας... το αλογάκι που αφήσαμε στο δάσος.

Είδατε δεν πέθανε. Και κοίτα πόσο ψηλό έγινε.

ΜΠΑΜΠΑΣ: Αποκλείεται. Κάποιο λάθος κάνεις.

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ:Όχι δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν είναι μαμά το φυλαχτό της νονάς μου που του χάρισα;

ΜΑΜΑ: Ναι... αυτό είναι... Μα πώς;

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Να το πάρουμε πίσω μπαμπά!

Κείμενο κουκλοθέατρου. Ολοήμερο: Τμήμα Γ1 & Γ Μονοθεσίου
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικοί: Ίλια Λακίδου, Χριστίνα Παπαδάκη
Πολιτιστικό πρόγραμμα: Το θέατρο ...αλλιώς!

ΜΠΑΜΠΑΣ: Δεν γίνεται παιδί μου. Τώρα είναι ένα πολύ ακριβό άλογο γιατί κερδίζει κούρσες. Λυπάμαι... λυπάμαι πολύ.

Το αλογάκι που αναγνώρισε τα παλιά του αφεντικά ήθελε να πάει μαζί τους. Ήλιπιζε να πάει μαζί τους κι όταν τους είδε να φεύγουν λυπήθηκε πολύ. Τόσο πολύ που κανείς δεν μπορούσε να τον πάει ξανά στο στάβλο. Τον τράβηξαν οι υπάλληλοι, τον τράβηκαν οι καθαρίστριες, έδωσε κι ένα χεράκι κι ο παρουσιαστής και τίποτα. Κοιτούσε μόνο προς τα εκεί που έφυγε το κοριτσάκι και δεν κουνιόταν καθόλου. Το βράδυ... έφυγε. Άρχισε να περπατά ώσπου έφτασε ξανά στη μαγική λίμνη. Στάθηκε από πάνω της και έκανε άλλη μια ευχή.

ΑΛΟΓΑΚΙ: Ξέρω ότι είναι πολύ αυτό που ζητώ αλλά θέλω να μπορώ να πετάω.

Αποκαμωμένο κοιμήθηκε και το πρωί...είχε πράγματι φτερά. Κι άρχισε να πετά.

ΑΛΟΓΑΚΙ: Είναι καταπληκτικό να βλέπω τον κόσμο από ψηλά. Πόσα σπίτια, πόσα δάση, πόσες θάλασσες. Όλα είναι υπέροχα. Φοβάμαι όμως μοναχό μου. Γι'αυτό δεν πρέπει να ξεχαστώ από όλα αυτά τα ωραία που βλέπω. Πρέπει να βρω το σπίτι μου. Κι εκεί που πετούσε είδε από μακριά μία αυλή. Και μέσα στην αυλή, το κοριτσάκι.

Πλησίασε και προσγειώθηκε μπροστά του.

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Αλογάκι, εσύ;

ΑΛΟΓΑΚΙ:Επιτέλους! Σπίτι μου! Κοντά σου!

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Μαμά, μπαμπά, ελάτε να δείτε!

Ο μπαμπάς κι η μαμά βγήκαν στον κήπο και είδανε το αλογάκι τους, ένα αλογάκι πια ψηλό και με φτερά και φοβήθηκαν.

ΜΠΑΜΠΑΣ: Μη! Πρόσεχε!

ΜΑΜΑ: Θα το ψάχνουνε. Θα μπλέξουμε.

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: Ν'ανέβω πάνω σου να πάμε μια βόλτα;

Και πριν καλά καλά το καταλάβει, η μικρή ανέβηκε στη ράχη του, το χάιδεψε κι εκείνο χαρούμενο άρχισε να πετάει, να πετάει πολύ πολύ ψηλά στον ουρανό. Και τώρα πια δεν φοβόταν. Με το κοριτσάκι στην πλάτη του είχε βρει το σπίτι του.

Κείμενο κουκλοθέατρου. Ολοήμερο: Τμήμα Γ1 & Γ Μονοθεσίου
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικοί: Ίλια Λακίδου, Χριστίνα Παπαδάκη
Πολιτιστικό πρόγραμμα: Το θέατρο ...αλλιώς!

Κείμενο κουκλοθέατρου. Ολοήμερο: Τμήμα Γ1 & Γ Μονοθεσίου
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικοί: Ίλια Λακίδου, Χριστίνα Παπαδάκη
Πολιτιστικό πρόγραμμα: *Το θέατρο ...αλλιώς!*