

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΔΕΩΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (2016)

“ΡΕΙΘΡΟΙΣ ΕΠΝΙΞΑΣ ΤΩΝ ΣΩΝ ΑΙΜΑΤΩΝ ...

ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝΑΘΛΩΝ ΓΕΝΝΑΙΟΤΑΤΕ

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΔΕΩΝ ΠΑΝΑΟΙΔΙΜΕ...”

Πανηγυρικά και με την προσευχητική παρουσία πολυπληθών προσκυνητών εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου η ιερά και φωταυγής μνήμη του μεγάλου ενδόξου νέου Οσιομάρτυρος Γεδεών του εν Τυρνάβω μαρτυρησάντος και τελειωθέντος. Επίκεντρο του εορτασμού ο μεγαλάνυμος Ιερός Ναός του Αγίου στον Τύρναβο όπου ευρίσκεται ο τάφος και τα χαριτόβρυτα Ιερα λείψανά του.

Στον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό της εορτής χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.Χρυσόστομος, ο οποίος με συγκίνηση αναφέρθηκε στην εποχή που ως Διάκονος ερχόταν στην ιερά πανήγυρι του Αγίου και διακονούσε στο ιερό Θυσιαστήριο. Μαζί του συνχοροστάτησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.Τιμόθεος και Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, ενώ έψαλλε εκλεκτός χορός Ιεροψαλτών. Την διακονία του λόγου ανέλαβε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Αρχιμανδρίτης, π.Αμφιλόχιος Παπανδρέου, ο οποίος αναφέρθηκε στον πολυτάραχο βίο του αγίου Γεδεών και στον τρόπο γενικότερα που ένας πιστός άνθρωπος μέσα από αγώνες πολλούς και θυσίες κατορθώνει να ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της θείας Χάριτος, καθίσταται σκεύος εκλογής και δοχείο της Χάριτος του Θεού, που καθ' ημέραν ομολογεί το όνομα του Αγίου Θεού, όπως συνέβη και με τον άγιο νέο ένδοξο Οσιομάρτυρα Γεδεών, ο οποίος υποκινούμενος από την γεμάτη αγάπη καρδιά του και εμφορούμενος από θείο ζήλο, οπλισμένος δε από αυτήν την θεία Χάρη και δίδοντας αγώνες σκληρούς, ομολόγησε σθεναρώς το όνομα του Κυρίου Ιησού.

Το πρωί της επομένης ημέρας 30 Δεκεμβρίου τελέσθηκε πανηγυρικό αρχιερατικό συλλείτουργο με προεξάρχοντα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.Τιμόθεο και συνιερουργούς τους ως άνω Σεβασμιώτατους Ιεράρχες, οι οποίοι πλαισιώνονταν από τους ευλαβείς πατέρες και πλήθος ευσεβών χριστιανών που με πολλή αγάπη και ευλάβεια μεγάλη συμπροσεύχονταν στον χαριτόβρυτο άγιο Γεδεών.

Στον πανηγυρικό της ημέρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.Τιμόθεος μίλησε για τον άσαρκο Λόγο του Θεού που έγινε άνθρωπος εκ των παρθενικών αιμάτων της ταπεινής κόρης της Ναζαρέτ, της Παναγίας Μητέρας Του. Ο Θεός σαρκώθηκε, έγινε Ίδιος με εμάς, ώστε να γίνουμε εμείς όμοιοι με το Θεό, κάτι το οποίο βλέπουμε να απασχόλησε ιδιαίτερα την φλογερή καρδιά του Αγίου Γεδεών που βίωμά του και αγωνία του ήταν το πώς θα περάσει από το κατ' εικόνα στο καθ' ομοίωσιν!

Στο τέλος της θείας λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος κ.Ιγνάτιος προχείρισε σε Πρωτοπρεσβύτερο τον Αιδεδιμολογιώτατο π.Ιωάννη Ζέρμα, Φιλολόγο και Θεολόγο, εφημέριο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης, και πατέρα τριών τέκνων, προσφωνήσας αυτόν καταλλήλως.

Ακολούθησε, παρά το δυνατό ψύχος, μεγαλοπρεπέστατη ιερά λιτάνευση της ιεράς, θαυματουργού και χαριτόβρυτης αγίας κάρας και της αγίας εικόνας του Οσίου Γεδεών στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου, όπου τελέσθηκε η αρτοκλασία και το ύψωμα του Αγίου, με την συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων αρχιερέων, του ιερού κλήρου και παρουσία όλων των αρχόντων του τόπου.

Από την κεντρική πλατεία της πόλεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Ιγνάτιος, απηύθυνε προσευχητικώς, ενώπιον της χαριτοβρύτου αγίας κάρας του Θαυματουργού νέου Οσιομάρτυρος της Εκκλησίας, ιερά δέηση για τους ανθρώπους που υποφέρουν και δοκιμάζονται σήμερα και μίλησε για τον ορθό τρόπο του εορτασμού ενός τόσο μεγάλου Αγίου και Πατρός της Εκκλησίας, ο οποίος άφησε στους πιστούς ιερά παρακαταθήκη να αγαπούν τον Θεό εμπράκτως και να θυσιάζουν κάποια πράγματα και σήμερα ακόμη χάριν της αληθινής και καρδιακής τους αγάπης προς τον Αρχιποιμένα της ζωής τους Σωτήρα Χριστό. Και κατέληξε αγιογραφικώς και πατερικώς πώς ο άγιος μας δεικνύει σήμερα την σταυρική οδό, δια της οποίας θα εισέλθουμε στην αιωνιότητα και στην χαρά της Βασιλείας των Ουρανών.

Ευχήθηκε δε ο Πολιούχος του Τυρνάβου, άγιος Γεδεών να είναι βοηθός και αρωγός στην ζωή και το έργο όλων των ευλαβών χριστιανών και πρόξενος όλων των πνευματικών αγαθών σε όλους τους ανθρώπους.