

## **ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ**

### **ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (330 - 379 Μ.Χ)**

Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στην Νεοκαισάρεια του Πόντου. Μεγάλωσε όμως στην Καισαρεία της Καππαδοκίας. Γονείς του ήταν η ενάρετη Εμμέλεια και ο ονομαστός ρήτορας Βασίλειος.

Σπούδασε στην Αθήνα μαζί με το φίλο του Γρηγόριο, το Ναζιανζηνό. Εγκατέλειψε το επάγγελμα του ρήτορα και αφού μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς, έγινε μοναχός. Στην περίοδο της αίρεσης του Αρείου, λαός και κλήρος τον διάλεξαν για επίσκοπο Καισαρείας.

Καταπολέμησε τους αιρετικούς και διακρίθηκε για τη μεγάλη φιλανθρωπική του δράση. Έχτισε την περίφημη «Βασιλειάδα», δηλ. νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, ξενώνες, σχολεία, εργαστήρια κ.ά. Έγραψε αξιοθαύμαστα βιβλία: δογματικά, ασκητικά, παιδαγωγικά, τη θεία Λειτουργία κ.ά.

Απάντηση του Μ. Βασιλείου στις απειλές του Μόδεστου: Όταν ο Μόδεστος, με εντολή του αρειανού αυτοκράτορα Ουάλλη, απείλησε το Μ. Βασίλειο, επειδή πολεμούσε τους αρειανούς, με δήμευση περιουσίας, εξορία, βασανιστήρια και θάνατο, ο Μ. Βασίλειος τους απάντησε: «Τίποτε απ' αυτά δεν φοβούμαι, γιατί περιουσία δεν έχω παρά μόνο τα φτωχά μου ρούχα και λίγα βιβλία. Εξορία δε φοβάμαι, γιατί όλοι σ' αυτή τη ζωή είμαστε σαν τα πουλιά χωρίς μόνιμη στέγη. Βάσανα δε λογαριάζω, γιατί τα ασθενικό μου σώμα γρήγορα θα πεθάνει. Κι ο θάνατος θα με φέρει κοντά στο Θεό, για τον οποίο ζω και εργάζομαι».

### **ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ (329 - 390 Μ.Χ.)**

Ο Γρηγόριος γεννήθηκε στη Ναζιανζό της Καππαδοκίας. Οι ευσεβείς γονείς του, η Νόννα κι ο επίσκοπος Γρηγόριος, του έδωσαν χριστιανική αγωγή. Σπούδασε στην Καισαρεία της Παλαιστίνης, στην Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα. Έγινε πρεσβύτερος στην γενέτειρα του κι αργότερα επίσκοπος των Σωσίμων. Στην περίοδο του αρειανισμού βρέθηκε στην Κων/πολη όπου με τους περίφημους πέντε λόγους για τη θεότητα του «Υιού και Λόγου» του θεού, καταπολέμησε του αιρετικούς.

Αναδείχθηκε αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, στα χρόνια του Μ. Θεοδοσίου. Παραιτήθηκε όμως από τον πατριαρχικό θρόνο και πέρασε την υπόλοιπη ζωή του στην έρημο με προσευχή, διάβασμα και συγγραφή βιβλίων.

### **ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (344 \* 354 - 407 Μ.Χ.)**

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας ανάμεσα στα 344 και 354. Γονείς του ήταν ο αξιωματικός Σεκούνδος και η ευσεβής Ανθούσα. Πολύ νωρίς έμεινε ορφανός από τον πατέρα του. Σπούδασε στη ρητορική σχολή εθνικού Λιβάνιου.

Άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα, αλλά γρήγορα το εγκατέλειψε και άρχισε ασκητική ζωή. Ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Στα κηρύγματα του μιλούσε με τόση σοφία και χάρη, ώστε δίκαια του ονόμασαν "Χρυσόστομο".

Επειδή τα έβαλε με την αυτοκράτειρα Ευδοξία, καταδικάστηκε σε εξορία. Στο δρόμο της εξορίας πέθανε από τις κακουχίες και τις στερήσεις.