

Τι είναι η FEANTSA?

Η FEANTSA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με τους αστέγους, είναι μία ομπρέλα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση του φαινομένου της έλλειψης στέγης στην Ευρώπη. Στόχος της Feantsa είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ανθρώπων που απειλούνται ή που βιώνουν την έλλειψη στέγης, ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας τη συνεργασία των συναφών φορέων που ασχολούνται με το ζήτημα στην Ευρώπη. Σήμερα η FEANTSA έχει περισσότερες από εκατό οργανώσεις μέλη που εργάζονται σε όλη την Ευρώπη, και σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περισσότερα μέλη της FEANTSA είναι εθνικές ή περιφερειακές οργανώσεις και δίκτυα που παρέχουν μία ποικιλία υπηρεσιών για άστεγους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων της στέγης, της υγείας, της εργασίας και της κοινωνικής υποστήριξης.



FEANTSA

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο της FEANTSA στις Βρυξέλλες:

FEANTSA

194 Chaussée de Louvain

1210 Βρυξέλλες

Βέλγιο

Τηλ. : +32 2 538 66 69

Fax: +32 2 539 41 74

e-mail: information@feantsa.org

Web: www.feantsa.org



Η παρούσα έκδοση υποστηρίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη (2007-2013). Η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαχειρίζεται το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θεσπίστηκε με σκοπό να υποστηρίξει οικονομικά την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, όπως ορίζεται στην κοινωνική ατζέντα, και να συμβάλει έτσι στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας στους τομείς αυτούς.

Το επταετές πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κατάλληλης και αποτελεσματικής νομοθεσίας και πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα, στην ΕΕ των 27, τις χώρες ΕΖΕΣ-ΕΟΧ και τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες για προσχώρηση στην ΕΕ.

Αποστολή του προγράμματος PROGRESS είναι η ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην υποστήριξη των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν και των προσπάθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας με μεγαλύτερη συνοχή. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα PROGRESS θα συμβάλει:

- στην παροχή αναλύσεων και συμβουλών πολιτικής στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα PROGRESS-
- στην παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα-
- στην προώθηση της μεταφοράς πολιτικών, γνώσεων και υποστήριξης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους στόχους και τις προτεραιότητες της ΕΕ- και
- στην προώθηση των απόψεων των φορέων και της κοινωνίας γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε:
<http://ec.europa.eu/progress>

Οι πληροφορίες που περιέχονται σ'αυτή την έκδοση δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση ή τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης είναι εφικτή!



2010
Ευρωπαϊκό έτος
για την καταπολέμηση
της φτώχειας και
του κοινωνικού
αποκλεισμού

**2010 BUILDING A
EUROPE FOR ALL**
www.endpoverty.eu



Η εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης μπορεί να φαντάζει σε μερικούς σαν ένα άπιαστο όνειρο, αλλά στη FEANTSA πιστεύουμε ότι εάν οι στόχοι που τίθενται εδώ γίνουν μέρος ολοκληρωμένων πολιτικών για την έλλειψη στέγης, τότε μπορούμε τελικά να εξαλείψουμε μια για πάντα το πρόβλημα.



Κανένας άνθρωπος να μη ζει στο δρόμο

Κανένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να εξαναγκάζεται να μένει στο δρόμο λόγω της έλλειψης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις προσδοκίες του. Στη σημερινή Ευρώπη είναι απαράδεκτο άνθρωποι να μένουν στο δρόμο, διακινδυνεύοντας την ασφάλεια, την υγεία και την αξιοπρέπεια τους.

Κανένας άνθρωπος να μη διαμένει σε κατάλυμα επείγουσας φιλοξενίας για περισσότερο από ό,τι χαρακτηρίζεται “επείγον”

Κανένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να παραμένει σε κατάλυμα επείγουσας φιλοξενίας για περισσότερο από όσο χαρακτηρίζεται “επείγον”. Οι ξενώνες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως προσωρινές λύσεις για την αντιμετώπιση μιας σύνθετης και επείγουσας ανάγκης. Δεν έχουν σχεδιαστεί ως μακροπρόθεσμες λύσεις για ευάλωτους ανθρώπους και δεν θα πρέπει να γίνουν υποκατάστατα των πραγματικών “σπιτιών”.

Κανένας άνθρωπος να μη διαμένει σε μεταβατικό κατάλυμα περισσότερο από όσο απαιτείται για μία επιτυχημένη μετάβαση προς την ανεξάρτητη διαβίωση

Οι ξενώνες για αστέγους/ες, τα προσωρινά καταλύματα και η μεταβατική-υποστηριζόμενη φιλοξενία αποτελούν ενδιάμεσα βήματα για μία μακροπρόθεσμη στέγαση και έχουν σχεδιαστεί μόνο για σύντομη έως μεσοπρόθεσμη διαμονή. Δυστυχώς όμως, αυτές οι μορφές φιλοξενίας γίνονται πιο μόνιμες από ό,τι πρέπει, οδηγώντας έτσι τους άστεγους ανθρώπους να διαμένουν μακροπρόθεσμα σε ακατάλληλους χώρους.

Κανένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να διώχνεται από ένα ίδρυμα χωρίς επιλογές στέγασης

Κανένας/καμία που βρίσκεται σε ίδρυμα – είτε αυτό είναι νοσοκομείο, είτε υπηρεσία φροντίδας είτε φυλακή – δεν θα πρέπει να διώχνεται χωρίς επαρκή υποστήριξη και κατάλληλες επιλογές στέγασης. Νέοι άνθρωποι που φεύγουν από ιδρύματα, άρρωστοι άνθρωποι που παίρνουν εξιτήριο από νοσοκομεία και αποφυλακισμένοι/ες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι/ες και πρέπει να υποστηριχθούν επαρκώς, δίνοντας τους κατάλληλες ευκαιρίες στέγασης ώστε να αποφύγουν το φαύλο κύκλο της υποτροπής: από το ίδρυμα στο δρόμο και την επιστροφή σε αυτό.

Κανένας νέος άνθρωπος να μην καταλήγει άστεγος σαν αποτέλεσμα της μετάβασης του στην ενήλικη ζωή και στην ανεξάρτητη διαβίωση

Κατά την περίοδο της μετάβασης στην αυτόνομη διαβίωση, οι άνθρωποι είναι περισσότερο ευάλωτοι στο να μείνουν άστεγοι. Κανένας νέος και καμία νέα δεν θα πρέπει να καταλήγουν άστεγοι λόγω της έλλειψης επιλογών στέγασης, υπηρεσιών ή επιδομάτων κατά τη διάρκεια της μετάβασης τους στην ανεξάρτητη διαβίωση. Πολύ περισσότερα θα πρέπει να γίνουν ώστε να βοηθηθούν οι νέοι άνθρωποι να ζήσουν ανεξάρτητα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατάλληλες επιλογές στέγασης.

Το φαινόμενο της έλλειψης στέγης στην Ευρώπη

Πολλοί άνδρες και αυξανόμενος αριθμός γυναικών και παιδιών είναι άστεγοι/ες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή στο δρόμο ή η μακρόχρονη διαμονή σε προσωρινά καταλύματα ή ξενώνες φιλοξενίας αποτελούν καταπάτηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πολλοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στην έλλειψη στέγης. Αυτοί οι παράγοντες δεν είναι μόνο προσωπικοί ούτε σχετίζονται μόνο με τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, το διαζύγιο, το πένθος, την ψυχική ασθένεια, την οικιακή βία ή τη

χρήση ουσιών. Σημαντικό επίσης ρόλο παίζουν και δομικοί παράγοντες, όπως είναι η μη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή κατοικία, η ανεργία, η επισφαλής εργασία, οι διακρίσεις. Επίσης, θεσμικοί παράγοντες, όπως είναι οι ασυντόνιστες υπηρεσίες και τα μη επαρκώς οργανωμένα και γραφειοκρατικά συστήματα παροχής επιδομάτων, μπορούν να οδηγήσουν στην έλλειψη στέγης. Χωρίς συντονισμένη προσπάθεια από τους διαμορφωτές πολιτικής να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, πάρα πολλά άτομα και οικογένειες θα καταλήγουν στους δρόμους ή θα περνούν μήνες ή και χρόνια σε καταλύματα προσωρινής φιλοξενίας.

Η εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης δε σημαίνει την ποινικοποίηση των άστεγων ανθρώπων ούτε την άσκηση κριτικής για την κατάστασή τους. Σημαίνει, όμως, τη διάθεση χρόνου και πόρων για την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων καθώς και την παροχή πραγματικών και εξατομικευμένων εναλλακτικών λύσεων. Είναι καιρός να προχωρήσουμε πέρα από τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων, τα οποία μετά από την εφαρμογή τους για μερικές δεκαετίες έχουν απλώς “διαχειριστεί” το πρόβλημα και σίγουρα δεν το έχουν επιλύσει. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πρόθυμη να δώσει τέλος στο φαινόμενο της έλλειψης στέγης. Μια για πάντα.