

Glücksbringer zu Silvester und Neujahr / Τα Γούρια της Πρωτοχρονιάς

'*Schwein gehabt*' (είχα γουρούνι) λένε στην Γερμανία όταν κάποιος ήταν τυχερός. Και την παραμονή της πρωτοχρονιάς (**Silvester**) ευχόμαστε "**Einen guten Rutsch**" δηλαδή "**Να μπει καλά το νέο έτος**" και χαρίζουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε **Glücksbringer** (γούρια).

Μερικά από τα πιο αγαπημένα γούρια είναι:

- **Das Glücksschwein / Το τυχερό γουρουνάκι**

Το χοιρινό κρέας ήταν κάποτε πολύ ακριβό και η κατοχή γουρουνιών θεωρούνταν δείγμα ευημερίας και σήμαινε πως μια οικογένεια θα είχε πάντα φαγητό.

- **Der Schornsteinfeger / Ο καπνοδοχοκαθαριστής**

Αν δεν ήταν καθαρισμένη η καπνοδόχος στα παλιά χρόνια το σπίτι κινδύνευε να πάρει φωτιά. Επίσης μια καθαρή καπνοδόχος ήταν εγγύηση ζεστασιάς και ζεστού φαγητού. Έτσι ο **καπνοδοχοκαθαριστής** έφερνε τύχη στα σπίτια. Ακόμη και στις μέρες μας πιστεύουν ότι όποιος συναντήσει κάποιον καπνοδοχοκαθαριστή στο δρόμο και τον αγγίξει θα του φέρει τύχη!

- **Das vierblättrige Kleeblatt**

Το τετράφυλλο τριφύλλι είναι σπάνιο και όποιος βρει ένα, είναι πολύ τυχερός. Πρέπει όμως να το χαρίσει σε κάποιον για να του φέρει τύχη.

- **Der Marienkäfer**

Η πασχαλίτσα θεωρείται ως η ουράνια Μητέρα του Θεού. Προστατεύει τα παιδιά και θεραπεύει τους αρρώστους, όταν κάθεται πάνω τους. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τη διώξουν ή να τη σκοτώσουν, γιατί τότε φέρνει κακοτυχία.

- **Der Fliegenpilz**

Το **κόκκινο μανιτάρι με τις άσπρες βουλίτσες** είναι δηλητηριώδες. Λέγεται, ότι αρχαίοι Γερμανοί πολεμιστές χρησιμοποιούσαν το δηλητήριο σαν αναισθητικό για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του πολέμου.

- **Der Glückspfennig / Glückscnt**

Στην Γερμανία υπάρχει η παροιμία «**Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.**» δηλαδή «**Όποιος δεν σέβεται τη δεκάρα, δεν αξίζει ούτε το τάλιρο**». Το μονόλεπτο (1 Cent) παλιά Pfennig (πφένικ) είναι γούρι, γιατί κατά την παράδοση, κάποιος σχεδόν μηδαμινό ποσό μπορεί να είναι η αρχή για μεγάλα ποσά που θα ακολουθήσουν.

- **Das Hufeisen**

Το πέταλο του αλόγου θεωρείται σύμβολο δύναμης, ευτυχίας, καλοτυχίας και προστασίας από το κακό μάτι. Γι' αυτό, αν το βρούμε, πρέπει να το κρεμάσουμε πίσω από την πόρτα και μάλιστα με τα άνοιγμα προς τα πάνω, αφού μέσα σε αυτό θεωρείται πως συσσωρεύεται όλη η καλή τύχη γι' αυτόν που το κατέχει.