

## 1<sup>η</sup> διήγηση δημιουργίας του ανθρώπου

**Γεν 1, 2627:** «Μετά είπε ο Θεός: «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση, κι ας εξουσιάζει στις θάλασσας τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σ' όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σ' αυτήν». Δημιούργησε, λοιπόν, ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του την εικόνα, «κατ' εικόνα Θεού» τον δημιούργησε, τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα».

Το «κατ' εικόνα» αναφέρεται στα πνευματικά στοιχεία που καθορίζουν και την έννοια του προσώπου και είναι το λογικό και η ελεύθερη βούληση (το αυτεξούσιο). **Ο άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται και να αποφασίζει ελεύθερα.** Αυτά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ο άνθρωπος και είναι δοσμένα σε όλους μας από τη γέννησή μας.

Το «καθ' ομοίωσιν» αναφέρεται στο βασικό στόχο που είναι η ομοίωση και ένωση με το Θεό, η θέωση. Αν καλλιεργήσουμε και αξιοποιήσουμε το μυαλό και την ελεύθερη βούληση θα φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι να μοιάσουμε στο Θεό, στη θέωση.

## 2<sup>η</sup> διήγηση δημιουργίας του ανθρώπου

Ο Θεός σε μια πασίγνωστη αλληγορία πλάθει τον άνθρωπο (στ. 7) από χώμα, φυσάει στο πρόσωπό του και έτσι ο άνθρωπος γίνεται ζωντανό ον. Στο πρωτότυπο κείμενο αναφέρονται οι λέξεις «ψυχή ζώσα». (Γεν 2,4-25)

**α.** το «χώμα» σημαίνει συμβολικά ότι ο άνθρωπος είναι υλικός, η υπόστασή του η υλική έχει προέλευση τη γη. Το **σώμα** μας είναι φθαρτό.

**β.** «ένεφύσησεν ο Θεός στον άνθρωπο πνοή ζωής και ο άνθρωπος πήρε ζωή: Η λέξη «ψυχή» αντιστοιχεί γενικά στην έννοια «ζωή». Δηλώνει τη μετάδοση του πνευματικού στοιχείου της πνοής, και την πνευματική συγγένεια του ανθρώπου με το Θεό.

