

## 1st Meeting Grundarfjordur, Island 12.03.2011 έως 16.03.2011



[http://lh4.ggpht.com/\\_8yNslDyztjE/TYouHFcVqFI/AAAAAAAAAXw/CS9lfvPfa8Y/s1600-h/P3130186%5B4%5D.jpg](http://lh4.ggpht.com/_8yNslDyztjE/TYouHFcVqFI/AAAAAAAAAXw/CS9lfvPfa8Y/s1600-h/P3130186%5B4%5D.jpg) photo lemonia

### ΣΑΒΒΑΤΟ, 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Την Πέμπτη φεύγω για Ισλανδία...



Καλά διαβάσατε. Την Πέμπτη 10/3 αναχωρώ, μαζί με άλλα 5 παιδιά από το σχολείο μου και 3 καθηγήτριες, για την παγωμένη Ισλανδία. Το ταξίδι γίνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius, πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Γυμνάσιο Αλιβερίου. Προβλέπεται και επίσκεψη σε ισλανδικό σχολείο. Πιστεύω πως θα είναι μια μοναδική εμπειρία για εμένα, καθώς δεν έχω ξαναταξιδέψει στο εξωτερικό. Κατά πάσα πιθανότητα, οι αναρτήσεις του blog θα συνεχιστούν κανονικά, καθώς το ξενοδοχείο διαθέτει ασύρματη πρόσβαση στο internet. Θα πάρω μαζί το netbook μου, ώστε να κάνω αναρτήσεις για την Ισλανδία, αλλά και για να επικοινωνώ με την πατρίδα. Θα επιστρέψω πίσω την Πέμπτη 17/3.

**ΠΕΜΠΤΗ, 10 ΜΑΡΤΪΟΥ 2011**

Γράφω από Ισλανδία...



Καλά διαβάσατε, η ανάρτηση αυτή γράφτηκε από το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Σήμερα το πρωί, έφυγα από το αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος", με την Ολυμπιακή Αεροπορία. Κάναμε στάση στο Παρίσι, στο αεροδρόμιο "Σαρλ Ντε Γκολ", όπου αλλάξαμε αεροπλάνο, και επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο της Icelandair. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Κέφλαβικ, και με λεωφορείο φτάσαμε, αργά το απόγευμα στην πρωτεύουσα Ρέικιαβικ. Μένουμε στο Metropolitan Hotel, σε μια γραφική γειτονιά, καλυμμένη από ένα στρώμα χιονιού. *Αύριο προβλέπεται βόλτα στην πόλη. Καληνύχτα σας, θα τα πούμε αύριο...*

Αναρτήθηκε από V@ssilis Antonenas στις 11:08 μ.μ. 2 άτομα δήλωσαν

Ετικέτες [Ισλανδία 2011](#), [Σκέψεις...](#), [Τα δικά μου](#)

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011**

Βόλτα στο Ρέικιαβικ



Σήμερα από το πρωί έως το μεσημέρι, κάναμε βόλτα στο μαγευτικό Ρέικιαβικ. Τα πάντα καλυμμένα από χιόνι, αλλά οι δρόμοι πεντακάθαροι. Σε όλη σχεδόν την πόλη υπάρχουν φαρδιά πεζοδρόμια, μονόδρομοι και χώροι στάθμευσης με παρκόμετρα.

Πήγαμε σε μια μεγάλη τράπεζα, όπου αλλάξαμε μερικά από τα χρήματά μας με το τοπικό νόμισμα, την Ισλανδική Κορώνα. Επισκεφτήκαμε το δημαρχείο της πόλης, το οποίο είναι δίπλα σε μια τεράστια παγωμένη λίμνη με πάπιες. Επόμενος σταθμός, το εθνικό μουσείο, όπου παρουσιάζονταν εκθέματα σχετικά με την ιστορία του Ισλανδικού Έθνους. Μετά την επίσκεψη στο μουσείο, δοκίμασα για πρώτη φορά hotdog, το οποίο βρήκα καταπληκτικό. Μετά το φαγητό, επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, όπου και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Αύριο, θα φύγουμε από το ξενοδοχείο, και θα πάμε να μείνουμε σε ένα χωριό στα βόρεια, όπου και βρίσκεται το συνεργαζόμενο σχολείο.

Αναρτήθηκε από V@ssilis Antonenas στις 6:41 μ.μ. 0 άτομα δήλωσαν

Ετικέτες [Ισλανδία 2011](#), [Σκέψεις...](#), [Τα δικά μου](#)

## ΣΑΒΒΑΤΟ, 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

### Reykjavik by night...



Αργά το απόγευμα, περιπλανηθήκαμε στους δρόμους του Ρέικιαβικ. Η εικόνα της πόλης το βράδυ ήταν καταπληκτική. Φώτα, λίγα αυτοκίνητα, χιόνι, κόσμος... Τράβηξα αρκετές φωτογραφίες. Καθίσαμε σε ένα ωραίο μαγαζί, όπου ήπιαμε μια ζεστή σοκολάτα. Έπειτα περάσαμε μπροστά από τον καθεδρικό ναό της πόλης και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Αύριο το μεσημέρι, θα αναχωρήσουμε από το Ρέικιαβικ και θα πάμε στο χωριό, όπου βρίσκεται το σχολείο που συνεργάζεται μαζί μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius. Παραθέτω δύο φωτογραφίες από την απογευματινή βόλτα.



Όλα τα παιδιά μαζί

Αναρτήθηκε από V@ssilis Antonenas στις 2:04 π.μ. 0 άτομα δήλωσαν  
Ετικέτες [Ισλανδία 2011](#), [Σκέψεις...](#), [Τα δικά μου](#)

[Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!](#) [Μοιραστείτε το στο Twitter](#) [Κοινή χρήση στο Facebook](#) [Μοιραστείτε το στο Google Buzz](#)

## ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

[Ανασκόπηση στη σημερινή και χθεσινή μέρα](#)



Χθες ήταν η τελευταία μέρα που μείναμε στο Ρέικιαβικ. Το πρωί περιπλανηθήκαμε και πάλι στην πόλη, πήγαμε στο λιμάνι και επισκεφτήκαμε τον καθεδρικό ναό. Εκεί παρακολουθήσαμε λίγο τη λειτουργία και ακούσαμε εκκλησιαστικό όργανο, και συγκεκριμένα αποσπάσματα από "Τα Πάθη" του Μπαχ. Ανεβήκαμε μάλιστα και στο

καμπαναριό, και είδαμε την πόλη από ψηλά. Όλα ήταν εντυπωσιακά. Κατά τις δύο αναχωρήσαμε από την πρωτεύουσα με ένα λεωφορείο του προγράμματος και πήγαμε στο αεροδρόμιο του Κέφλαβικ, όπου και παραλάβαμε τους μαθητές κάποιων χωρών, που μόλις είχαν φτάσει. Έπειτα ξεκινήσαμε όλοι οι μαθητές του προγράμματος, από όλες τις συνεργαζόμενες χώρες, για το Blue Lagoon, μια θερμή λίμνη, διαμορφωμένη κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του στα θερμά νερά της. Ήταν μια εντυπωσιακή εμπειρία που θα θυμάμαι για καιρό. Στο Blue Lagoon συναντήσαμε και έναν πατριώτη από τη Λαμία και του μιλήσαμε. Μετά το μπάνιο, πήγαμε όλοι σε ένα μαγαζί όπου φάγαμε και αργά το βράδυ, γύρω στις 1 ώρα Ισλανδίας, φτάσαμε στο χωριό, το οποίο λέγεται Grundarfjordur. Σήμερα, το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικά ωραίο. Επισκεφτήκαμε ένα παλιό κτήριο, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε μουσείο, όπου παρουσιάζονται εκθέματα από τη ζωή των Ισλανδών παλαιότερα. Έπειτα, φάγαμε σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο μια σούπα. Μετά από αυτό, σειρά είχε το μουσείο του ηφαιστείου και του νερού στην πόλη Stykkisholmur. Στο μουσείο του ηφαιστείου, υπήρχαν και εκθέματα από το ηφαίστειο της Σαντορίνης και της Μήλου. Παρουσιάζονταν επίσης και πίνακες που απεικόνιζαν ηφαιστειακή δραστηριότητα. Μετά από αυτή την επίσκεψη, επιστρέψαμε στον ξενώνα, που μένουμε στο χωριό. Αυτή τη στιγμή, επικρατεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Μαγειρέψαμε μακαρόνια και φάγαμε όλοι μαζί στην κουζίνα του ξενώνα. Για αύριο, προβλέπεται επίσκεψη στο σχολείο του χωριού και παρακολούθηση μαθήματος Ισλανδικών.

(Φωτογραφία: Μαζί με το φίλο Κώστα Κ.)

Αναρτήθηκε από V@ssilis Antonenas στις 9:39 μ.μ. 0 άτομα δήλωσαν

Ετικέτες [Ισλανδία 2011](#), [Σκέψεις...](#), [Τα δικά μου](#)

[Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου](#) [BlogThis!](#) [Μοιραστείτε το στο Twitter](#) [Κοινή χρήση στο Facebook](#) [Μοιραστείτε το στο Google Buzz](#)

## **ΔΕΥΤΕΡΑ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011**

### [Επίσκεψη στο σχολείο του Grundarfjordur](#)

Σήμερα, από το πρωί έως το μεσημέρι, επισκεφτήκαμε το σχολείο του Grundarfjordur. Έγιναν όμως αλλαγές στο προβλεπόμενο πρόγραμμα, καθώς από χτες το βράδυ έως σήμερα το μεσημέρι, ο καιρός ήταν πολύ άσχημος και σαν αποτέλεσμα δεν μπορούσαν να μεταφερθούν στο σχολείο οι μαθητές του και κάποια παιδιά από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Έτσι, *το μάθημα Ισλανδικών αναβλήθηκε*. Ξεναγηθήκαμε στους χώρους του σχολείου, ηλικίας μόλις 7 ετών. Το σχολείο διαθέτει ευρύχωρους χώρους, αναγνωστήρια και ένα γυμναστήριο. Σχεδόν παντού, υπήρχαν πρίζες για ηλεκτρικό ρεύμα και πρίζες

δικτύου για σύνδεση στο διαδίκτυο. Στα ισλανδικά σχολεία χρησιμοποιείται ευρέως ο υπολογιστής στη διδασκαλία. Το σχολείο είναι ανοικτό συνεχώς και έτσι, όποιος θέλει, μπορεί να πάει εκεί. Συναντήσαμε πολλούς Ισλανδούς μαθητές με τους φορητούς υπολογιστές τους, που είχαν έρθει να μελετήσουν. Σε κάποιες τάξεις υπάρχουν και κάμερες, ώστε οι μαθητές από απομακρυσμένες περιοχές να μπορούν να θέτουν ερωτήματα στους καθηγητές. Το σχολείο του χωριού ήταν πεντακάθαρο και όλοι οι παρευρισκόμενοι Ισλανδοί έμοιαζαν χαρούμενοι. Κατά το μεσημέρι, φάγαμε στο εστιατόριο του σχολείου. Επειδή οι καθηγητές έπρεπε να μείνουν παραπάνω στο σχολείο, λόγω του προγράμματος, πήγαμε μαζί με μερικά παιδιά από το χωριό σε έναν κινηματογράφο, όπου και παρακολουθήσαμε την ταινία ισλανδικής παραγωγής "Astropia". Η ταινία αυτή ήταν στην ισλανδική γλώσσα, αλλά με αγγλικούς υπότιτλους. Η παρακολούθηση της ταινίας, πιστεύω, ήταν μια καλή εξάσκηση για τις γνώσεις μου στην αγγλική γλώσσα. Μετά την προβολή της ταινίας συναντήσαμε τους καθηγητές μας και πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, όπου αγοράσαμε το φαγητό της ημέρας. Έπειτα, επιστρέψαμε στον ξενώνα, για να ξεκουραστούμε. Αυτή τη στιγμή, έχουν έρθει στον ξενώνα μερικά παιδιά από το χωριό και κάποιοι ξένοι, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και παίζουμε όλοι μαζί χαρτιά. Εγώ, βέβαια, αυτή τη στιγμή, δεν παίζω καθώς έφυγα για να γράψω αυτό το άρθρο. Αύριο, τελειώνουν οι υποχρεώσεις μας στο πρόγραμμα. Θα επισκεφτούμε και πάλι το σχολείο και μεθαύριο αναχωρούμε για το Ρέικιαβικ, όπου θα μείνουμε εκεί ένα βράδυ, πριν αναχωρήσουμε για την αγαπημένη μας πατρίδα...



(Φωτογραφία: η κεντρική αίθουσα διδασκαλίας του σχολείου.)

Αναρτήθηκε από V@ssilis Antonenas στις 10:03 μ.μ. 0 άτομα δήλωσαν

Ετικέτες [Ισλανδία 2011](#), [Σκέψεις...](#), [Τα δικά μου](#)

[Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου](#) [BlogThis!](#) [Μοιραστείτε το στο Twitter](#) [Κοινή χρήση στο Facebook](#) [Μοιραστείτε το στο Google Buzz](#)

**ΤΡΙΤΗ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011**

Απολογισμός της σημερινής μέρας...



Σήμερα τελείωσαν οι υποχρεώσεις μας σχετικά με το πρόγραμμα Comenius. Επισκεφτήκαμε και πάλι το σχολείο, όπου παρακολουθήσαμε, τελικά, ένα μάθημα ισλανδικής γλώσσας. Μη φανταστείτε κάτι συγκεκριμένο, την αλφαβήτα, τους αριθμούς και προτάσεις του στυλ "Πώς σε λένε;", "Πώς είσαι;". Μετά το μάθημα αυτό, η γερμανική αποστολή, αποτελούμενη από δύο παιδιά, μας παρουσίασε τον σωστό τρόπο σκηνοθεσίας και καταγραφής ενός βίντεο, και συνέκρινε, παρουσιάζοντας τα θετικά και τα αρνητικά, τα βίντεο των αποστολών της Πολωνίας και του Βελγίου. Άλλωστε το θέμα του προγράμματος αυτού, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας είναι τα βίντεο. Έπειτα από τα παραπάνω, τραβήξαμε, όλες οι αποστολές μαζί, ένα βίντεο. Παραθέτω μια εικόνα που είμαστε όλοι οι Έλληνες μαζί με τη σημαία μας, η οποία πάρθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Μετά τα γυρίσματα, το σημερινό πρόγραμμα τελείωσε. Σήμερα συνομίλησα με μερικά παιδιά και αντάλλαξα facebook, προκειμένου να κρατήσω επαφή μαζί τους. Αύριο, πρωί πρωί, 8 ώρα Ισλανδίας, αναχωρούμε από το χωριό που μένουμε, και με λεωφορείο θα πάμε στην πρωτεύουσα Ρέικιαβικ. Η πτήση για Γαλλία φεύγει μεθαύριο πρωί πρωί, γι' αυτό και θα μείνουμε και μια μέρα στην πρωτεύουσα, στο ξενοδοχείο Metropolitan. Στο Παρίσι θα μείνουμε 7 ώρες και έπειτα θα επιβιβαστούμε σε αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, και θα επιστρέψουμε, αργά το βράδυ, στην αγαπημένη πατρίδα.

Αναρτήθηκε από V@ssilis Antonenas στις 11:16 μ.μ. 0 άτομα δήλωσαν

Ετικέτες [Ισλανδία 2011](#), [Σκέψεις...](#), [Τα δικά μου](#)

[Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!](#) [Μοιραστείτε το στο Twitter](#) [Κοινή χρήση στο Facebook](#) [Μοιραστείτε το στο Google Buzz](#)

ΤΕΤΑΡΤΗ, 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

## Επιστροφή στο Ρέικιαβικ



Σήμερα επιστρέψαμε στο Ρέικιαβικ. Φύγαμε από το χωριό, πρωί πρωί στις 8, και μετά από μια διαδρομή 3 ωρών, φτάσαμε στην πρωτεύουσα. Μένουμε πάλι στο ίδιο ξενοδοχείο με πριν, το "Metropolitan Hotel". Ξεκουραστήκαμε λίγο, κι έπειτα περιπλανηθήκαμε στην πόλη. Πήγαμε σε διάφορα μαγαζιά, προκειμένου ο καθένας να αγοράσει αναμνηστικά και δώρα για τους γονείς και συγγενείς του στην πατρίδα. Μετά τα μαγαζιά, περπατήσαμε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, όπου και είμαι τώρα. Μάλλον δεν θα ξαναβγούμε μέχρι το βράδυ. Αύριο, πρέπει να σηκωθούμε πολύ πρωί, καθώς γύρω στις 7, αναχωρεί από το αεροδρόμιο του Κέφλαβικ, η πτήση μας προς το Παρίσι. Καθώς στο Παρίσι θα μείνουμε 7 ώρες, θα επισκεφτούμε διάφορα αξιοθέατα της πόλης. Αργά το απόγευμα, αναχωρεί η πτήση της Ολυμπιακής από Παρίσι προς Αθήνα και γύρω στις 11 το βράδυ θα είμαι πίσω στην πατρίδα. Λογικά αυτή είναι η τελευταία ανάρτηση η οποία γράφεται από την Ισλανδία. Θα σας περιγράψω, λοιπόν, την αυριανή μέρα σε ανάρτηση γραμμένη από την Ελλάδα. Παραθέτω 2 φωτογραφίες από τη σημερινή μέρα. Στην πρώτη είμαι με το φίλο Γιώργο Μ., και η δεύτερη πάρθηκε σε ένα πάρκο στην πόλη, όπου έγραψα το όνομα της πατρίδας μου πάνω στο χιόνι.

Αναρτήθηκε από V@ssilis Antonenas στις 5:40 μ.μ. [Ο άτομα δήλωσαν](#)

Ετικέτες [Ισλανδία 2011](#), [Σκέψεις...](#), [Τα δικά μου](#)

[Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου](#) [BlogThis!](#) [Μοιραστείτε το στο Twitter](#) [Κοινή χρήση στο Facebook](#) [Μοιραστείτε το στο Google Buzz](#)



**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011**

Επιστροφή στην αγαπημένη πατρίδα!!!



Χθες, γύρω στις 11:30, ξαναπατήσαμε σε έδαφος της πατρίδας. Η καταπληκτική εκδρομή μας στην Ισλανδία είχε λάβει τέλος και περνούσε πλέον στο παρελθόν. Ας κάνουμε όμως μια αναδρομή στη χθεσινή μέρα. Ξυπνήσαμε πρωί πρωί, γύρω στις 4, φάγαμε πρωινό, και αναχωρήσαμε, μαζί με τις καθηγήτριές μας, με ένα λεωφορείο για το διεθνές αεροδρόμιο του Κέφλαβικ. Μιας και ήμουν αρκετά κουρασμένος, κοιμήθηκα στο λεωφορείο, και έτσι η διαδρομή μέχρι το αεροδρόμιο μου φάνηκε πολύ σύντομη. Φτάσαμε εγκαίρως, κάναμε check-in και έλεγχο και επιβιβαστήκαμε στην πτήση της Icelandair με προορισμό το αεροδρόμιο Σαρλ Ντε Γκολ του Παρισιού. Μετά από τρεις ώρες πτήση, φτάσαμε στην "πόλη του φωτός". Μόλις τελειώσαμε με κάποια διαδικαστικά, βγάλαμε εισιτήρια και επιβιβαστήκαμε στο μετρό. Μετά από μια 30λεπτη διαδρομή και μια αλλαγή τρένου, κατεβήκαμε και περπατήσαμε ως τον πύργο του Άιφελ. Το θέαμα ήταν καταπληκτικό, και η τεράστια σιδερένια κατασκευή επιβλητική. Βγάλαμε μερικές φωτογραφίες και έπειτα ξαναπεπιβιβαστήκαμε στο τρένο και κατεβήκαμε στην Παναγία των Παρισίων. Ο ναός ήταν τεράστιος και μεγαλοπρεπής. Όταν μπήκαμε μέσα το θέαμα ήταν καταπληκτικό. Δέσμες ηλιακού φωτός που έμπαιναν από χρωματιστά βιτρό, εκκλησιαστική μουσική, αγάλματα με θέματα τη δυτική εκκλησία και πολύς κόσμος συνέθεταν το όλο σκηνικό. Αυτό που βρήκα πιο εντυπωσιακό ήταν τα χρωματιστά βιτρό, τέλεια διατηρημένα, που άφηναν το φως να περνά μέσα από αυτά. Από το ναό, αγόρασα ένα αναμνηστικό νόμισμα. Το αποκορύφωμα της επίσκεψης εκεί ήταν ότι στο πωλητήριο πωλούνταν ελληνικές ορθόδοξες χριστιανικές εικόνες με την Παναγία. Βγαίνοντας από την εκκλησία, φωτογραφηθήκαμε στον ποταμό Σηκουάνα. Μάλιστα περάσαμε και μια γέφυρα του ποταμού αυτού στην οποία, κάθε χρόνο του Αγίου Βαλεντίνου, οι ερωτευμένοι κρεμάνε πάνω στα κάγκελά της λουκέτα με τα ονόματά τους, για να επισφραγίσουν την αγάπη τους. Έπειτα αγοράσαμε αναμνηστικά και καθώς ο χρόνος μας τελείωνε, επιβιβαστήκαμε στο τρένο και επιστρέψαμε στο αεροδρόμιο. Περάσαμε τους τυπικούς ελέγχους και επιβιβαστήκαμε στην πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας, με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος". Χάρηκα πάρα πολύ όταν, μετά από καιρό

άκουσα άλλους ανθρώπους να μιλούν Ελληνικά στο αεροπλάνο. Η πτήση ήταν γρήγορη και ευχάριστη, μέσα σε ένα ευρύχωρο και καθαρό αεροπλάνο. Καθόμουν μαζί με τους φίλους Γιώργο Μ. και Κώστα Κ. Μετά από τρεις ώρες είδαμε την Αθήνα από ψηλά φωτισμένη, ένα πραγματικά φανταστικό θέαμα και προσγειωθήκαμε. Μετά την προσγείωση, επιβιβαστήκαμε σε ένα λεωφορείο και οδηγηθήκαμε στο χώρο παραλαβής αποσκευών. Έπειτα αντικρίσαμε τους γονείς μας και η εκδρομή έληξε εδώ. Χάρηκα πολύ που είδα τους αγαπημένους μου γονείς μετά από καιρό. Χαιρετήθηκα με τα παιδιά και τους γονείς τους και μαζί με τους γονείς μου φύγαμε από το αεροδρόμιο και πήγαμε στο σπίτι της μάνας μου στην Αθήνα, όπου και πέρασα το βράδυ. Αν και κοιμήθηκα αργά, περίπου στις 1:30 π.μ, ξύπνησα νωρίς σήμερα το πρωί και κατέβηκα με τον πατέρα μου στο κέντρο για μια βόλτα. Το μεσημέρι, γύρισε η μάνα μου από το σχολείο και αναχωρήσαμε για το Αλιβέρι. Η όλη εκδρομή ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Οι αναρτήσεις, όμως, δεν τελειώνουν εδώ. Ετοιμάζονται νέες σχετικά με διάφορα θέματα τις εκδρομής, όπως φωτογραφίες.