

ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ Β'

- (βουδιστικός μοναχικός βίος,
 - βουδιστική λατρεία,
 - διαφορές Βουδισμού-Χριστιανισμού))

Επιμέλεια:
Αθανάσιος Σκαρπάρης
Θεολόγος Καθηγητής



Δέκα βασικές υποχρεώσεις των Βουδιστών

1. Να σέβονται κάθε μορφή ζωής και να αποφεύγουν την καταστροφή της.
2. Να μην λαμβάνουν ότι δεν τους προσφέρεται.
3. Να αποφεύγουν κάθε μορφή ασέλγειας.
4. Να αποφεύγουν το ψέμα.
5. Να αποφεύγουν τα οίνοπνευματώδη.
6. Να τρώνε με μέτρο κι όχι ύστερα από τις μεσημεριανές ώρες.

7. Να σέβονται κάθε μορφή ζωής και να αποφεύγουν την καταστροφή της.
8. Να μην λαμβάνουν ότι δεν τους προσφέρεται.
9. Να αποφεύγουν κάθε μορφή ασέλγειας.
10. Να αποφεύγουν το ψέμα.
11. Να αποφεύγουν τα οίνοπνευματώδη.
12. Να τρώνε με μέτρο κι όχι ύστερα από τις μεσημεριανές ώρες.

Βουδιστικός μοναχικός βίος

- Θεμελιώδες χαρακτηριστικό του Βουδισμού είναι ο μοναχισμός.
- Στο Θιβέτ το 1/3 του πληθυσμού είναι σε μοναστήρια.
- Μπίκκου= επαίτης, ο μοναχός.
- μπικκούνι= γυναικείο μοναχικό τάγμα. Η επίτευξη φωτισμού είναι αδύνατη.
- Σάνγκα= μοναχική αδελφότητα.







Βασικά ιδανικά του Βουδιστού μοναχού

- **Πτωχεία** (απαγορεύεται η κατοχή χρημάτων, τη τροφή την επαιτούν καθημερινά το πρωί, ο προσφέρων λέει ευχαριστώ γιατί του δίνεται η ευκαιρία να κερδίσει αξιομισθία. Κατά κανόνα είναι φυτοφάγοι, αν τους προσφερθεί κρέας πρέπει να το φάνε . Τρώνε απλά για να συντηρηθούν).
- **Απόλυτη εγκράτεια.** Η αγαμία είναι βασική. Όταν επαιτούν δεν κοιτάζουν στα μάτια τις γυναίκες. Στο Μαχαγυάνα επιτρέπεται ο γάμος.
- **Αποφυγή πρόκλησης βλάβης σε ζωντανό οργανισμό.** Η Υποχρέωση σχετίζεται και με τη μετενσάρκωση.

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΗΣ
ΛΑΤΡΕΙΑΣ**

```
graph TD; A[ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ] --- B[ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ]; A --- C[ΙΕΡΟ ΔΕΝΤΡΟ (ΜΠΟΝΤΙ)]; A --- D[ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΔΑ];
```

**ΙΕΡΑ
ΛΕΙΨΑΝΑ**

**ΙΕΡΟ ΔΕΝΤΡΟ
(ΜΠΟΝΤΙ)**

**ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ
ΒΟΥΔΑ**

• **Γερά Λείψανα.** Ο ίδιος ο Βούδας καθοδήγησε τον αγαπημένο του μαθητή για το πώς θα έπρεπε να φυλάσσονται τα λείψανα. Έτσι χτίζονταν οι ντάγκαμπα – παγόδες, ογκώδη κτίσματα, όπου τοποθετούσαν τα λείψανα σαν σπέρματα, τα οποία εξέπεμπαν μια ειδική ακτινοβολία, διατηρώντας για χάρη όλων των ανθρώπων τις πνευματικές δυνάμεις του Βούδα.





• **Ιερό δέντρο** (μπόντι). Κάτω από αυτό βρήκε ο Βούδας τον οριστικό φωτισμό, συνέλαβε την τραγικότητα της ύπαρξης , αλλά και τον τρόπο υπέρβασής της. Στα μοναστήρια, υπάρχουν μεγάλα ή μικρά μπόντι, ανάλογα με την ηλικία του μοναστηριού. Επίσης αφιερώματα μπόντι από χρυσό ή άργυρο.





• Άγαλμα του Βούδα άλλοτε όρθιος να καλεί και να ενισχύει τους πιστούς , άλλοτε καθιστός σε στάση περισυλλογής, άλλοτε ξαπλωμένος.





Τρόποι λατρείας

- 1) Δοξολογική αναφώνηση (ώουμ ώουμ)
- 2) Τριπλή καταφυγή στα τρία πολυτιμότερα για το Βουδιστή πράγματα:
 - Καταφεύγω στο Βούδα
 - Καταφεύγω στη διδασκαλία του Βούδα-Ντάρμα
 - Καταφεύγω στη μοναχική αδελφότητα- Σάνγκα
- 3) Εξύμνηση των τριών πολύτιμων λίθων Βούδας-Ντάρμα- Σάνγκα

- 4) υπόσχεση τήρησης των 5 επιταγών
- 5) Αίτηση συγνώμης από Βούδα, Ντάρμα, Σάνγκα
- 6) Προσφορές, λουλούδια, καντήλια, κεριά, τροφές, ποτά
- 7) περισυλλογή, αυτοβυθισμός, αταραξία, γαλήνη
- 8) Κηρύγματα – αξιομισθία η παρακολούθηση.

ΒΡΙΣΚΩ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟ ΒΟΥΔΑ





*ΒΡΙΣΚΩ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟ ΣΑΝΓΚΧΑ
(ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)*



*ΒΡΙΣΚΩ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟ ΝΤΑΡΜΑ
(ΝΟΜΟΣ)*





Βουδισμός - Χριστιανισμός

- Υπάρχουν κοινά όπως :
- η φιλαλήθεια,
- ο σεβασμός προς τη ζωή,
- η αγνότητα,
- εναντίον της χλιδής , της ασέλγειας, της λαιμαργίας, της κλοπής,
- αξία αγαμίας – πτωχείας.

- Θεώρηση Θεού:
- Στο Βουδισμό υπάρχουν πολλά θεϊκά όντα και ο Βούδας υπεράνω όλων
- Στο Χριστιανισμό υπάρχει μόνο ένας Θεός, δημιουργός, συντηρητής, παντοδύναμος



- Θεώρηση
ανθρώπου

- Στο Βουδισμό
αννάτα, μη ψυχή
- Στο Χριστιανισμό
εικόνα Θεού



- Θεώρηση Ζωής :

Στο Βουδισμό :
άρνηση, απαξίωση,
απόρριψη της Ζωής

Στο Χριστιανισμό:
Ο Χριστός είναι Οδός
, Αλήθεια και Ζωή.

Ήρθε , ώστε οι
άνθρωποι <<Ζωήν
έχουσιν>> και η
σωτηρία που
προσφέρει ο Χριστός
είναι << Ζωή
αιώνια>>.



- Θεώρηση
σωτηρίας:

Στο Βουδισμό:

με σβήσιμο της
ύπαρξης,
επιθυμίας.

Στο Χριστιανισμό:

δώρο Θεού, Χάρη
Θεού



- Θεώρηση άγνοιας

Στο Βουδισμό:

ο άνθρωπος επιθυμεί πράγματα, γιατί δεν έχει επίγνωση ότι αυτά δεν είναι πραγματικά, στηρίζεται στην αυταπάτη και στην άγνοια.

Στο Χριστιανισμό:

άγνοια είναι η αδιαφορία προς τα θεία (Παλαμάς) και όχι το να μη γνωρίζεις μαθηματικά και ελληνικά (Βαρλαάμ).

Η άγνοια εξαφανίζεται με την παρουσία στην καρδιά του θείου φωτός.

ΤΕΛΟΣ

