



Τα τρία μικρά λυκάκια

Ευγένιος Τριβιζάς



Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν τρία μικρά λυκάκια. Το πρώτο ήταν άσπρο, το δεύτερο μαύρο και το τρίτο γκρίζο με πράσινη ουρά. Μια μέρα τα φώναξε η μαμά τους και τους είπε ότι μεγάλωσαν και έπρεπε να χτίσουν το δικό τους σπίτι. Όμως θα έπρεπε να φυλάγονται από τον Ρούνι-Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι!

Τα λυκάκια καθώς πήγαιναν συνάντησαν ένα καγκουρό που έσπρωχνε ένα καρότσι γεμάτο τούβλα. Του ζήτησαν μερικά για να χτίσουν το καινούριο τους σπίτι. Εκείνο ανταποκρίθηκε στην επιθυμία τους και τους έδωσε όσα ζήτησαν και τρία παραπάνω. Τα λυκάκια στρώθηκαν στην δουλεία και έχτισαν το σπιτάκι τους.



Την επόμενη μέρα εκεί που έπαιζαν στον κήπο είδαν τον Ρούνι-Ρούνι, φοβισμένα έτρεξαν και κλείστηκαν στο σπιτάκι τους. Ο Ρούνι-Ρούνι χτύπησε την πόρτα και τους ζήτησε να του ανοίξουν. Αυτά αρνήθηκαν και τα απείλησε πως θα φυσήξει και θα ρίξει το σπιτάκι τους. Τα λυκάκια δεν φοβήθηκαν και του ζήτησαν να φυσήξει δυνατά γιατί είχαν φτιάξει γερό σπίτι. Έτσι και έκανε. Το σπιτάκι όμως δεν γκρεμίστηκε!





Το γουρούνι έφυγε με κατεβασμένα τα μούτρα. Ξαναγύρισε όμως με ένα σφυρί, γκρέμισε το σπίτι και πήρε τα λυκάκια στο κυνήγι. Τα λυκάκια κρύφτηκαν πίσω από ένα πηγάδι και αναρωτήθηκαν τι πρέπει να κάνουν. Τότε είδαν ένα μάστορα κάστορα που ανακάτευε τσιμέντο σε μια μπετονιέρα και του ζήτησαν να τους δώσει λίγο για να χτίσουν ένα πιο γερό σπίτι.

Τα λυκάκια έχτισαν ένα τσιμεντένιο σπίτι. Την επόμενη μέρα όπως έπαιζαν στον κήπο είδαν τον Ρούνι-Ρούνι και φοβισμένα έτρεξαν και κλείστηκαν στο σπιτάκι τους. Ο Ρούνι-Ρούνι χτύπησε την πόρτα και τους ζήτησε να του ανοίξουν. Αυτά αρνήθηκαν και τα απείλησε πως θα φυσήξει και θα ρίξει το σπιτάκι τους. Έτσι και έκανε, το σπιτάκι όμως δεν γκρεμίστηκε.





Το γουρούνι έφυγε με κατεβασμένα τα μούτρα. Ξαναγύρισε όμως με ένα κομπρεσέρ, γκρέμισε το σπίτι και πήρε τα λυκάκια στο κυνήγι. Τα λυκάκια κρύφτηκαν πίσω από έναν φράχτη και αναρωτήθηκαν τι πρέπει να κάνουν. Αποφάσισαν να χτίσουν ένα ακόμα πιο γερό σπίτι και τότε είδαν ένα φορτηγό γεμάτο πλάκες από ασφάλι, συρματοπλεγμα, αλυσίδες, λουκέτα και πόρτες από χρηματοκιβώτια και ζήτησαν από τον ρινόκερο, που το οδηγούσε, να τους δώσει υλικά και να χτίσουν ένα ασφάλινο σπίτι.

Την επόμενη μέρα καθώς έπαιζαν στον κήπο, είδαν τον Ρούνι-Ρούνι και φοβισμένα έτρεξαν και κλείστηκαν πάλι στο σπιτάκι τους. Ο Ρούνι-Ρούνι χτύπησε την πόρτα και τους ζήτησε να του ανοίξουν. Αυτά αρνήθηκαν και τα απείλησε πως θα φουσήξει και θα ρίξει το σπιτάκι τους. Έτσι και έκανε. Το σπιτάκι όμως δεν γκρεμίστηκε. Το γουρούνι έφυγε με κατεβασμένα μούτρα. Ξαναγύρισε με δυναμίτη, γκρέμισε το σπίτι και πήρε τα λυκάκια στο κυνήγι.





Τα λυκάκια κρύφτηκαν σε μία κουφάλα και αναρωτήθηκαν τι πρέπει να κάνουν. Τότε είδαν να περνάει ένα φλαμίνγκο με ένα καρότσι λουλούδια και του ζήτησαν μερικά ώστε να χτίσουν το σπιτάκι τους. Έχτισαν ένα λουλουδένιο σπίτι όχι τόσο γερό όσο τα προηγούμενα, αλλά πανέμορφο. Την επόμενη μέρα είδαν πάλι το γουρούνι όπως έπαιζαν και έτρεξαν και κρύφτηκαν. Ο Ρούνι-Ρούνι παίρνοντας βαθιά ανάσα για να γκρεμίσει το σπίτι, άρχισε να μυρίζει την ευωδία των λουλουδιών. Η μυρωδιά αυτή μαλάκωσε την καρδιά του και τον έκανε ένα θαυμάσιο γουρούνι. Έγιναν φίλοι και από τότε έζησαν όλοι μαζί!