

Το σχολείο της Ιουδαϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Ταλμούδ Τορά Αγκαντόλ, 3ο Γυμνάσιο Χαριλάου

Γεια σας!

Είμαι ένα διατηρητέο κτίριο στην οδό Φλέμινγκ και στα νιάτα μου ήμουν ένας χώρος παροχής συσσιτίου. Τώρα πλέον είμαι ένα σχολείο. Παλιά με φώναζαν «Ματανόθ Λαεβιονίμ» που σημαίνει παροχές προς τους φτωχούς, αλλά τώρα μπορείτε να με λέτε «Ταλμούδ Τορά Αγκαδόλ» δηλαδή εκπαίδευση και διδασκαλία του νόμου.

Το 1930 λειτούργησα για πρώτη φορά ως χώρος συσσιτίου και προσέφερα δύο γεύματα την ημέρα στους άπορους μαθητές της εβραϊκής κοινότητας. Στην περίοδο της κατοχής μοίραζα 5.500 μερίδες φαγητού καθημερινά και έσωσα πάρα πολλές οικογένειες από την ασιτία. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο φιλοξένησα τους Εβραίους, που επέστρεψαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, και αργότερα μετατράπηκα σε «κέντρο πολιτισμού» για γάμους, τελετές ενηλικίωσης αγοριών, θεατρικές παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις.

Στη δεκαετία του 1960 φιλοξένησα τον γυμναστικό σύλλογο «ΜΑΚΑΜΠΗ». Από το 1979 λειτουργώ ως εβραϊκό δημοτικό σχολείο κι εκτός από τα συνήθη μαθήματα, οι μαθητές εδώ μπορούν να μάθουν την εβραϊκή γλώσσα και ιστορία, την ελληνική νοηματική γλώσσα, αλλά και να παρακολουθήσουν μαθήματα ρομποτικής και υγιεινής.

Τέλος είμαι περήφανο γιατί έχω βοηθήσει πολλούς ανθρώπους και θα συνεχίσω για πολύ καιρό ακόμα.

*(Αντωνιάδου Ειρήνη-Καράσο Διονυσία Αλίκη, Α1)**

Διορθώθηκε 21/2 ΑΚ-ΑΔ.

***Τα ονόματα των μαθητών δεν θα αναφέρονται στην ηχογράφιση του κειμένου, παρά μόνο:**

Ακούσατε το κείμενο του 3ου Γυμνασίου Χαριλάου.