

17 Νοέμβρη 1973-17 Νοέμβρη 2023



ΨΩΜΙ

ΠΑΙΔΕΙΑ



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

**Μέσα από εποπτικό υλικό, τραγούδια,
παραμύθια και βίντεο μάθαμε για το
Πολυτεχνείο..... προβληματιστήκαμε,
τραγουδήσαμε, ζωγραφίσαμε και
αποφασίσαμε να αγωνιζόμαστε πάντα για
την ελευθερία, την δημοκρατία, την ειρήνη
και τα δικαιώματά μας**



Διαβάσαμε το βιβλίο “η κυρά Δημοκρατία”.
Μάθαμε το σύνθημα των φοιτητών και το
μετατρέψαμε σε πανό με ευχή: να έχουν όλα τα
παιδιά ψωμί, παιδεία, ελευθερία.



Μάθαμε και ξεχωρίσαμε τα
καλά της
Δημοκρατίας...



ΛΕΟ ΤΗΝ
ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ!
ΚΥΡΙΑ .

ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ
ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΜΑΡΙΟΣ 3.

ΠΑΙΖΩ
ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΑΓΓΕΛΟ

ΜΙΛΑΩ
ΕΛΕΥΘΕΡΑ!
ΠΟΛΥΚΑΡΡΟΣ

ΚΥ
ΡΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΗΝ
ΠΑΙΖΕΙΣ
ΜΑΡΙΝΑ.

ΜΗΝ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΤΕ
ΟΛΓΑ

ΜΗ ΓΕΛΑΣ!
ΜΑΡΙΟΣ

ΡΙΑ - ΔΙΚΤΑΟΡΙΑ



Το σύνθημα που χαρακτήρηκε στη μνήμη των
παιδιών:

**ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΙΟ
ΔΥΝΑΤΟΙ!!!**



**Με τα χέρια ενωμένα ,στην τάξη, στην αυλή ,
στο σχολείο μας, θα ζούμε κάθε μέρα και στιγμή...**

ΕΙΡΗΝΗ του Picasso

Ακούσαμε και μάθαμε το τραγούδι των φοιτητών:

“Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο”
και φτιάξαμε κάρτα για το Πολυτεχνείο.



Ατομικά φύλλα εργασίας....



Όνομα: ΑΓΓΕΛΟ Ημερομηνία: 14-11-93
Αντιγράψτε τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στις γραμμές του δρόμου.

An illustration of two children painting the word 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ' in large red letters on a brick wall. A sign on the wall reads 'ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΑ' (Inside, all natural materials are used). At the bottom, the word 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ' is written in red letters on a road surface.

" Π όπως Πολυτεχνείο"

Τα ραδιόφωνα των φοιτητών...



Κι επειδή μας αρέσουν οι «λαβύρινθοι», παίξαμε ένα
επιδαπέδιο παιχνίδι... τα παιδιά έπρεπε να
ακολουθήσουν τη
σωστή διαδρομή μέχρι να φτάσουν στο Πολυτεχνείο για
να
αφήσουν το λουλούδι τους, χωρίς όμως να πέσουν στις
παγίδες..









**Φτάσαμε στον προορισμό μας, χαμογέλαμε και φωνάζουμε δυνατά!
ΖΗΤΩ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!!**

