



28η Οκτωβρίου 1940

Η πατρίδα μας

γιορτάζει!!

Ημέρα μνήμης και τιμής...





Ξεκινήσαμε με την
αγαπημένη ιστορία «Σαν
Παραμύθι» της Γαλάτειας
Σουρέλη, με τον γίγαντα
και τον νάνο. Την
διαβάσαμε και την
δραματοποιήσαμε.



Μέσα από το βιβλίο
και από ψηφιακό
υλικό μάθαμε την
ιστορία μας....





Μελετήσαμε χάρτες και
γνωρίσαμε τις χώρες και τα
σύνορα.

Εστιάσαμε την προσοχή μας
στο χάρτη της πατρίδας μας
και μιλήσαμε για τις ομορφιές
της.





Το βροντερό “ΟΧΙ”
των Ελλήνων
πρωταγωνίστησε και
στα εικαστικά έργα
που δημιουργήσαμε.





Έγινε ανθρωπάκι.....





Δαφνοστεφανωμένο..





Είδαμε φωτογραφίες
εποχής με φαντάρους,
σχολιάσαμε τα ρούχα
τους, τις συνθήκες
πολέμου. Φτιάξαμε τους
δικούς μας φαντάρους.






Και τους αλεξιπτωτιστές μας...





Σημαία ελληνική υψώθηκε
στα βουνά...
Τα σημαιάκια μας.





Και αφού καταλάβαμε
πόσο κακό προκαλεί ο
πόλεμος... σε όλες τις
πλευρές... αποφασίσαμε
να ασχοληθούμε με την
ΕΙΡΗΝΗ...





Ομαδικές εργασίες

Τα παιδιά ζωγράρισαν
επάνω σε περιστέρια
τί είναι ειρήνη γι αυτά και
όλα μαζί τα ενώσαμε σε
ένα μεγάλο περιστέρι





Να είναι οι λαοί
αδελφωμένοι, μαύροι
λευκοί,
έναν λαός.... Με αφορμή
ένα τραγούδι...





Το Κανόνι Της Ειρήνης της Φρόσως Χατόγλου





Τα ποιήματα και τα
τραγούδια μας ήταν
ένα σύντομο αφιέρωμα
στους ήρωες....
Έτσι ζωντάνεψαν οι
γενναίοι μας φαντάροι,
οι ατρόμητοι αεροπόροι
μας, οι ναύτες του
πολεμικού μας ναυτικού,
οι ακούραστες
νοσοκόμες του μετώπου
και φυσικά οι γυναίκες
της Πίνδου που
μετέφεραν τα
πολεμοφόδια στην
πλάτη τους.









Και η Παρέλαση αρχίζει ..
Ψηλά τη Σημαία ..ψηλά την
καρδιά...

