



Γιορτή λήξης **ΠΑΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ- ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ**

Την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 το Νηπιαγωγείο μας άνοιξε την πόρτα του και παρουσία γονέων – παππούδων και γιαγιάδων γιόρτασε τη λήξη της φετινής χρονιάς με θέατρο, χορούς, τραγούδια και ποιήματα. Ακόμη μια χρονιά έφτασε στο τέλος της.. Και εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς θέλαμε να τελειώσει όμορφα , με ένα μεγάλο χαμόγελο!!! Στο καλοκαίρι «που μας περιμένει»... Στο καλοκαίρι που προσδοκάμε να «ζήσουμε»... Καλό Καλοκαίρι!

«Ταξιδέψαμε» λοιπόν σε ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις γαλανές μας θάλασσες με τα όμορφα νησιά για να αποφασίσουμε που θα πάμε φέτος διακοπές!

Χορέψαμε γαλλικούς, ιταλικούς, σπανιόλικους ρυθμούς και παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Είπαμε ποιήματα για τις ομορφιές της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και ύστερα ταξιδεύοντας από το Ιόνιο ως το Αιγαίο πέλαγος γνωρίσαμε τα ελληνικά νησιά.

Γνωρίσαμε τα Επτάνησα, επτά νησάκια ξακουστά του Ιονίου την αγκαλιά, με θάλασσες μοναδικές και μαγευτικές ακρογιαλιές. Την Κρήτη που λεβέντες γεννά με την Κνωσό το παλάτι της το ξακουστό. Τήνος, Σύρος, Μύκονος και Σαντορίνη μας έδειξαν τις ομορφιές τους, ήλιο, θάλασσα και αμμουδιά, καλό φαΐ και ξεγνοιασιά.

Στη Σάμο, στη Χίο, στα Ψαρά, στη Λήμνο και Μυτιλήνη σαν βρεθήκαμε, έναν παράδεισο βρήκαμε και ξεκουραστήκαμε.

Στην Κάλυμνο σαν φτάσαμε σφουγγάρια αγοράσαμε και τη Ρόδο όταν επισκεφτήκαμε, των Ιπποτών το κάστρο για να δούμε, όλοι μαγευτήκαμε.

Γέμισε το μυαλό μας γνώσεις κι η καρδιά μας αγάπη και θαυμασμό για τις μοναδικές ομορφιές της πατρίδας μας!

















Ευχόμαστε ολόψυχα στα νήπια μας καλή πρόοδο στο Δημοτικό και εις το επανιδείν στα μικρά μας νήπια που θα συνεχίσουν το απολαυστικό τους ταξίδι την επόμενη σχολική χρονιά.