

Σήμερα γιορτάζουμε....

Στιγμιότυπα από τις γιορτές στο Νηπιαγωγείο....
Σχολικό έτος 2021-22



28^Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



Η γιορτή σου

ΟΧΙ

Μιλήσαμε για τη σημαία μας, αλλά και
για τις σημαίες άλλων κρατών....



Μέσα από το βιβλίο μάθαμε την
ιστορία μας....



Αναπαραστήσαμε γεγονότα και καταστάσεις,
όπως τους άντρες στα βουνά της Πίνδου
μάχονται με θάρρος...



Και την προσφορά των γυναικών στον αγώνα....



Γυναίκες Ηπειρώτισσες, κόρες γριές κυράδες, οβίδες
κουβαλάνε....

Έρθε όμως η Ειρήνη και η Σημαία μας
κυμάτισε πάλι περήφανα..



ΘΕΑΤΡΙΚΟ: Κάποτε στα χρόνια τα παλιά, ζούσε μια όμορφη κοπέλα με μακριά μαλλιά.

Της άρεσε να παίζει, πολύ με τα παιδιά να τριγυρνά παντού, να τρέχει, να μιλά, και να σκορπίζει απλόχερα χαρά. Κρατούσε μες στα χέρια της ένα άσπρο περιστέρι, τα άνοιξε και πέταξε ψηλά, έμοιαζε με αστέρι.

Τότε ρώτησαν τα παιδιά, ποιο είναι το όνομά της; Κι η κοπέλα απαντά χωρίς βιασύνη με λένε.... ΕΙΡΗΝΗ



Όλα αλλάζουν, όταν εμφανίζεται απειλητικά ο πόλεμος... Μοιάζει άγριος με ολόκληρη στρατιά, σκορπίζει πανικό, σαν θύελλα περνά, στη μέση του φοράει, όπλα και σπαθιά. Χωρίς κανένα δισταγμό, οι άντρες του σε ένα λεπτό, έπιασαν την Ειρήνη την έδεσαν, σε μια σπηλιά την έκλεισαν, να μην μπορεί ποτέ να βγει... και η Ειρήνη με σφιγμένη την καρδιά υπόσχεση δίνει στα παιδιά:
Θα βρεθούμε ξανά.....



Πόνος, πείνα, σκοτωμοί μες τη χρονιά εκείνη και τα παιδιά σκέφτηκαν για λίγο την Ειρήνη. Ήτανε Οκτώβριος, χτυπούσε η καμπάνα με μια φωνή ακούστηκε το ΟΧΙ του '40. **ΌΧΙ** Δεν θα αφήσουν άλλο τον πόλεμο στην γη!

ΟΧΙ! Άλλη πείνα , δυστυχία ,κατοχή! Θα φέρουν πίσω την Ειρήνη, δεν έχουν άλλη επιλογή ... Έτσι η Ειρήνη και τα παιδιά ενώνουν τα χέρια σαν γροθιά, διώχνουν τον πόλεμο μακριά και στέλνουν το μήνυμα φωνάζοντας του δυνατά: "Δεν σε φοβόμαστε"





Είπαμε τα ποιήματα και τα τραγούδια μας...

Πήραμε τις σημαίες μας, μπήκαμε στη σειρά και κάναμε παρέλαση στην αυλή του σχολείου μας..



Κρατάμε ψηλά τη σημαία μας...



Και καμαρώνουμε....



17 Νοέμβρη....

ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ



Μέσα από το βιβλίο "Η κυρά Δημοκρατία"



Μάθαμε και ξεχωρίσαμε τα καλά της Δημοκρατίας...



Και σαν οπτική απεικόνιση των όσων μάθαμε,
ζωγραφίσαμε και συνθέσαμε τα κομμάτια για να
φτιάξουμε τον Ναό της Δημοκρατίας.



Μιλήσαμε για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και φτιάξαμε τρισδιάστατη κατασκευή...



Κι επειδή μας αρέσουν οι «λαβύρινθοι», παίξαμε ένα επιδαπέδιο παιχνίδι... τα παιδιά έπρεπε να ακολουθήσουν τη σωστή διαδρομή μέχρι να φτάσουν στο Πολυτεχνείο για να αφήσουν το λουλούδι τους, χωρίς όμως να πέσουν στις παγίδες...





Χριστούγεννα



Μάθαμε την ιστορία της γέννησης και
παίξαμε πολλά παιχνίδια



Στολίσαμε το δέντρο με
σχήματα-μπάλες ..



Στολίσαμε τα δέντρα με τόσες μπάλες όσες δείχνει ο αριθμός στον κορμό του.....



Φτιάξαμε δέντρα με σχήματα
μικρά, μεσαία, μεγάλα...



Και τα στολίσσαμε...





Ταΐσαμε τα ταρανδάκια και τα βάλουμε να
ξεκουραστούν...



Ντύσαμε τον Αϊ-Βασίλη...



Και μας άρεσε πολύ...



Συνεχίσαμε το παιχνίδι "στη χώρα των Καλικάντζαρων"



Κρεμάσαμε στο τζάκι κάλτσες με
ομοιοκατάληκτες λέξεις...



Περάσαμε μπάλες μέσα από τα κέρατα του Ρούντολφ....



Στολίσουμε τα κλαδιά του επιδαπέδιου δέντρου....



Και στην κορυφή του βάλαμε το λαμπερό
αστέρι!!!



Παίξαμε παιχνίδια στον υπολογιστή...



**Φτιάξαμε πολλά στολίδια και στολίσαμε τα δέντρα
μας...**



**Και λίγο πριν αποχαιρετιστούμε
τραγουδήσαμε τα κάλαντα στους γονείς!!!**

