

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821



ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ (1757-1798)

Κύριος εκφραστής του νεοελληνικού διαφωτισμού, ο φλογερός Έλληνας επαναστάτης διανοούμενος Αντώνης Κυριαζής. Οραματιζόταν την εξέγερση όλων βαλκανικών λαών ενάντια στους Τούρκους.



ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ



Τσακάλωφ Αθανάσιος

Γεννήθηκε στα Γιάννενα και υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. Σπούδασε στο Παρίσι, όπου ήλθε σε επαφή με τις φιλελεύθερες ιδέες που διαδίδονταν μετά τη Γαλλική Επανάσταση.

Ξάνθος Εμμανουήλ

Από τα ιδρυτικά πρόσωπα της Φιλικής Εταιρείας, γεννήθηκε στην Πάτμο. Έμπορος στην Οδησό, εγκαταστάθηκε στην συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη να προωθήσει το έργο της Εταιρείας. 1852.

Σκουφάς Νικόλαος

Ένας από τους τρεις ιδρυτές και οργανωτές της Φιλικής Εταιρείας, ο οποίος καταγόταν από το Κομπότι της Άρτας. Το 1814 μαζί με τον Τσακάλωφ και τον Ξάνθο δημιούργησε στην Οδησό τη Φιλική Εταιρεία πιστεύοντας ότι οι Έλληνες μπορούσαν να επιτύχουν την απελευθέρωσή τους χωρίς τη βοήθεια των ξένων. Ο Σκουφάς υπήρξε από τα πιο δραστήρια μέλη της Εταιρείας.



Υψηλάντης Αλέξανδρος

Αξιωματικός του ρωσικού στρατού, γιος του Κωνσταντίνου Υψηλάντη ηγεμόνα της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Υπηρέτησε ως υπασπιστής του Τσάρου Αλεξάνδρου Α' και έχασε το δεξί του χέρι στη μάχη της Δρέσδης εναντίον του γαλλικού στρατού. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και το 1820 μετά την άρνηση του Καποδίστρια ανέλαβε την αρχηγία της ως "Γενικός Επίτροπος της Αρχής". Ηγήθηκε της επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και μετά την αποτυχία του κινήματος κατέφυγε στην Αυστρία, όπου φυλακίστηκε μέχρι το 1827. Πέθανε τον επόμενο χρόνο.



Η ΥΨΩΣΗ
ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
ΣΤΗΝ
ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ



**ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ
(1771-1826)**

Μυημένος Στην Φιλική Εταιρεία
ευλόγησε την επανάσταση στην
Αγία Λαύρα και την Πάτρα.



**ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ**
(1765-1848)

Πρόκριτος της Μάνης. Κήρυξε την επανάσταση στην Καλαμάτα (23.3.1821) και απέκρουσε την επιδρομή του Ιμπραήμ στη Μάνη (1826).



Γέφυρα της Αλαμάνας και θάνατος του Αθανασίου Διάκου.
Υδατογραφία σε χαρτόνι. Π. Ζωγράφος-Ι. Μακρυγιάννης



Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ Απρίλιος 1821



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ
(1788-1821)

Ηρωικός οπλαρχηγός και διάκονος.
Αντιμέτωπος το στρατό του Ομέρ
Βρυώνη και του Κιοσέ Μεχμέτ στην
Αλαμάνα και πέθανε με φριχτά
βασανιστήρια.



ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ (1790-1825)

Πολέμαρχος της Ανατολικής
Στερεάς, έγραψε στο χάνι της
Γραβιάς μία από τις πιο
Λαμπρές σελίδες του Αγώνα.
Δολοφονήθηκε στην
Ακρόπολη, μέσα στη δίνη του
εμφύλιου πολέμου.

Ο Καπετάν Ανδρούτσος το 1795. Θεόφιλος



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ψαριανός πυρπολητής.
Συμμετείχε στις πρώτες
ναυτικές επιχειρήσεις και στη
ναυμαχία της Ερεσσοῦ
πυρπόλησε τουρκικό δίκροτο.
Σημαντικὴ ἦταν ἡ συμβολή του
στη νικηφόρα για τους Έλληνες
ναυμαχία του Γέροντα και σε
ὄλους τους κατά θάλασσα
αγῶνες. Μετά την Επανάσταση
χρημάτισε ανώτατος
αξιωματικός του Ναυτικού



27/5/1821 Πυρπόληση τουρκικού δίκροτου από τον Δ. Παπανικολή στο λιμάνι της Ερεσσού.



Η πολιορκία της Τριπολιτσάς



Ο
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ
ΣΤΟ ΒΑΛΤΕΤΣΙ
12-13 Μαΐου
1821



Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ Ιούλιος 1822



Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

23/9/1821



Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΑΡΓΟΣ



Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 26 Αυγούστου 1821



Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 2 Απριλίου 1822



Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ
ΧΙΟΥ
2 Απριλίου 1822



Η πυρπόληση της
τουρκικής ναυαρχίδας
από τον Κανάρη.

Peter Von Hess.

6ή7-6-1822



Η πυρπόλησις της τουρκικής ναυαρχίδος υπό Κ.Κανάρη



Η πυρπόληση του Τουρκικού πολεμικού απο τον Παπανικολή



Πυρπόληση τουρκικού δικρότου από τον Παπανικολή.



Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ Οκτώβριος 1822



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

(1770-1843)

Αρχιστράτηγος του Αγώνα, ο Γέρος
του Μοριά κατατρόπωσε τους
Τούρκους στο Βαλτέτσι και τα
Δερβενάκια



Στη μάχη των
Δερβενακίων ο
Νικηταράς θα
ονομαστεί για
δεύτερη φορά
Τουρκοφάγος



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

(1780-1827)

Αρματολός των Αγράφων και
αργότερα αρχιστράτηγος των
επαναστατικών δυνάμεων της
Στερεάς.



Ο θάνατος του Καραϊσκάκη



ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

(1790-1823)

Ηγέτης της Ελληνικής Επανάστασης και από τις ευγενέστερες μορφές του Αγώνα, γιος του Κίτσου Μπότσαρη από τη μεγάλη οικογένεια των Σουλιωτών αγωνιστών. Συμμετείχε σε πολλές μάχες και νίκησε τους Τούρκους (Κομπότι, Πλάκα, πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου) και για τη γενναιότητά του διορίστηκε αρχιστράτηγος της δυτικής Στερεάς Ελλάδας, αξίωμα όμως που δεν αποδέχτηκε. Το 1823 επιτέθηκε αιφνιδιαστικά κατά του στρατοπέδου των Τούρκων στο Κεφαλόβρυσο κοντά στο Καρπενήσι, όπου και τραυματίστηκε θανάσιμα (9 Αυγούστου). Θάφτηκε στο Μεσολόγγι.



**Μάρκος
Μπότσαρης**
(1790-1823)

Ο θάνατος του Λάμπρου Τζαβέλλα



Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ 20-22 Ιουνίου 1824



Κανάρης.
Λιθογραφία.

Κ. Krazeisen



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

(1769-1835)

Ναύαρχος του ελληνικού
στόλου, ο φόβος και ο τρόμος
των τουρκοαιγυπτιακών
πλοίων στη Μεσόγειο.



ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

Με την έκρηξη της επανάστασης η Μαντώ ήλθε από την Τεργέστη στην Μύκονο.

Με δικές στην δαπάνες εξόπλισε πλοία και κυνήγησε τους πειρατές που είχαν εγκατασταθεί στην Μύκονο

Στο στρατιωτικό σώμα που εξόπλισε η ίδια αφού ντύθηκε άντρας έλαβε μέρος στις μάχες. Μετά το τέλος της επανάστασης της παρεχωρήθη οικία στο Ναύπλιο που γειτόνευε με την οικία του Δ. Υψηλάντη ο οποίος την ερωτεύτηκε. Ένεκα του γεγονότος απηλάθη στην Μύκονο.

Πέθανε στην Πάρο φιλοξενούμενη από συγγενείς της το 1848 μέσα σε μεγάλη φτώχεια



ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

Σπετσιώτισσα
καπετάνισσα, έδωσε
τα πλοία της στον
Αγώνα. Έλαβε μέρος
σε πολλές μάχες και
θαλάσσιες
επιχειρήσεις.
Δολοφονήθηκε το
Μάιο του 1825 στις
Σπέτσες.



ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΙΜ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Φεβρουάριος 1826



Η ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 10-11 Απριλίου 1826



Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
10-11 Απριλίου 1826



Η Ναυμαχία της Σάμου της 5ης Αυγούστου 1824. Κατ'αυτήν επιρρολήθησαν δύο φρεγάται και έν βρίκιον του εχθρού υπό των πυρπολικών των Λέκκα Ματρώζου, Δημητρίου Ραφαλιά , Κ.Κανάρη και Γ.Βατικιώτη.(σκανάρισμα)



**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Ή
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ**

(1788-1825)

Αρχιμανδρίτης. Φλογερός
απόστολος της Φιλικής, μετέδωσε
τον επαναστατικό ενθουσιασμό
σε όλη την Πελοπόννησο.
Σκοτώθηκε, πολεμώντας ηρωικά
τους Αιγυπτίους του Ιμπραήμ στο
Μανιάκι (20.5.1825).



ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Από τους επιφανέστερους στρατηγούς της Επανάστασης.

Καταγόταν από την Αβορίτη Δωρίδος. Ονομάστηκε Μακρυγιάννης λόγω του υψηλού αναστήματός του.

Πήρε μέρος σε πολλές μάχες του Αγώνα. Η σημαντικότερη όμως νίκη του ήταν κατά του Ιμπραήμ στους

Μύλους του Ναυπλίου (Ιούνιος 1825). Το 1826 πρόβαλε αντίσταση στον Κιουταχή κατά την πολιορκία της Ακρόπολης. Πρωταγωνίστησε

στην επανάσταση της 3ης

Σεπτεμβρίου του 1843 για την παραχώρηση Συντάγματος από τον Όθωνα.



Η πρώτη πολιορκία των Αθηνών



Η ναυμαχία του Ναυαρίνου



Η Άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια



Υποδοχή του Όθωνα στην Αθήνα



ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

