

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2012

Μανώ Μαυρογένους

Γεννήθηκε το 1796 στο χωριό Μαρμαρά της
Ποικίλης Καταφροντων από Ελληνική οικογένεια της Ρου-
μανίας, η οποία έφυγε κρυφά για την Ιταλία επειδή
ο πατέρας του πατέρα της αυτοκεφαλίστηκε από τον
Σουλτάνο. Ο πατέρας της ήταν ο Νικόλαος Μαυρογέν-
ους και η μητέρα της ήταν Μυκονομάχος, κόρη
του Αντώνη Χατζή Μάκρον και την έλεφαν Ζαχαράτη.
Η αδελφή της Ειρήνη Μαυρογένους Εγκαταστάθηκε
στην Τεργέστη και εκεί ο πατέρας της ασχολήθηκε
με το εμπόριο. Το 1812, ο πατέρας της ανέθεσε
τη διοίκηση της στο σύστημα της, Καρμωδέστου
Καυκασίου, Καϊμα-Μαίρο, στην Τίνα Νίσο πριν την
επανάσταση εγκαταστάθηκε στην Τάρα με τον πατέ-
ρα της. Με την έναρξη της επανάστασης ^{την} έφυγε
στη Μύκονο και ^{ξεκίνησε} τους Μυκονομάχους. Με τα
καράβια που ^{επιτόχιζε} ^{συμμετείχε} στο ναυτικό αθήνα και
την ελπίδα με τον τούρκικο στόλο, αλλά ^{ξεκαθάρισε}
και την ευκαιρία περυσί από τους περατές (τις κυκλάδες).
^{Συνήριξε} Συναίριξε με δική της έξοδα εκτός από τα κλοπιά με τα
κληρώματα και άλλα πεινά. ^{Την} Πρώτη φορά στο μάθη
του Πηλίου, της Φθιώτιδας και της Νεβανίας.
Γνωρίζοντας τη γαλλική γλώσσα ήταν η συνάκριτα της

συγκινημένης έκκλησης προς τις γυναίκες της Γαλλίας, ζήτησε τη συμπλοκή τους στον αγώνα και τα δώρα των Ελλήνων.

Έδωσε για τον αγώνα 700.000 δρούια ενώ δε δίστασε να πουλήσει ακόμα και τα κοσμήματά της για να περιθάλψει 2000 Μεσολογγίτες που βίωναν από την έξοδο.

Η Μαυρίο Μωροζίνη υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή στις αθηνές του Έθνους για την εθνική Ελευθερία και Ανεξαρτησία. Αγωνίστρια και Πατέρας της Απολύτης μαχητριάς, υπέροχος άνθρωπος, με σπάνια ηθικά και ψυχικά χαρακτηριστικά.

Τυφλώθηκε με το βούρκο του αγγελοπαιδιού από τον Χατζηπρόδρομο και της παρασημειώθηκε στίχοι στο Ναύτιο των αγγελοπαιδιών Ελλάδας, οι πολιτικές ηνότητες του Κωδικίου είχαν τον βίο και η Μαυρίο Απολύτως αγγελοπαιδιών των Πάρις το 1840, όπου πέθανε το 1848, φτωχή και ανημπούνη, έχοντας διαδώσει όλη της την περιουσία στον αγώνα της Ελλάδας για αγγελοπαιδιών.

Η πατρίδα δόσε τα κείνη της Μαυρίο "δουλά και τραυιά"; Τι δείχνει αυτό από την πολιτική προς το πρόσωπο των ανδρών που έδωσαν τα πάντα για την πατρίδα;

Προς τιμήν της είχε κοπεί στο παριζιό νάμιστρα δύο δραχμίων με την μορφή της.

Σήμερα, ένα άγαλμά της έχει βανθεί στη Μύκονο, στο παλιό λιμάνι, στη μέση της Μαυρίο και φέρει το όνομά της (Γιδατρία Μαυρίο Μωροζίνη).