

1 ΟΝ Η ΠΙ Α Τ Ω Γ Ε Ι Ο Λ Υ Ν Ι Ο Υ Κ Ι Σ  
4 Ο Ν Η Π Ι Α Ω Δ Ε Ι Ο Α Π Ο Υ Σ Τ Ε Φ Α Ν  
Ο Μ Α Ν Ο Σ Σ Ε Ν Ε Ε Σ  
Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Ε Ε





ΜΑΝΟΣ



Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα αγοράκι που το έλεγαν Μάνο!



ΣΤΟΝ  
ΜΑΝΝΟ  
ΆΡΕΣΕ  
ΠΟΛΥ ΤΟ  
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ!

Στον Μάνο άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο!



Αλλά, μια μέρα, έχασε τα ποδοσφαιρικά του **παπούτσια** και  
φώναξε τη μαμά του μήπως ξέρει που είναι!

Οχι!!



Η **μαμά** απάντησε ΟΧΙ!



Τότε ακούστηκε η φωνή του μπαμπά, ο οποίος γυρνούσε από τη δουλειά και είπε: ΕΓΩ ΞΕΡΩ! Τα παπούτσια χάλασαν από τις πολλές προσποιήσεις που έκανε ο Μάνος στο ποδόσφαιρο κι έτσι πρέπει να πάρουμε καινούρια!



Ο Μάνος μαζί με τον μπαμπά πήγανε στα μαγαζιά για να αγοράσουν παπούτσια.



Το μαγαζί που βρήκαν βρίσκονταν κοντά στον Παρθενώνα και τα παπούτσια που αγόρασαν ήταν Adidas.





Ήταν τέλεια! Ο Μάνος ήταν πολύ χαρούμενος!



Μετά πήγε ποδόσφαιρο και εκεί  
βρήκαν ένα σκυλί.



Ο τερματοφύλακας πέταξε  
την μπάλα και κατά λάθος  
έπεσε πάνω στο σκύλο και ο  
σκύλος τούς είπε "**ΒΛΑΚΑ**"  
γιατί νόμιζε ότι την πέταξαν  
επίτηδες.



Όταν τελείωσε το ποδόσφαιρο, ο Μάνος πήρε το σκύλο και το έβαλε μέσα στο **Μιτσουμπίσι** που οδηγούσε η μαμά του και το πήρε στο σπίτι του.

Όλα αυτά έγιναν **Κυριακή**.

Μόλις γύρισαν σπίτι, ο Μάνος έπαιξε κάρτες με τον μπαμπά του στο σαλόνι και μετά πήγε όλη η οικογένεια να φάνε έξω.



Και έζησαν  
αυτοί καλύτερα  
και εμείς καλά!