



35ο Ολοήμερο
Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Καμπάνια για την εξάλειψη της σωματικής βίας στο 35ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

Με αφορμή τα εργαστήρια
παραγωγής γραπτού λόγου
και ζωγραφικής της Στ' Δημοτικού

12 Ιουνίου 2007



Καμπάνια στο σχολείο μας για τα δικαιώματα του παιδιού

Διαχέουμε τη δουλειά μας σε όλο το σχολείο!!!

Γεια σας παιδιά!!!
Το μήνυμά μας θέλουμε να φτάσει σ' όλο το σχολείο, στους γονείς σας και τους δασκάλους σας!!!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματα που έχουν τα παιδιά στη σημερινή μας κοινωνία. Αρχικά όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα χωρίς διακρίσεις. Χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, θρησκείας και εθνικότητας.

Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις. Ο ρατσισμός είναι ένα συχνό φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται στα σχολεία μας. Ανάμεσά μας υπάρχουν παιδιά που έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους και πρέπει να τους τα επιστρέψουμε. Γι' αυτό χρειάζεται να βρισκόμαστε σ' ένα διάλογο με τους γονείς και τους δασκάλους. **Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η σωματική τιμωρία.** Σήμερα μπορεί οι δάσκαλοι να μην ασκούν σωματική βία στα παιδιά αλλά το κάνουν οι γονείς τους και τα ίδια τα παιδιά μεταξύ τους όταν λύνουν τις διαφορές τους. **Το ξύλο δεν είναι μαγιά!** Τα αγόρια δέρνοντας νομίζουν ότι πουλάνε μαγιά, ότι είναι δυνατότερα από τα κορίτσια.

- Παιδιά, τέρμα στο ξύλο!
- Τέρμα στις διακρίσεις!
- Τέρμα στη βία!

Η βία πρέπει να βγει από μέσα μας. Γιατί αν δεν βγει μέσα από τις ψυχές όλων μας θα οδηγηθούμε σε άσχημα αποτελέσματα.

Το μαθητικό συμβούλιο της ΣΤ' τάξης του 35ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Τι γίνεται με τους γονείς όταν χτυπάνε τα παιδιά τους;

"Κάποιες φορές οι γονείς χτυπούν τα παιδιά για κάτι που έχουν κάνει. Αλλά κάποιες φορές τα χτυπούν πολύ χωρίς λόγο"

"Όταν οι γονείς χτυπούν τα παιδιά τους πιστεύω πως πρέπει να αισθάνονται άσχημα γιατί μπορεί το παιδί να μην έκανε τίποτα και αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως γιατί τα παιδιά θα έχουν άσχημες αναμνήσεις στο μέλλον από αυτά που έχουν πάθει στο παρελθόν"

"Καλά κάνουν οι γονείς όταν χτυπούν τα παιδιά. Γιατί μπορεί αυτό το παιδί να μην κάνει κάτι σωστά και γι' αυτό το χτυπάνε. Μετά οι γονείς σκέφτονται ότι χτύπησαν το παιδί και έκαναν λάθος και ζητούν συγγνώμη"

"Δεν φταις εσύ για τους καβγάδες που έχουν κάνει οι γονείς σου. Αν ζεις μέσα σ' ένα περιβάλλον όπου ο ένας από τους γονείς σου ασκεί βία στον άλλο, είναι πολύ εύκολο να πέσεις στη παγίδα να πιστέψεις ότι το φταίξιμο είναι δικό σου και πως μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αλλάζοντας τη συμπεριφορά σου. Συχνά τα ανήλικα μέλη μιας οικογένειας σκέφτονται: "Αν είμαι πιο υπάκουη, καλύτερη μαθήτρια, καθαρίζω το δωμάτιό μου και σέβομαι τους γονείς μου, ίσως εκείνοι πάψουν να τσακώνονται τόσο άγρια". Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Όσο σκληρά κι αν προσπαθήσεις το πρόβλημα δεν πρόκειται να σταματήσει διότι απλά το πρόβλημα δεν είσαι εσύ!!"



ΤΕΡΜΑ
Η ΒΙΑ
ΣΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ



Είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε στην τάξη μας τον κ. Μόσκο. Η συνάντησή του με τα παιδιά ήταν πολύ εποικοδομητική. Τα παιδιά έδειξαν με την ευαισθητοποίησή τους ότι έχουν αναφορές στα δικαιώματα του παιδιού και έπειτα, με το εκπαιδευτικό project που έλαβε χώρα, προβληματίστηκαν πάνω στο άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αναφέρεται στο δικαίωμα γνώμης. Με βάση αυτό το δικαίωμα εξέφρασαν την άποψή τους για το ποιο θεωρούν πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο παραβιάζει τις ελευθερίες τους. **Έτσι αναφέρθηκαν στην κοροϊδία και υποτίμηση των ξένων που είναι στη χώρα μας, στους βιασμούς και τις σεξουαλικές παρενοκλήσεις, τη σωματική τιμωρία και το ξύλο, τη βία της τηλεόρασης, τα συναισθήματα από την τιμωρία, την εκμετάλλευση και την εξαφάνιση των παιδιών.** Στη συνέχεια ορίστηκαν μια σειρά από συζητήσεις οι οποίες είχαν σαν διδακτικό στόχο να εξελίξουν την αρχική "καταιγίδα ιδεών" και να καλλιεργήσουν παραπέρα τις δεξιότητες των παιδιών. Στα πλαίσια αυτά τους ζητήθηκε να γράψουν ένα κείμενο αρκετών παραγράφων, να εικονοποιήσουν μια παράγραφο, να λύσουν πολιτικά προβλήματα και τέλος, όλο τον προβληματισμό τους να τον κάνουν μια καμπάνια για την εξάλειψη της σωματικής βίας στο σχολείο και την οικογένεια. Όλη η δράση στηρίχθηκε στο μοντέλο της κίνησης "από την κλειστή ομάδα σ' όλη την κοινότητα" και ήταν μέρος του γενικότερου δια-θεματικού προγράμματος για την πολυπολιτισμικότητα και την πολυπολιτισμικότητα στο σχολείο μας.

Χαράλαμπος Μπαλτάς, Υπεύθυνος εκπαιδευτικός

Ο Συνήγορος του Παιδιού είναι τμήμα της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Πολίτη" και φροντίζει για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και τη διάδοσή τους σε μικρούς και μεγάλους. Η επίσκεψή μας στο 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας **να δυναμώσουμε το μήνυμα κατά της χρήσης της σωματικής τιμωρίας αλλά και οποιασδήποτε μορφής βίας στα παιδιά.** Ελπίζουμε η συνεργασία μας με τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τους γονείς τους να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα για πολλά ακόμη σχολεία της χώρας μας.

Γιώργος Μόσχος, Υπεύθυνος για το Συνήγορο του Παιδιού

☎ 210.7289744, για παιδιά: 800.11.32000
✉ Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα, www.0-18.gr

Το Δ.Σ. Γονέων και Κηδεμόνων του 35ου Δημοτικού Σχολείου Α' Περιφέρειας του Δήμου Αθηνών ευχαριστεί πάρα πολύ τον Συνήγορο του Παιδιού για την απόφασή του να συμπεριλάβει τα έργα των παιδιών στο παρόν έντυπο. Επικροτούμε τέτοιες ενέργειες, συμπαραστεκόμαστε ολόψυχα στο έργο του και τον ευχαριστούμε που ενσκήπτει στα τόσο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα σχολεία στη χώρα μας.

Δ.Σ. Γονέων και Κηδεμόνων



ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

1



Τα παιδιά, όπως και οι μεγάλοι, έχουν δικαίωμα στην προστασία από κάθε μορφή βίας. Η σωματική τιμωρία είναι μια μορφή βίας.



2

Το ξύλο, το χαστούκι, το τράβηγμα αυτιού και γενικά η επιβολή σωματικού πόνου στο παιδί είναι μορφές σωματικής τιμωρίας και πλέον δεν επιτρέπονται από το νόμο (Ν.3500/06, άρθρο 4).

3

Κανένα πρόσωπο που έχει στην ευθύνη του ένα παιδί δεν έχει δικαίωμα να του επιβάλλει σωματική τιμωρία.



4

Οι γονείς έχουν την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους και οφείλουν να τα μεγαλώνουν χωρίς να χρησιμοποιούν βία σε βάρος τους και να προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους.

5

Η σωματική τιμωρία θίγει την προσωπικότητα του παιδιού.



6

Η σωματική τιμωρία δεν είναι αποτελεσματικό μέσο διαπαιδαγώγησης.

7

Ένα παιδί που μεγαλώνει με ξύλο, μαθαίνει να λύνει τα προβλήματά του με βίαιο τρόπο και είναι πιθανό να ασκήσει βία σε άλλους αργότερα.

8

Η σωματική τιμωρία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές μορφές κακοποίησης.



9

Ο διάλογος και η μη βίαιη διαπαιδαγώγηση είναι ο καλύτερος τρόπος για να μαθαίνει ένα παιδί τους κανόνες και τα όρια που χρειάζεται στη ζωή του.

10

Είναι στο χέρι μας να βγάλουμε το ξύλο και τη βία από τη ζωή των παιδιών!

