

**Επίσκεψη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας στο
Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο υλοποίησης της
Δράσης: «Αλληλεπίδραση και Κοινωνικές Σχέσεις κατά τη μετάβαση
από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο»**

Δεκέμβριος 2021

- ✚ Κάναμε μαζί παρεούλα: οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου συμμετείχαν σε όλες τις ρουτίνες του Νηπιαγωγείου (Πρωινή Καλημέρα, Ημερολόγιο, Καιρός, κανόνες...)**



✚ Στη συνέχεια διαβάσαμε την ιστορία : Φρικαντέλα- Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα

Η μάγισσα Φρικαντέλα μισεί αφάνταστα όλα τα καλά. Δε χορεύει καλαματιανό. Χορεύει μόνο κακαματιανό. Δεν τρώει ποτέ της καλαμαράκια. Τρώει μόνο κακαμαράκια. Δεν πίνει πορτοκαλάδα, μόνο πορτοκακάδα. Αλλά, πάνω απ' όλα, μισεί τα κάλαντα. Όταν, λοιπόν, παραμονές πρωτοχρονιάς ακούει τα παιδιά της γειτονιάς να τραγουδάνε τα κάλαντα, γίνεται έξω φρενών, τους κλέβει τις φωνές τους και τις φυλακίζει σε μπαλόνια. Η απολαυστική περιπέτεια συνεχίζεται στους χιονισμένους δρόμους της πόλης και στο κάστρο της μάγισσας, στα μαγικά δωμάτια του οποίου, τα παιδιά με επικεφαλής τον τετραπέρατο Σεβαστιανό Μπισμπικούκη αναζητούν τα μπαλόνια με τις κλεμμένες φωνές τους. Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα παράρτημα με τα κάλαντα από διάφορα μέρη της Ελλάδας.



✚ Φάγαμε για πρωινό σπιτικό κέικ και ήπιαμε φυσικό χυμό



✚ Ελεύθερο Παιχνίδι στα Κέντρα Ενδιαφέροντος με μικτές ομάδες ηλικιών: πλαστελίνη, τουβλάκια, ζωάκια



✚ Φτιάξαμε ημερολόγια με τα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο εργαστηρίου:

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες:
Ανθρώπινα δικαιώματα

Τίτλος: «Τα δικαιώματα των παιδιών»



✚ Χορέψαμε Ηπειρώτικα Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά κάλαντα

Ελάτε εδώ γειτόνισσες
Και εσείς γειτονοπούλες,
Τα σπάργανα να φτιάξουμε
και το Χριστό ν' αλλάξουμε...

