

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Δραστηριότητες,
Παιδαγωγικό και
Επιοπτικό υλικό

**Ειδικό Νηπιαγωγείο
Ηγουμενίτσας**



ΔΕΝ ΧΟΡΤΑΙΝΩ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Δεν χορταίνω να βλέπω τον ήλιο,
που το φως του σκορπάει στην
πλάση,
δεν χορταίνω να βλέπω τους
κάμπους,
τις πλαγιές, τα βουνά και τα δάση.
Δεν χορταίνω να βλέπω
ακρογιάλια,
και πανώρια νησιά στην αράδα,
δεν χορταίνω να βλέπω εσένα,
ω πατρίδα, Ελλάδα, Ελλάδα.



Νιώσαμε τον
ήλιο
πηγαίνοντας
διδασκική
επίσκεψη στη
γειτονιά



Είδαμε τα βουνά, τις πλαγιές...



και τα δάση



► Γυρνώντας στο νηπιαγωγείο (και συνεχίζοντας τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης) εικονογραφήσαμε ομαδικά το αγαπημένο μας τραγούδι για την Ελλάδα!





Γράψαμε το ΟΧΙ

Δουλέψαμε με τα δάχτυλα, τα
σφουγγάρια, τα ψαλίδια και τις
πλαστελίνες



Γίναμε Δημιουργικοί και φτιάξαμε κατασκευή για το σπίτι





ΟΧΙ λέμε στη βία
ΟΧΙ λέμε στον πόλεμο
ΟΧΙ λέμε στα όπλα
ΟΧΙ στις πυρκαγιές

Στο παιχνίδι λέμε **ΝΑΙ**
Και στο γέλιο λέμε **ΝΑΙ**
Στην αγάπη λέμε **ΝΑΙ**
Στη φιλία λέμε **ΝΑΙ**
Στην Ελλάδα λέμε **ΝΑΙ**
Στην Ευρώπη λέμε **ΝΑΙ**



ΕΪΠΑΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡ'ΗΝΗ ΚΑΙ 'ΟΧΙ
ΣΤΟΝ Π'ΟΛΕΜΟ