

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1940**

«Στη νεολαία μας»!

*«Αυτό κρατάει ανάλαφρο μεσ' την ανεμοζάλη,
το από του κόσμου τη βοή πρεσβυτικό κεφάλι,
αυτό το λόγο θα σας πω δεν έχω άλλο κανένα,
Μεθύστε με τ' αθάνατο κρασί του Εικοσιένα»!*

Κωστής Παλαμάς



ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ

Τυχερό, 25 Οκτωβρίου 2024

Α' Μέρος

- Ανάγνωση Πρακτικού από την κα Ειρήνη Αμοργιανιώτη. Ορισμός σημαιοφόρου και παραστατών. Παράδοση σημαίας από τη διευθύντρια του Γυμνασίου Τυχερού κα Ευδοξία Ισηδωρίδου.
- Απονομή Αριστείων και Βραβείων Προόδου για το σχολικό έτος 2023-2024.

Β' Μέρος: Γιορτή της Σημαίας

1. *“Η Εορτή της Σημαίας”*, διαβάζει η μαθήτρια (Β)
2. *“Σημαία, το ιερό πανί”*, ποίημα του Στέφανου Δάφνη, απαγγέλλει ο μαθητής (Β).
3. *“Τι συμβολίζει η σημαία μας”*, ποίημα, απαγγέλλει ο μαθητής (Γ).

Γ' Μέρος: Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940

1. Προβολή αρχειακού υλικού για το έπος του 1940 από το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.
2. Το χρονικό των ιστορικών γεγονότων διαβάζουν οι μαθήτριες (Γ) και (Β).
3. Απόσπασμα *“Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου”* της Άλκης Ζέης, διαβάζει ο μαθητής (Γ)
4. *“Ξανάνθισαν οι δάφνες”*, ποίημα του Σπύρου Παναγιωτόπουλου, απαγγέλλει ο μαθητής (Β).
5. *“Ελλάδα (Οχτώβρης 1940)”*, ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, απαγγέλλει η μαθήτρια (Γ).
6. Οι γελοιογραφίες της εποχής του 1940
7. *“Εθελοντική Επιστράτευση-Η πρώτη πράξις”*, πεζό του Γ.Α Βλάχου, διαβάζει ο μαθητής (Γ).
8. *“Η συμβολή των γυναικών στην εποποιία του 1940”*, διαβάζει η μαθήτρια (Α).
9. *“Γυναίκες Ηπειρώτισσες”*, Στίχοι: Πυθαγόρας, Μουσική: Γ. Κατσαρός
10. *“Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθοπολογαγό της Αλβανίας”* του Οδυσσέα Ελύτη απαγγέλλει η μαθήτρια (Α).
11. *“Αθάνατοι νεκροί”*, ποίημα Κ. Μούρτου, απαγγέλλει ο μαθητής (Α).

12. *“Ο Φασισμός”*, Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος, στίχοι: Φώντας Λάδης
13. *“Τι έλεγαν τότε οι ξένοι για την Ελληνική εποποιία του 1940”*, διαβάζει η μαθήτρια (Α).
14. *“Μανιφέστο πνευματικών ανθρώπων”*, διαβάζουν οι μαθήτριες (Α) και (Α).
15. *Ημερησία Διαταγή* Υποστράτηγου Χαράλαμπου Κατσιμήτρου διοικητή της 8ης Μεραρχίας.
16. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ένδοξων νεκρών.

Εθνικός Ύμνος

Τη γιορτή παρουσιάζει η μαθήτρια της Β' τάξης.

Συμμετέχει ο **Εκπαιδευτικός Όμιλος «Φιλαναγνωσία και δημιουργική γραφή: Εξερευνώντας τη λογοτεχνία»**

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός

Ειρήνη Αμοργιανιώτη ΠΕ02