

Αφιέρωμα

Μαθήτριες και εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο με Λ.Τ. Σκριπερού στην Apricena της Ιταλίας

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στην Κέρκυρα το φθινόπωρο, με την επίσκεψη καθηγητών των 4 συνεργαζόμενων σχολείων και την οργάνωση αντίστοιχων εργαστηρίων και δράσεων.

ΚΩΣΤΑΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus Empathy – European Melting Pot (NUMBER -2021-1-RO01-KA220-SCH-0000328114) ομάδα πέντε μαθητριών της Α' λυκείου συνοδευόμενες από τρεις εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Σκριπερού με ΛΤ (Κων. Ζερβόπουλο, διευθυντή, Ιωάννα Μήλιου και Έλενα Παπακώστα) ταξιδέψαμε στην πόλη Apricena, στην Puglia της Ιταλίας στο διάστημα 5-12 Μαΐου 2024, όπου είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε πολλές σημαντικές δράσεις και εργαστήρια, μαζί με μαθητές και μαθήτριες των υπόλοιπων συνεργαζόμενων σχολείων που συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα (το Istituto Comprensivo Statale "Torelli-Fioritti" από την Ιταλία που ήταν και το σχολείο διοργανωτής, το Liceul Teoretic "Pavel Dan" από τη Ρουμανία και το λύκειο «Les Valles de Luna» από την Ισπανία). Αφού πήραμε δύο πλοία και δύο τραίνα, φτάσαμε στην Apricena τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Οι Ιταλίδες διοργανώτριες μας υποδέχτηκαν εγκάρδια, μας έδειξαν την πόλη τους που είναι διάσημη για την εξόρυξη μαρμάρου (η πόλη της πέτρας) και, στη συνέχεια, είχαν την καλοσύνη να πάνε την ομάδα μας στην κοντινή λίμνη Lesina για να περπατήσουμε στον όμορφο παραλίμνιο δρόμο.

Το πρωί της Τρίτης ξεκίνησε το επίσημο πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας συναντηθήκαμε στο σχολείο, όπου η υποδοχή ήταν ενθουσιώδης. Ανταλλάξαμε δώρα, απόψεις και χαμόγελα. Η μουσική, η διεθνής γλώσσα που μας ενώνει αβίαστα, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο αυτό το πρωινό. Εξόχως ταλαντούχοι Ιταλοί μαθητές και οι καθηγητές τους -μαζί και με τον κ. Ζερβόπουλο- έπαιζαν τους εθνικούς ύμνους των παριστάμενων χωρών, τον ύμνο της Ευρώπης, καθώς και γνωστές μελωδίες από κομμάτια κλασικής μουσικής. Ειλικρινής, απόφια συγκίνηση. Ακολούθησαν δράσεις που στόχο είχαν να γνωριστούν καλύτερα οι μαθητές και να έχουν ενεργή συμμετοχή σε αυτές. Το απόγευ-



Δράσεις στο σχολείο



Στο σχολείο της πόλης Apricena

μα ολοκληρώθηκαν τα εργαστήρια μαγειρικής και οι παραδοσιακοί χοροί που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές. Φυσικά, στη διάρκεια της ημέρας αλλά και σε όσες ακολούθησαν, οι οικοδεσπότες είχαν προνοήσει για γεύματα και δείπνα σε διαφορετικά εστιατόρια κάθε φορά, ώστε να τιμήσουμε την παραδοσιακή κουζίνα της περιοχής.

Το επόμενο πρωινό αναχωρήσαμε πολύ νωρίς για το φημισμένο Alberobello, αυτό το πολυφωτογραφημένο χωριό του Ιταλικού νότου με τα λευκά σπίτια και τους ιδιαίτερους τρούλους. Αφού χαθήκαμε στα γραφικά στενά του κάτω από το εκτυφλωτικό μεσογειακό φως, ο

δρόμος μας οδήγησε στο Trani, μία πραγματικά όμορφη πόλη με ωραίες πλατείες και καλαίσθητο παραλιακό μέτωπο. Μετά το φαγητό, περιηγηθήκαμε στον καθεδρικό ναό που ατένιζε από ψηλά τη θάλασσα- ενώ δίπλα υπήρχε και μουσείο γραφομηχανής αλλά και κάστρο. Αντί γι' αυτό όμως, προτιμήσαμε να πάρουμε τα βουνά και συγκεκριμένα να σταθμεύσουμε στα 540 μέτρα υψόμετρο και να ξεναγηθούμε στο Castel del monte, ένα κάστρο έμπνευσης του Φρειδερίκου του Β' που σήμερα τελεί και υπό της προστασία της Unesco.

Την Πέμπτη μπήκαμε σε βανάκια και κατευθυνθήκαμε σε πευκόφυτη περιοχή δίπλα στη λίμνη

Lesina σε ένα Πάρκο δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας. Η θέση του, σε μία λωρίδα γης μεταξύ της λίμνης και της θάλασσας, μας θύμιζε τη νότια Κέρκυρα. Οι μαθητές, φορώντας κατάλληλο εξοπλισμό, κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σε διάφορες αθλητικές δοκιμασίες περνώντας από το ένα δέντρο στο άλλο και φάνηκε ότι το διασκέδασαν πολύ. Ακολούθησε πικ-νικ στη φύση, χαλάρωση κάτω από τα πεύκα, μουσικές. Σειρά είχαν τα παραδοσιακά παιχνίδια. Οι μαθητές (αλλά και οι καθηγητές) έδειχναν στους υπόλοιπους πώς παίζονται γνωστά παιχνίδια της χώρας τους και μετά έπαιζαν όλοι μαζί. Η ομάδα μας τους έδειξε τα «μήλα». Ήταν εντυπωσιακό ότι πολλά από τα παιχνίδια που θυμηθήκαμε μικροί και μεγάλοι ήταν κοινά. Αργότερα, κάναμε μία μικρή πεζοπορία μέσα στο δάσος και πετάξαμε χαρταετό -που κατασκεύασαν οι Ιταλοί λίγο πριν στις όχθες της λίμνης. Το βράδυ, μετά το δείπνο, οι Έλληνες και οι Ισπανοί περιδιαβήκαμε το κέντρο της Apricena χαζεύοντας τις ήσυχες πλατείες και την αρχιτεκτονική της.

Για την Παρασκευή οι διοργανωτές, θέλοντας να μας δείξουν όσο γίνεται πιο πολλά μέρη, είχαν προγραμματίσει μία ολοήμερη εκδρομή γύρω από το εθνικό πάρκο του Gargano- που ξεκίνησε νωρίς το πρωί και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ.

Αξέχαστη εμπειρία

Πρώτη στάση στην πόλη Manfredonia. Περπατήσαμε στον κεντρικό της πεζόδρομο, εκεί όπου γίνεται το διάσημο καρναβάλι της. Στο Siponto, στη Santa Maria μας εντυπωσίασε η μεταλλική κατασκευή του Edoardo Tresoldi που έμοιαζε με εικονική πραγματικότητα. Το λεωφορείο άρχισε να ανηφορίζει, να αφήνει πίσω του τις ακτές της Αδριατικής και να προσεγγίζει την κορυφογραμμή όπου πάνω της κρεμόταν τα λευκά σπίτια του Monte Sant' Angelo. Θαυμάσαμε το κάστρο του στο ψηλό σημείο του οικισμού και περιδιαβήκαμε τα στενά κατηφορικά δρομάκια. Η ξεναγός μας ήταν αρκετά αναλυτική ειδικά όταν φτάσαμε στην εκκλησία του San Michele. Τη στιγμή που μπήκαμε στη σπηλιά κάτω από την εκκλησία, ακούσαμε την αρχή μιας λατινικής λειτουργίας. Μα ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Γευματίσαμε σε εστιατόριο με θέα συζητώντας όχι μόνο για εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και για γεγονότα του 20ου αιώνα που ήταν τραυματικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Στα διπλανά τραπέζια έφηβοι μαθητές από διαφορετικές χώρες μιλούσαν μεταξύ τους, αντάλλαζαν τηλέφωνα για να μη χαθούν. Αναρωτηθήκαμε αν συνειδητοποιούν πόσο τυχεροί είναι που μπορούν ελεύθερα να ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, να αλληλεπιδρούν, να δένονται γύρω από ένα τραπέζι ή να συζητούν κάτω από μία μπλε σημαία με κίτρινα αστεράκια που τους ενώνει.

Ο δρόμος πια περνά μέσα από πυκνό πευκοδάσος καθώς κατηφορίζουμε προς τα παράλια, ενώ στα δεξιά μας ξετυλίγεται μια ενδιαφέρουσα ακτογραμμή. Μέχρι να φτάσουμε στο Vieste, δύο στάσεις σε εντυπωσιακές παραλίες. Η πόλη ζει σε μουσικούς ρυθμούς. Φιλαρμονική στον κεντρικό δρόμο, μία μπάντα στη «μικρή μαρίνα». Είναι μία εβδομάδα θρησκευτικών εορτών και δημοτικών εκλογών. Σουρουπώνει όταν φτάνουμε στο Rodi για φαγητό. Οι μαθητές δέθηκαν μεταξύ τους, εύχονται μέσω βιντεοκλήσεων «χρόνια πολλά» σε φίλους όσων γνώρισαν αυτές τις μέρες στο πρόγραμμα. Τραγουδούν όλοι μαζί, αγκαλιάζονται. Το επόμενο πρωί οι τελευταίες δράσεις στο σχολείο, λίγο πριν κλείσει το πρόγραμμα. Στην αίθουσα καλλιτεχνικών απλώθηκαν λευκά μπλουζάκια, μαρκάδοροι, πινέλα. Εμπνεόμαστε από την εμπειρία, τα ζωγραφίζουμε και τα φοράμε. Μεταφερόμαστε



Στο φημισμένο Albergo Bello, το πολυφωτογραφημένο χωριό του ιταλικού νότου



Στην εκκλησία του San Michele

στην αίθουσα εκδηλώσεων για: Αποφώνηση, ευχαριστίες, φωτογραφίες, αγκαλιές, αυτοσχεδιασμοί σε ένα πιάνο με ουρά. Συγκινήσεις και βουρκωμένα μάτια, όταν τα ροδάκια από τις βαλίτσες αρχίζουν να κυλούν. Έτσι κι αλλιώς, η πόρτα γράφει: Και το ταξίδι συνεχίζεται! Αλλά καλύτερα να μιλήσουν οι πρωταγωνίστριες: «Η όλη εμπειρία ήταν πολύ ωραία. Ένα μοναδικό ταξίδι που

θα το θυμάμαι για όλη μου την ζωή. Γνώρισα καινούργια άτομα, έκανα φίλους, δοκίμασα καινούργιες γεύσεις, είδα αρκετά αξιοθέατα. Ήταν λίγο κουραστικά, αλλά υπέροχα. Προτείνω σε όσους έχουν την δυνατότητα να κάνουν αυτό το ταξίδι. Δε θα το μετανιώσουν». [Ναγιάντα] «Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία όλο αυτό που ζήσαμε. Εξερευνήσαμε νέα μέρη, δοκίμασαμε καινούργιες γεύσεις και

κάναμε πολλές παρέες. Ήταν όλα φανταστικά, παρόλο που το πρόγραμμα ήταν εξουθενωτικό, όμως με καλή παρέα και διάθεση περάσαμε τέλεια!!!» [Λυδία] «Πέρασα υπέροχα, χάρηκα που έκανα καινούργιες γνωριμίες, δοκίμασα καινούργια πράγματα και είδα νέα μέρη. Επίσης μου άρεσε το γεγονός ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω ένα ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με τις φίλες μου και να έρθουμε πολύ πιο κοντά». [Μελίνα]

«Η εμπειρία μου στην Ιταλία με το πρόγραμμα Erasmus ήταν καταπληκτική. Γνώρισα πολλά καινούργια άτομα και έκανα πολλούς φίλους. Οι δραστηριότητες που είχαν ετοιμάσει για εμάς, αν και κουραστικές, ήταν διασκεδαστικές και ευχάριστες, καθώς επίσης μάθαμε και πολλά για τον πολιτισμό και την κουλτούρα της κάθε χώρας. Ελπίζω να υπάρξουν και αλλά πολλά ταξίδια σαν και αυτό στην ζωή μου!». [Μαργαρίτα]

«Αξέχαστη εμπειρία! Πέρασα υπέροχα και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το ταξίδι! Γνώρισα καινούργια άτομα, κάναμε φίλους, δεθήκαμε, με αποτέλεσμα ο αποχαιρετισμός να είναι αρκετά δύσκολος! Φάγαμε πολλά μακαρόνια, είδαμε μέρη, κάναμε διάφορες δραστηριότητες. Ήταν οι καλύτερες μέρες της ζωής μου». [Μαριλίτσα]

Την Πέμπτη 16 Μαΐου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Σκριπερού, οι μαθήτριες που πήραν μέρος στο πρόγραμμα έκαναν παρουσίαση τις δράσης και μίλησαν για την εμπειρία τους. Έδειξαν φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι και παρότρυναν κι άλλους μαθητές να ζήσουν κάτι ανάλογο αν τους δοθεί η ευκαιρία. Ήταν ολοφάνερο ότι εξίσου σημαντικό για τις ίδιες ήταν και το εσωτερικό ταξίδι που βίωσαν.

Το προηγούμενο διάστημα (5-7 Μαρτίου) δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου μας (Ζερβόπουλος Κώστας, Σπηλιόπουλος Ιωάννης) είχαν πραγματοποιήσει αντίστοιχο ταξίδι στην Ισπανία, στην πόλη Santa Maria del Parámo, όπου πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων και εργαστηρίων με εκπαιδευτικούς των υπόλοιπων συνεργαζόμενων σχολείων από Ιταλία, Ρουμανία και Ισπανία. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στην Κέρκυρα το φθινόπωρο, με την επίσκεψη καθηγητών των 4 συνεργαζόμενων σχολείων και την οργάνωση αντίστοιχων εργαστηρίων και δράσεων.

ΦΩΤΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ.Λ.Τ. ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ

ΦΩΤΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ.Λ.Τ. ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ