

6 Οκτωβρίου 2014

Πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2014 η "Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού αθλητισμού" με θεματικό άξονα "Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι".

Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής διοργανώθηκαν στο Γυμνάσιο μας δράσεις σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου με τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, την πρώτη ώρα οι μαθητές, αφού ενημερώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το θέμα (προβολή βίντεο, ανάγνωση ιστοριών, κειμένων κλπ) συζήτησαν μεταξύ τους και εξέφρασαν τις απόψεις τους.

Τις επόμενες δυο ώρες οι μαθητές ασχολήθηκαν με βιωματικές δράσεις ζωγραφικής, αποτυπώνοντας τα μηνύματα που εισέπραξαν στο χαρτί και δημιουργώντας κολάζ ανά τμήμα. Στο τέλος, του ωραρίου οι περισσότεροι μαθητές συμμετείχαν σε αθλοπαιδιές (καλαθοσφαίριση-πετοσφαίριση) σε μικτές ομάδες αγοριών-κοριτσιών στο κλειστό Γυμναστήριο των Ν.Μουδανιών.

Μέσα από αυτές τις δράσεις αναδείχθηκε με επιτυχία το μήνυμα "Ρατσισμός και διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι".

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της 6^{ης} Οκτωβρίου, η μαθήτριά εξέφρασε το πώς νιώθει με το παρακάτω όμορφο κείμενο

Όλοι είμαστε **διαφορετικοί**, όλοι είμαστε **ίσοι**.
Τι άσπρος, τι μαύρος κάνει δε διαφέρει. Όλοι μαζί
ένα **χαμόγελο**, όλοι μαζί πιασμένοι χέρι χέρι. Τα
πάντα καταφέρνουμε, όλοι **μαζί** ένα αστέρι. Όλοι
μαζί **ομορφαίνουμε** τον κόσμο, όλοι μαζί για
πάντα θα 'μαστε ένα λαμπερό αστέρι. Όλοι είμαστε
διαφορετικοί, όλοι είμαστε **ίσοι**. Είναι κύκλος η
ζωή και πάλι θα γυρίσει. Είμαστε **άνθρωποι** πάνω
σ' όλα. Δεν πρέπει να 'μαστε ρατσιστές σ' αυτή τη
φύση. Μαζί όλοι μια μεγάλη **αγκαλιά**. **Αγάπη**
θέλει ο άνθρωπος, δεν θέλει πόνο πια. Όλοι είμαστε
διαφορετικοί, όλοι είμαστε ίσοι.

Γιάννης Σάρα