



Ε.Φ.

Ο άνθρωπος σήμερα για να μην αφήσει πίσω του μία έρημο, χωρίς να παραιτηθεί από την εκμετάλλευση της γης πρέπει να μάθει να αγαπάει τη φύση που είναι πηγή ζωής. Να αποφεύγει την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και χρειάζεται να σταματήσει να μολύνει τις θάλασσες και τα ποτάμια με τις δραστηριότητες του και πρέπει να προστατεύει τα ζώα και τα φυτά, και ιδιαίτερα αυτά που απειλούνται με εξαφάνιση. Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος χρειάζεται να κατανοήσει πως η φύση αποτελεί το σπίτι του και πως οφείλει να το αφήσει στα παιδιά του άθικτο.



Άνθρωπος και φύση-πόλη-  
ύπαιθρος  
εικαστικές προσεγγίσεις  
καλλιέργεια κριτικής σκέψης  
μαθητών/τριών Β3 τμήματος

Κείμενα Νεοελληνικής  
Λογοτεχνίας β' γυμνασίου

«Ένα παλιό μήνυμα για τον  
σύγχρονο κόσμο», Ινδιάνος Σιάτλ

Γυμνάσιο Νιγρίτας  
Σχολ. έτος :2020-21

Η απάντηση του Σιάτλ, αρχηγού μιας φυλής Ινδιάνων, στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Φρανκλίνο Πηρς,



«Ο μεγάλος αρχηγός στην Ουάσιγκτον μας μηνάει πως θέλει να αγοράσει τη γη μας.»  
Ινδιάνος Σιάλτ




Φρανκλίνος Πηρς 14<sup>ος</sup>  
πρόεδρος των ΗΠΑ



Πώς μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλάτε τον ουρανό - τη ζέστα της γης;







Η γη δεν είναι αδερφός του λευκού , αλλά  
εχθρός που πρέπει να τον κατακτήσει, και  
αφού τον κατακτήσει, πηγαίνει παρακάτω.

...γιατί είναι ένας ξένος που φτάνει τη νύχτα και παίρνει από τη γη όλα όσα τού χρειάζονται.





# Η επιβολή των ανθρώπων στο αστικό περιβάλλον



«Πουθενά δε βρίσκεται μια ήσυχη γωνιά να σταθείς, να ακούσεις τα φύλλα στα δέντρα την άνοιξη ή το ψιθύρισμα που κάνουν τα ζουζούνια πεταρίζοντας» Ινδιάνος Σιάτλ

κ.π.

# Οι σύγχρονες πόλεις



υλισμός



απληστία



αποξένωση





Με το ταμάχι που έχει θα καταπιεί τη γη και θα αφήσει πίσω  
του μια έρημο.





Μα τι μένει από τη ζωή, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αφουγκραστεί τη γλυκιά φωνή που βγάνει το νυχτοπούλι ή τα συνακούσματα των βατράχων ολόγυρα σε ένα βάλτο μέσα στη νυχτιά;







**Η ΠΟΛΗ ΦΥΛΑΚΗ**  
**αποξένωση από τη φύση**



**ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ**

**αρμονική σχέση  
με το  
φυσικό περιβάλλον**



# Η αδιαφορία του ανθρώπου για τη φύση



Μόλυνση του περιβάλλοντος



Κλιματικές αλλαγές



Ρύπανση της ατμόσφαιρας





# Η σχέση των λευκών και των Ινδιάνων με τη φύση

## Ο τόπος των λευκών

Ο άνθρωπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους της φύσης. Η σχέση του ερυθρόδερμου με τη φύση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μάθημα για το σύγχρονο άνθρωπο. Μ.Τ.

## Ο τόπος των Ινδιάνων

Ο άνθρωπος πρέπει να εκμεταλλεύεται τη φύση εξετάζοντας όλες τις πιθανές επιπτώσεις πριν παρέμβει σε αυτή. Είναι σημαντικό να καταλάβει ο άνθρωπος πόσο ανάγκη έχει τη φύση, πως δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός και χωρίς αυτή δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Χ. Χ.

# Συνέπειες

- ❖ Θα αφήσει πίσω του μία έρημο
- ❖ Θα νιώσει μόνος και θα πεθάνει από εσωτερική μοναξιά
- ❖ Όταν μαγαρίζεις συνέχεια το στρώμα σου , κάποια νύχτα θα πλαντάξεις από τις μαγαρισιές σου
- ❖ Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση επιφέρει την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος
- ❖ Η στοχευμένη βελτίωση τω υλικών όρων ζωής οδηγεί στην πνευματική νέκρωση
- ❖ Η λογική της βίας υιοθετείται ως αυτονόητο μέσο προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός
- ❖ Οι συνέπειες της οικολογικής καταστροφής ακολουθούν τη νέα γενιά ως παρακαταθήκη για το μέλλον τους το οποίο προδιαγράφεται δυσοίωνο

