

ΟΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΠΕΛΑΔΕΣ





ΟΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΠΕΛΑΔΕΣ

Ήταν παραμονή Πρωτοχρονιάς και οι χιονισμένοι δρόμοι είχαν ερημώσει. Από τα φωτισμένα παράθυρα έρχονταν ήχοι από γέλια και τραγούδια. Όλοι ετοιμάζονταν να υποδεχτούν τον Νέο Χρόνο.

Στο πρωτοχρονιάτικο δείπνο, ήταν όλοι καθησμένοι στο τραπέζι περιμένοντας να αλλάξει ο χρόνος. Τα παιδιά ανυπομονούσαν να τους φέρει ο Άγιος Βασίλης τα δώρα. Μόλις μπήκε ο νέος χρόνος, τα παιδιά έτρεξαν γρήγορα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μόλις αντίκρισαν ότι δεν υπήρχαν δώρα, τα παιδιά στεναχωρήθηκαν και πήγαν κλαίγοντας στα κρεβάτια τους.

Όμως ο Άγιος Βασίλης έχασε τον σάκο του και δεν μπορούσε να παραδώσει τα δώρα. Αποφασισμένος να σώσει τις φετινές γιορτές και να κάνει όλα τα παιδιά ευτυχισμένα και χαρούμενα, ζήτησε την βοήθεια των ξωτικών για να βρουν τον σάκο με τα δώρα και ποιός τον έκλεψε.

Τα ξωτικά άρχισαν να ψάχνουν για το ποιός ήθελε να χαλάσει την πρωτοχρονιάτικη γιορτή των παιδιών. Σκόρπια όλα τα ξωτικά μικρά και μεγάλα με τα φαναράκια τους να βρουν ποιός ευθύνεται για αυτό που έγινε και ξεκίνησαν την αναζήτηση.

Ο Άγιος Βασίλης στεναχωρημένος κάθησε σε ένα παγκάκι από ένα ερημικό πάρκο και προσπαθούσε να βρει τι θα κάνει και πως μπορεί να βοηθήσει και αυτός, αλλά οι ιδέες του στέρεψαν και δεν ήξερε τι να κάνει, ήταν τόσο στεναχωρημένος που βυθίστηκε στις σκέψεις του ακόμα πιο πολύ.



Μια παρέα παιδιών όπου ζούσαν λίγο πιο κάτω από το πάρκο αυτό γιορτάζανε όλοι μαζί πρωτοχρονιά μαζί με τους γονείς τους σε ένα φιλικό σπίτι. Είχαν βαρεθεί να άκουν τους μεγάλους και βγήκαν κρυφά από το σπίτι για να πάνε να παίξουν έξω στο χιόνι, που ήταν τόσο ήσυχα και τόσο μαγικά.

Καθώς πήγαιναν στο πάρκο που εκεί ήταν το στέκι τους, για να μην τους πάρουνε ειδηση οι μεγάλοι και τους τυμορίσουν. Είδαν κάποιον να κάθεται στο παγκάκι τους, στην άρχη τρόμαξαν πολύ γιατί νόνιζαν πως ήταν κάποιος λιστής ή κακοποιός, όσο πλησίασαν ξεκαθαριζε η εικόνα και ΝΑΙ όλοι τον αναγνώρισαν ήταν ο Άγιος Βασίλης. Δεν πύστευαν στα μάτια τους, αναρωτιώταν αν όντως ήταν αλήθεια αυτό που έβλεπαν ή αν ήταν ένα όνειρο.

Πλησίασαν διστακτικά για να μην τον τρομάξουν τον Άγιο Βασίλη, τα παιδιά με μια φωνή τον ρώτησαν.

- Άγιε Βασίλη τι κάνεις εδώ ;

Τρόμαξε ο Άγιος Βασίλης και σηκώθηκε και τους λεέι.

- Παιδιά μου τι κάνετε εδώ ; Δεν θα έπρεπε να είστε στο σπίτι σας τέτοια ώρα;
- Βαρεθήκαμε στο σπίτι και βγήκαμε κρυφά να παίξουμε.
- Δεν ξέρετε οτι τέτοια ώρα τα παιδιά δεν βγαίνουν μόνα τους έξω ; πάτε γρήγορα στα σπίτια σας.
- Καλέ μου Άγιε Βασίλη συγνώμη που βγήκαμε κρυφά, ξέρουμε οτι τώρα δεν είμαστε καλά παιδιά και μας αξίζει που δεν θα μας φέρεις φέτος δώρα για αυτό δεν είσαι εδώ;

- 
- Ναι. Αλλά...
 - Τι συμβαίνει ; Άγιο Βασίλη
 - Να κάτι έγινε και εξαφανίστηκε ο σάκος με τα δώρα.
 - Τι έγινε ; και τώρα τι δώρα θα πάρουν τα παιδιά ; παι η πρωτοχρονιά θα καταστραφεί και όλα τα παιδιά θα είναι στεναχωριμένα.
 - Μην στεναχωριέσαι παιδιά μου τα ξωτικά ειδη ψάχνουν για τον βρουν.
 - Τι καθόμαστε ; πάμε να βοηθήσουμε και εμεις .

Είπαν όλα μαζί τα παιδιά και πήραν απο το χέρι τον Άγιο Βασίλη και ξεκίνησαν το ψάξιμο.

Εντωμεταξύ τα ξωτικά είχαν υλακούσει τον Άγιο Βασίλη και είχαν πάει να βρουν το σάκο. Τα ξωτικά καθώς περπατούσαν μέσα στο χωριό βρήκαν ένα μονοπάτι από δώρα τα οποία οδηγούσαν σε ένα μικρό αλλά και σκοτεινό δάσος, αποφασισμένα να σώσουν την πρωτοχρονιάτικη γιορτή παρόλου τον φόβο που είχαν , το ακολούθησαν. Καθώς περπατούσαν κάποια από τα ξωτικά αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω να βρουν τον Άγιο Βασίλη και να τον οδηγήσουν μαζί με το έλκηθρο στα υπόλοιπα ξωτικά. Έτσι και οι δύο ομάδες πήραν τον δρόμο τους για την αποστολή τους .

Τα ξωτικά συνάντησαν τον Άγιο Βασίλη με τα παιδιά και αναρωτήθηκαν τι δουλειά είχαν εκεί μαζί τους και ο Άγιος Βασίλης ειπε πως θα μας βοηθήσουν να βρούμε το σάκο. Τα ξωτικά οδήγησαν τον Άγιο Βασίλη στο σκοτεινό δάσος και μετά από λιγη ώρα βρέθηκαν όλοι μαζί και μάζευαν τα σκορπισμένα δώρα που ήταν πεταμένα δεξιά και αριστερά. Αφού μάζεψαν τα δώρα τα βάλανε πάνω στο έλκηθρο και ξεκίνησαν να τα μοιράζουν στα παιδιά.



Από χώρα σε χώρα, από πόλη σε πόλη πετούσαν ψηλά στον ουρανό και μοιράζανε τα δώρα. Ξαφνικά κατάλαβαν πως τελείωσαν τα δώρα και αναρωτήθηκαν τι θα κάνουν τώρα. Ένα ξωτικό ο Μουφ είπε να γυρίσουν πίσω να ψάξουν τα υπόλοιπα δώρα. Έτσι όλοι μαζί επιστρέψαν πίσω στο δάσος και ξεκίνησαν να ψάχνουν τα δώρα. Εκεί που έψαχναν τα δώρα ξαφνικά αντίκρυσαν ένα ξύλινο μικρό σπιτάκι και αναρωτήθηκαν ποιος ζει εκεί και πήγαν να δουν τι συμβαίνει. Χτύπησαν διστακτικά την πόρτα και τους άνοιξε ένας άνθρωπος με μύρα παλιά ρούχα.

- Τι συμβαίνει και χτυπάτε τέτοια ώρα την πόρτα μου;
- Είδαμε φως και ήρθαμε για βοήθεια.
- Τι βοήθεια θέλετε από εμένα;
- Χάσαμε τα δώρα και ψάχουμε να τα βρούμε, όπου κι αν κοιτάξαμε εδώ γύρο δεν βρήκαμε τίποτα. Μήπως είδατε εσείς τίποτα δώρα.
- Όχι όχι δεν είδα τίποτα.
- Τι κρίμα... Τώρα όλα τα παιδάκια θα είναι λυπημένα που δεν θα πάρουν φέτος δώρα.
- Τι όλα αυτά τα δώρα για τα παιδιά είναι;
- Ναι, αλλά γιατί ρωτάς; Μήπως ξέρεις κάτι;
- Άγιε μου Βασίλη συγγνώμη που σας τα πήρα.
- Ποτέ δεν είναι αργά να διορθώσουμε τα λάθη μας.
- Ελάτε να σας τον σάκο με τα δώρα.
- Ευχαριστούμε πολύ που μας επέστρεψες τον σάκο με τα δώρα. Και παραδέχτηκες το λάθος σου. Τώρα είσαι ευπρόσδεκτος στο πρωτοχρονιάτικο δείπνο.

Αφου πήραν τα δώρα χωρίς να χάσουν χρόνο πήγαν να τα μοιράσουν και στα υπόλοιπα παιδιά.Ευτυχώς για καλή τους τύχη βρήκανε τα δώρα και γιόρτασαν όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι την πρωτοχρονιά.

ΚΑΜΠΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΡΗΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΟΥΚΑ ΝΟΝΝΗ

Καλές γιορτές με υγεία
και χαρά.





George Hinks