

«Η μουσική είναι τελετή αποκάλυψης
απαιτεί αθωότητα και μνήμη.

Η μουσική είναι ασκήσεις με στόχο την αποκάλυψη».

Μάνος Χατζιδάκις

Μια τέτοια τέχνη επιχειρεί, μέσα από πολλές και προφανείς σήμερα αντιξοότητες, να εντάξει μέσα στην παιδευτική διαδικασία το Μουσικό Σχολείο.

Μια τέχνη που βοηθά τον άνθρωπο να καλλιεργεί ηθικές αξίες, που γοητεύει, διδάσκει τον ρυθμό και την αρμονία, εκφράζει και «αποκαλύπτει», όπως υπογραμμίζει κι ο Μάνος Χατζιδάκις. Που μεταγγίζει, εν τέλει, ιδανικά απαραίτητα για μια ουσιαστική παιδεία.

Καθημερινά στο Μουσικό Σχολείο προσπαθούμε να θέσουμε τις βάσεις και να χαράξουμε τους δρόμους που θα κάνουν τους νέους ανθρώπους κοινωνούς μιας τέτοιας παιδείας. Αποστολή κάθε άλλο παρά απλή μέσα στις συνθήκες που επιφυλάσσουν οι σύγχρονοι καιροί και ιθύνοντες για το σημερινό σχολείο, αλλά που αξίζει αναμφίβολα κάθε κόπο και θυσία. Η γιορτή μας γίνεται επομένως μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να εκτεθούμε, να «αποκαλυφθούμε» και εμείς. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να σας δώσουμε την δυνατότητα να αντιληφθείτε την αναγκαιότητα των Μουσικών σχολείων, αποκτώντας μια πιο σφαιρική γνώση για το έργο και την πολυεπίπεδη προσφορά τους.

Εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου

Ο διευθυντής
Αναστάσιος Κουτσοδόνης


μουσικό
σχολείο χίου



23, 24, 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.30 μμ

ΟΜΗΡΕΙΟ Π. Κ. Δ. ΧΙΟΥ



ΤΕΤΑΡΤΗ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, 19:30

Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

Αφορμή για το μουσικό μας ταξίδι αποτέλεσε ο στίχος του Κωστή Παλαμά για τα τέσσερα γενεσιουργά στοιχεία του κόσμου: «Αέρας, γη, νερό φωτιά! Στοιχεία αχάλαστα κι αρχή και τέλος των πλασμάτων».

Σε μία εποχή που ο άνθρωπος πλέον θεωρεί ότι η φύση υπάρχει για τη δική του ικανοποίηση, ότι είναι αντικείμενο προς χρήση υπό την προσταγή της πλανητικής αγοράς και οικονομίας, εμείς ταξιδεύουμε στη φύση με όχημα 4 διαφορετικά ως προς το ύψος τους τραγούδια από την Αμερική των Ινδιάνων μέχρι τα δικά μας Βαλκάνια, για να θυμηθούμε ότι η φύση είναι το σπίτι μας κι ότι έξω απ' αυτήν η αληθινή ζωή είναι απύουσα.

Διδασκαλία, διεύθυνση Χορωδίας, επιμέλεια κειμένων: Μιχάλης Πιλαβάς

Αφήγηση κειμένων: Ρεβελάκη Μαρία

- **Evening rise** : παραδοσιακό τραγούδι των Ινδιάνων για τη γη (με τη συμμετοχή μαθητών των Λυκειακών τάξεων)
- **Του μικρού βοριά** : **Ποίηση:** Οδυσσέας Ελύτης, **Μουσική:** Μίκης Θεοδωράκης, **Χορωδιακή επεξεργασία:** Δημήτρης Καρβούνης
- **Uskudar** : παραδοσιακό τραγούδι από την Τουρκία για τη βροχή, **Χορωδιακή επεξεργασία:** Mark Burrows

- **Η φωτιά του έρωτα** : απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο του Β. Κορνάρου σε μουσική του Γιάννη Νικολάου

Συμμετέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες:

Α΄ Γυμνασίου: Αλαμάνου Μαρία, Ανεζίνη Καλλιόπη, Ανεζίνης Αθανάσιος., Αργυρουδάκης Κωνσταντίνος, Βουρνούς Δημήτριος, Γιαλούρη Αλεξάνδρα, Γουρλή Μαρκέλλα, Ζώης Δημοσθένης, Καραγιάννη Σταυρούλα, Καραμανή Κυριακή, Κολοβός Ταξιάρχης - Δημήτριος, Κορδεράς Νικόλαος, Κόρμαλου Ευδοκία, Κοσσένα Μαρία, Κούκης Διονύσιος, Κριθνάς Λάμπρος, Κωνσταντίνου Άγγελος, Λύρας Παναγιώτης, Μαμουλής Νικόλαος, Μελαχροινούδη Ελισάβετ, Μπάκουλης Νικόλαος, Ντούλης Χρυσοβαλάντης - Μάριος., Ξενάκη Δήμητρα, Παπαδάκη Αθηνά, Πολιτάκη Μαρία, Ράγκου Ειρήνη, Σαραντινίδα Αιμιλία, Στυλιανοπούλου Αλεξάνδρα - Ιωάννα, Σύλλας Φίλιππος, Συρρής Χρήστος, Χολέβας Χρήστος, Ψύλλου Άννα.

Β΄ Γυμνασίου: Αυγουστίδη Ζαννέτα, Κανδανά Αλεξάνδρα, Σαλιάρης Θεοδόσιος.

Ορχήστρα

Κλαρινέτο: Βούκουνας Ισίδωρος (Β΄ Γυμνασίου).

Κρουστά: Μπράβος Ιωάννης (Α΄ Λυκείου).

Ούτι: Παντελούκα Μαρκέλλα (Α΄ Λυκείου).

Λαούτο: Καρνουπάκη Μαρία (Α΄ Λυκείου).

Κανονάκι: Μουστρίδη Πλουμιστή (Α΄ Λυκείου).

Πιάνο: Γιαννέλου Φαίδρα



Για πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μας: <https://blogs.sch.gr/gymmouschi/>