



Ποιήματα και Τραγούδια για την Ελένη

Γρηγόρης Καραχρήστος
Μεγάλα Κλάιντι
Παναγιώτης Σταϊκόπουλος
Σχ. Έτος 2016-17

Αποχωρισμός Ελένης και Μενέλαου: η απώλεια και η προσμονή του συντρόφου

Ελένη, Ευριπίδη

ΕΛ: Στο πέλαο, παραδέρνοντας, ο άντρας μου είναι πια χαμένος.

Τι να 'χει πάθει ο δόλιος μου άντρας;
Το φως του ήλιου τάχα θα το βλέπει, το τέθριππο του το άρμα και των άστρων τους δρόμους, ή με τους νεκρούς βαθιά στην καταγωγής τη σκοτεινή τους έχει μοίρα;

ΠΑΡΟΔΟΣ



Επανένωση Ελένης και Μενέλαου

Ελένη, Ευριπίδη

ΕΛ: Κι εσένα εγώ με πλημμυρούν τα λόγια κι όμως δεν ξέρω πως να πρωταρχίσω.

Και τι να πω; Ποιος το 'βαζε στο νου του, να σ' έχω απρόσμενα στην αγκαλιά μου;

Β΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ



*Νύχτες και νύχτες, σηκώνω αυλαία,
μα δε φωτίζεται η σκηνή.
Για το φιλί σου Ελένη ωραία
στης Τροίας βγήκα την ακτή
μα εκεί στην άδεια προκουμαία
δεν με περίμενε ψύχη..
για μια Ελένη, Ελένη ωραία!*

Για μια Ελένη

Στίχοι: [Θεόφιλος Βερύκιος](#)

Μουσική: [Χρήστος Λεοντής](#)

Η εξαπάτηση: το είδωλο της Ελένης στην Τροία (φαίνεσθαι) και η απουσία της Ελένης από την Τροία (είναι)

Ελένη, Ευριπίδη

ΑΓΓ: Τρωαδίτες
δυστυχισμένοι κι οι
Έλληνες, για μένα
πεθάνατε στου Σκαμάντρου
τις όχθες, ξεγελασμένοι από
της Ήρας τα έργα,
νομίζοντας πως την Ελένη
ο Πάρης κρατούσε όμως
καθόλου δεν την είχε.

Β' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-2 σκηνή

Ελένη, Ευριπίδη

ΕΛ: Δεν πήγα εγώ με
γρήγορο καράβι στην
αγκαλιά ενός
βάρβαρου, ούτε σε
ντροπιασμένο
πλάγιασα κρεβάτι.[...]
Ο θεός αλάργα μ
απόδιωξε απ την πόλη
κι απο σένα κι άφησα -
που δεν άφησα ποτέ-
τον άντρα μου και τα
παλάτια για
ντροπιασμένους
έρωτες τραβώντας.
Β' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ- 2η
σκηνή



Για την Ελένη

Στίχοι:

[Μιχάλης Μπουρμπούλης](#)

Μουσική:

[Μάνος Χατζιδάκις](#)

*Είκοσι χρόνια με ρωτάς
ποιος πήρε την Ελένη
μα εκείνη μόνη στο σχολειό
τον Πάρη περιμένει*



*Τον υπέρκαλο
νυχτανεβασμένο ίσκιο μου
σε γη και ώρα στοιχειωμένη
πήρε ταίρι ο γόης
Κιμμέριος.*

ΕΛΕΝΗ
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Η ξενιτιά και η επιθυμία του νόστου

Ελένη, Ευριπίδη

ΕΛ: Μ' έριξαν οι θεοί απ' την πατρίδα σε
βάρβαρες συνήθειες, χωρίς φίλους, κι
ενώ ήμουν λεύτερη, έχω γίνει σκλάβα.οι
βάρβαροι όλοι δούλοι, εξόν ο αφέντης.

ΠΑΡΟΔΟΣ

Ελένη

Στίχοι: [Γιώργος Σεφέρης](#)

Μουσική:

[Ηλίας Ανδριόπουλος](#)

*Έζησα τη ζωή μου ακούγοντας
ονόματα πρωτάκουστα.
Καινούργιους τόπους
καινούργιες τρέλες των ανθρώπων
ή των θεών.*

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ, ΕΛΕΝΗ



Ο πόλεμος της Τροίας

Ελένη, Ευριπίδη

ΧΟΡ: Ανέμυαλοι όσοι
αποζητούν τη δόξα με
λόγχες και με δυνατά στον
πόλεμο κοντάρια,
λογιάζοντας αστόχαστα πως
έτσι θα πάψουν των θνητών
τις συμφορές γιατί, αν το
δίκιο σου ζητάς με το αίμα η
άμαχη δε θα λείψει από τον
κόσμο.



Α΄ ΣΤΑΣΙΜΟ

Θα το πληρώσουν ακριβά
τελειώσανε τα χωράτά.
Συγγνώμη θα παρακαλάν
Θα δούμε τι σημαίνει ...
Η αναθεματισμένη
η ωραία Ελένη.

Η ωραία Ελένη

Μουσική: [Μίκης Θεοδωράκης](#)

Στίχοι: [Κώστας Καρτελιάς](#)



Η ομορφιά της Ελένης

Ελένη, Ευριπίδη

ΕΛ:Αχ! Να σβηνόμουν πάλι σαν εικόνα κι αντί για την ωραία θωριά μου ετούτη μεγάλη ασκήμια να 'χα, να ξεχνούσαν την τωρινή μου οι Έλληνες τη φήμη κι ό,τι καλό δικό μου να κρατούσαν.



Η Ελένη κατέβηκε στην Τροία, σαν τον απάνεμο νου, που γαληνεύει, σαν βέλος απαλό των οματιών, σαν άνθος του έρωτα, που καρδιές πληγώνει.

Ελένη

Στίχοι: [Κ.Χ Μύρης](#)

Μουσική: [Γιάννης Ζουανέλης](#)

ΠΑΡΟΔΟΣ



ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

*Ωραία εσύ η ανείδωτη μέσα στον ουρανό του ποιήματος
καυτερή θρησκεία γυναίκα αγέρινη ντυμένη χαραυγές ένα
άστρο σύμβολο με τ όνομα σου δένοντας των εποχών της
γέφυρες.*

Η μαρτυρία του Τεύκρου

Ελένη, Ευριπίδη

ΤΕΥ: Την έσυρε ο Μενέλαος από την κόμη.

ΕΛ: Είδες εσύ τη δύστυχη ή σου το 'παν;

ΤΕΥ: Με τα ίδια μου τα μάτια, ως είδα εσένα.

[...] Κι δύο χάθηκαν, όπως λέει ο κόσμος

ΕΛ: Δεν είδαν τον Μενέλαο από τότε;

ΤΕΥ: Κανείς νεκρό τον έχουν στην Ελλάδα.[...]

ΤΕΥ: Τη Λήδα λες; Επήγε πια στον Άδη.

ΕΛ: Για τις ντροπές τις κόρης της εχάθη;

ΤΕΥ: Ναι, , μια θηλιά περνώντας στο λαιμό της.



Η αρπαγή της Ελένης

Ελένη, Ευριπίδη

Καράβι συμφοράς ο
Πάρης φτιάχνοντας απ'
αυτό εταξίδεψε με το
βαρβαρικό σκαρί του κι
αρμένησε στη χώρα μου
γι' αυτή τη δύσμοιρη
ομορφιά, τον έρωτα μου
να κερδίσει.

ΠΑΡΟΔΟΣ



Η αρπαγή της Ελένης - 1975

Στίχοι:

[Γιάννης Κοζάτσας](#)

Μουσική:

[Γιάννης Πετρίτσας](#)

Έλα μαζί μου μακριά
Στης Τροίας τα χρυσά νερά
θα σ' αγαπώ παντοτινά
μαζί θα βρούμε τη χαρά.
Σπάσε το χρυσό κλουβί
που ήσουν χρόνια σαν πουλί
μες στη Σπάρτη ετούτη την τραχιά.
Πάρε το μαχαίρι μου
άρπαξε το χέρι μου
μαζί θ' ανοίξουμε φτερά.





Τραγούδια

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=18262&hl=%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=23585&hl=%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=8413&hl=%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=50347&hl=%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=24245&hl=%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=47671&hl=%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7