

ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ

« Βγαίνοντας από το σχολειό»

Βγαίνοντας από το σχολειό

συναντήσαμε...

τα αστέρια μαζί με τα πουλιά να χορεύουν σαν τα φύλλα τα

φθινοπωρινά, που πέφτουν απαλά στη Γη

κι έπειτα είδαμε ένα αεροπλάνο

να παίζει κρυφτό με τα σύννεφα

και μια θάλασσα να τραγουδά

τις όμορφες μελωδίες της παρέα με τους βράχους

και δίπλα τα δέντρα να κάνουν αγώνες κολύμβησης

σαν τα ψάρια που τρέχουν, όταν τα κυνηγάνε οι βάρκες των ψαράδων

Και συναντήσαμε

ένα ηφαίστειο πέρα μακριά έτοιμο να εκραγεί,

γιατί ένας ελέφαντας κάνει σχοινάκι πάνω του

πιο πέρα συναντήσαμε τα λουλούδια που ζωγράφιζαν τον ουρανό

να κρατά στα χέρια του τον Ήλιο και το Φεγγάρι

και όλοι μαζί να τρέχουν, να γελούν, να τραγουδούν, να ζουν ευτυχισμένα

και να απολαμβάνουν τη ζωή.

Βασιλική Κουφωλιά, Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 2015-2016

Βγαίνοντας από το σχολειό

συναντήσαμε...

τον πίνακα να γράφει μόνος του

και τα μολύβια να αντιγράφουν από τον πίνακα στο τετράδιο Συναντήσαμε

τοίχους να τραγουδάνε και να μιλάνε για το σχολείο μας Συναντήσαμε τη

λάμπα που πάνω από τα κεφάλια μας κοίταζε τον πίνακα για να μην κάνει

ορθογραφικά λάθη, για να μην μπερδευτούν τα μολύβια συναντήσαμε την

κασετίνα να παίζει κρυφτό με τα πράγματα που είχε μέσα συναντήσαμε τα

δέντρα να παίζουν κυνηγητό, να τρέχουν σαν τα μυρμήγκια και μας πήραν

πάνω τους για να έχουμε καλύτερη θέα.

Κλάιντι Μεχάλα, Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 2015-2016

Βγαίνοντας από το σχολειό

συναντήσαμε...

ένα μεγάλο λεωφορείο που μας πήγε σε έναν λουλουδότοπο,

όπου συναντήσαμε τα αστέρια να κολυμπάνε μέσα στη θάλασσα

κι αυτή να φουρτουνιάζει σαν να 'ταν ένας γίγαντας που δεν άφηνε κανέναν να μπει μες τη σπηλιά του

πιο κάτω συναντήσαμε βιβλία να παίζουν βιολί

ορχήστρα κανονική με τα όλα της...

*ένα μυρμήγκι να κυνηγάει έναν καρχαρία
και μια μέλισσα να κυνηγάει έναν κότσυφα*

κι ακόμα συναντήσαμε ένα δελφίνι να παίζει χαρτιά με την άμμο.

Σταυρούλα Δάγλαρη, Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 2015-2016

Βγαίνοντας από το σχολειό

συναντήσαμε...

έναν διαφορετικό κόσμο

που είχε ιπτάμενα αυτοκίνητα

και δελφίνια που περπατούσαν

αυτός ο κόσμος ήταν διαφορετικός

από τον δικό μας κόσμο

τα σπίτια ήταν κυκλικά

αλλά δεν κινούνταν

οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι

πάνω σε ένα από τα ιπτάμενα αυτοκίνητα

Συναντήσαμε

τον μικρό πρίγκιπα με την αλεπού

που προσπαθούσαν να ανθίσουν με μπλε τριαντάφυλλα

αυτόν τον περίεργο κόσμο

Και συναντήσαμε

το μικρό σπίτι στο λιβάδι

όπου έμενε η Λόρα

που μας έγνεψε και μας χαμογελούσε

και ξαφνικά μεγάλωσε απότομα και

είχε στην αγκαλιά της τις κόρες της

που μας χαιρέτησαν

καθώς φεύγαμε για μέρη μακρινά

Συναντήσαμε

μια γιγάντια πεταλούδα

με πολύχρωμα φτερά

που μας πήγε στο καλοκαίρι

Συναντήσαμε

τη θάλασσα που έπαιζε με τα παιδιά

και πάλευε με τα κύματα

και ξαφνικά

όλα έγιναν μαύρα

άρχισε να βρέχει

και ένα γεράκι μας πήρε μακριά

και μας επέστρεψε πίσω

στα συνηθισμένα...

Παναγιώτα Βασιλοπούλου Β' Γυμνασίου 2021-2022

Βγαίνοντας από το σχολειό

συναντήσαμε...

ένα γαλάζιο λεωφορείο

παιδάκια μάζευε πολλά

ταξίδι να τα πάει

από τη γη ως το φεγγάρι έλεγε

αλήθεια ή ψέμα δεν το ξέρουμε

μας πήρε και μας μαζί του
τον κόσμο να μας μάθει
σε υποβρύχιο μετατράπηκε
και τον υπόγειο παράδεισο μάς αποκάλυψε
πανέμορφες γοργόνες στον βυθό παιχνίδια παίζανε
μπάλες νερού έριχναν με δύναμη στις άλλες και αν
κάποια αστοχούσε
στην επιφάνεια της θάλασσας εκτοξευόταν
παίρνοντας τη μορφή κύματος

Ύστερα μας πήρε κατευθείαν
είχε κι άλλα να μας δείξει
με φτερά πέταξε
και στον καταγάλανο ουρανό μας πήγε

Εκεί συναντήσαμε κάτι τεράστια πουλιά
μας χαιρέτησαν
και στην πλάτη τους μας πήραν
στα σύννεφα μας ξενάγησαν
και στις νεράιδες μας συνόδευσαν
αλλά το λεωφορείο βιαζόταν
στο φεγγάρι να μας πάει

γιατί η Δευτέρα το κυνηγούσε

πίσω να μας πάρει

Το λεωφορείο σε πύραυλο μετατράπηκε και τα

αστέρια διένυσε στο φεγγάρι να μας πάει Εκεί

συναντήσαμε έναν πλανήτη

φτιαγμένο από τοξικά αέρια ήταν

και γύρω του εξωγήινοι

που προσπαθούσαν να τα κρατήσουν

από τη Γη μας μακριά

Πιο δίπλα συναντήσαμε τον ήλιο

πλησιάσαμε κοντά και είδαμε

μικρές μπαλαρίνες να χορεύουν κυκλικά

άστραφταν ολόκληρες και με τον χορό τους

δημιουργούσαν τις πανέμορφες ακτίνες του

Συναντήσαμε τότε την Δευτέρα

Κρυμμένη στο φεγγάρι

τρέξαμε γρήγορα πολύ

αλλά από τις τσάντες μας τράβηξε

και πίσω στο σχολείο μας επέστρεψε

εν τέλει το λεωφορείο

την αλήθεια έλεγε
αλλά στο τέλος μας τα χάλασε
Που στο σχολείο μας ξαναέστειλε

Γεωργία Γιαννοπούλου Β' Γυμνασίου 2021-2022

Βγαίνοντας από το σχολειό

συναντήσαμε...

μια μικρή σπηλιά
με σταλαγμίτες
και σταλακτίτες
μπήκαμε μέσα και είδαμε
ένα μικρό ανθρωπάκι
να χορεύει μόνο
γύρω από μια φωτιά
όταν μας είδε
έτρεξε προς το βάθος της σπηλιάς
εμείς το ακολουθήσαμε και
ξαφνικά είδαμε πράγματα τρελά
οι τοίχοι της σπηλιάς
έγιναν καθρέφτες
που καθρέφτιζαν τη ζωή μας
αλλά και του ανθρώπου που είδαμε πριν

όσο πιο βαθιά πηγαίναμε

οι αντανάκλασεις γίνονταν όλο και πιο αληθινές

στο τέλος της σπηλιάς

είδαμε το ανθρωπάκι να κλαίει

το πλησιάσαμε και του δώσαμε μια μεγάλη αγκαλιά

Τότε το ανθρωπάκι σηκώθηκε στον ουρανό και

γέμισε τη σπηλιά

με τα χρώματα του ουράνιου τόξου

και φανερώθηκε πως ήταν η Άνοιξη

με τα λουλούδια και τους καρπούς της

Βγαίνοντας από τη σπηλιά

ένα ρυάκι μάς σήκωσε

και μας πήγε σε ένα λιβάδι

όπου κάτσαμε με την άνοιξη

και περιμέναμε το καλοκαίρι...

Βγαίνοντας από το σχολειό

συναντήσαμε... ένα διαστημόπλοιο

που μας μετέφερε στο διάστημα

είδαμε μια μεγάλη τρύπα

που μας τραβούσε προς τα μέσα

μέσα στο σκοτάδι

στο απόλυτο τίποτα

*οι μισοί από εμάς τα κατάφεραν
και παρεμείναν έξω*

πίσω γύρισαν

τους υπόλοιπους μέσα μας τράβηξε

μέσα στο σκοτάδι

με τις αρρωστημένες σκέψεις

με τις απάνθρωπες πράξεις

την απελπισία

την λύπηση

την Κακία

άλλοι τα κατάφεραν και έξω βγήκαν άλλοι

προχώρησαν πιο μέσα στην τρύπα ενώ

άλλοι εκεί παρέμειναν

άπραγοι

στο απόλυτο σκοτάδι
κάποιοι έκαναν προσπάθειες να βγουν
δεν προσπάθησαν αρκετά
τα παράτησαν
άλλοι προσπαθούσαν πιο πολύ
και σταματημό δεν είχαν
όλοι ήμασταν σε ένα κόσμο σκοτεινό
μαύρο
και οπότε φως βλέπαμε
οι περισσότεροι το έκρυβαν με το
σκοτάδι λίγοι πιανονταν από αυτό
ήμασταν στο στάδιο της μεταβασης
ή θα νικήσεις το σκοτάδι
και έξω από την τρύπα θα βγεις
ή θα το αφήσεις να σε νικήσει
και όλο πιο μέσα θα μπεις ...

Ελένη Παναγοπούλου Β' Γυμνασίου 2021-2022