

Το διάλειμμα

Γυμνάσιο Λ.Τ. Λειψών

Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2022

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Κάβουρα Χαρά-Ευδοκία

Καλυμνιού Άννα

Κραμβουσανού Δέσποινα

Κραμβουσανού Ειρήνη

Λαγού Δημούλα

Μάγος Νικόλαος

Μάγγου Αγγελική

Παναγιωτάκη Φωτεινή

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Καϊσούδη Γεωργία

Κούτρα Αρετή

Βλησίδου Άννα



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Συνέντευξη των μαθητών μας από τη Διευθύντρια του σχολείου μας, κυρία **Δρομάκα Σωτηρία.**

-Μπορείτε να μας
πληροφορήσετε πότε ιδρύθηκε
το σχολείο μας;
Το σχολείο μας
πρωτολειτούργησε το 1983 ως
παράρτημα του Γυμνασίου της
Πάτμου και ως αυτόνομη μονάδα
το 1984 (ΦΕΚ ίδρυσης 118/ τόμος
α' 16/8/1984) αρχικά σαν
Γυμνάσιο χωρίς Λυκειακές τάξεις,
με καθηγητές που διορίζονταν
αρχικά στο γειτονικό νησί της

Πάτμου και στη συνέχεια τους
έστειλαν εδώ, για να
επανδρώσουν το σχολείο μας.

**-Γνωρίζουμε πόσοι ήταν οι
καθηγητές και μαθητές στο
πρώτο έτος λειτουργίας του;**

Το σχολείο μας στέγαζε
δεκατέσσερις (14) μαθητές και
τρεις καθηγητές. Έναν θεολόγο,
έναν φιλόλογο και έναν
μαθηματικό.

**-Το σημερινό κτίριο που στεγάζει
το Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις
πότε κτίστηκε;**

Αρχικά το σημερινό κτίριο δεν
υπήρχε και το Γυμνάσιο
συστεγόζονταν με το Δημοτικό
.Όταν ιδρύθηκε η Α΄ Λυκείου, το
1988, ο δήμος ενοίκιασε κάποιο
γειτονικό σπίτι για μαθήματα,
καθώς δεν επαρκούσαν οι τάξεις

που υπήρχαν και έτσι τις
επόμενες χρονιές λειτούργησαν
χωρίς κανένα πρόβλημα και οι
υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου.
Η μετακόμιση στο νέο κτίριο του
Γυμνασίου, το σημερινό,
πραγματοποιήθηκε στις 7
Οκτωβρίου του 1993 και στέγαζε
54 μαθητές.

**-Μπορείτε να μας πείτε για τη
σημερινή κατάσταση του
σχολείου μας;**

Σήμερα στο σχολείο μας φοιτούν
37 μαθητές και το κτίριο
προσφέρει όλες τις δυνατότητες
για την εκπαίδευσή τους, όπως
εργαστήριο φυσικών επιστημών,
βιβλιοθήκη, εργαστήριο Η/Υ.
Σας ευχαριστούμε για τις
πληροφορίες και τον χρόνο που
μας αφιερώσατε.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ



Οι Λειψοί είναι μια συστάδα νησιών του νοτιοανατολικού Αιγαίου που βρίσκονται ανατολικά της Πάτμου και έχουν έκταση 15,8 τ. χλμ. Γύρω από το νησί μας σχηματίζουν ένα εντυπωσιακό πολύνησο 24 βραχονησίδες και 6 βράχοι. Οι Λειψοί ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου και αποτελούν τον Δήμο Λειψιών.

Σύμφωνα με τη μυθολογία, οι Λειψοί είναι ταυτισμένοι με τη μυθική Ωγυγία, το νησί της θεάς Καλυψούς, όπου κατέφυγε εκεί ο Οδυσσεύς καθώς επέστρεφε στην Ιθάκη. Επίσης σύμφωνα με μια γραπτή αναφορά του 2 ου αι. π.Χ. το αρχαίο όνομα του νησιού ήταν "Η Λέψια" στη συνέχεια έγινε "Λειψός" και τέλος πήρε το όνομα που έχει σήμερα, "Λειψοί".

Οι πρώτοι κάτοικοι της Δωδεκανήσου και του νησιού μας προέρχονταν από τις περιοχές της Μ. Ασίας ή Ανατολίας κατά τη Νεολιθική Εποχή. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν οι Δωριείς οι οποίοι διώχθηκαν με τη σειρά τους από τους Ίωνες. Στο μουσείο του νησιού υπάρχουν κομμάτια από αγγεία και μία επιγραφή της Μυκηναϊκής και Γεωμετρικής εποχής που μαρτυρούν την εγκατάσταση των Ίωνων. Επίσης στη περιοχή κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου έβρισκαν καταφύγιο πολλά πλοία των αντίπαλων παρατάξεων.

Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε διαδόθηκε ο Χριστιανισμός στο νησί, όμως υποθέτουμε πως έγινε από τον 1^ο αιώνα όπου και χτίστηκαν οι πρώτοι

ναοί. Τη Βυζαντινή περίοδο όλη η περιοχή μαστίζεται από την πειρατεία. Στις Αρχές του 14 ου αιώνα οι Ιππότες κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα όπως και το νησί μας, όμως στη συνέχεια καταλήγει στην κυριαρχία της Οθωμανικής κυριαρχίας. Αργότερα βρίσκουν καταφύγιο στο νησί μας Κρητικοί που αποτελούν και τους πρώτους κατοίκους στην σημερινή τοποθεσία του χωριού.

Κατά την Επανάσταση του 1821 βρήκαν φιλοξενία στους Λειψούς πολλοί εξόριστοι αγωνιστές, ανάμεσά τους και ο Μιαούλης. Τέσσερα χρόνια αργότερα η Προσωρινή Κυβέρνηση της Ελλάδος υπήγαγε τους Λειψούς και άλλα νησιά στην Ελληνική Πολιτεία και διόρισε ως πρώτο επίτροπο τον Ιωάννη Κωλέττη. Στη συνέχεια περνάει στην ιταλική και αργότερα στην αγγλική κυριαρχία μέχρι να ελευθερωθεί και τελικά να ενωθεί, όπως και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, με την Ελλάδα, στις 7 Μαρτίου του 1948.



Η Παναγιά του Χάρου



Το 1600 μ.Χ. φτάνουν στο νησί μας μοναχοί προερχόμενοι από την Ιερή Μονή της Πάτμου και χτίζουν το εξωμονάστηρο της "Παναγίας του Χάρου" περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το Χωριό.

Ο Ναός είναι τρισυπόστατος και χτισμένος σε βυζαντινό ρυθμό. Χαρακτηρίζεται από τον χαμηλό τρούλο, τα ακανόνιστα τόξα και τα λιγοστά και στενόμακρα παράθυρα. Η απλότητα κυριαρχεί. Με το πέρασμα των αιώνων η εκκλησία έμεινε ανέπαφη, ενώ ερημώθηκαν τα γύρω κελιά των μοναχών. Στους κόλπους της φυλάσσεται μέχρι τις μέρες μας, το ιερό κειμήλιό της, η ξεχωριστή και θαυματοργή εικόνα της "Παναγίας του Χάρου".

Η εικόνα είναι πρωτότυπη γιατί παρουσιάζει την Παναγία μας να κρατά στην αγκαλιά της τον Χριστό νεκρό στον Σταυρό του μαρτυρίου και όχι βρέφος. Επειδή ο Χριστός μας παρουσιάζεται

νεκρός, η εικόνα και η εκκλησία που την φιλοξενεί ονομάστηκαν "Παναγιά του Χάρου".

Τον Απρίλιο του 1943 έγινε ένα περιστατικό που θα καθιερώσει την εικόνα θαυματοργή. Μία κοπέλα τοποθέτησε στην εικόνα άσπρους κρίνους οι οποίοι ξεράθηκαν με τις ημέρες, όπως ήταν φυσικό. Ξαφνικά τον Ιούλιο, οι αποξηραμένοι κρίνοι που βρίσκονταν ακόμα στην εικόνα, άρχισαν να ζωντανεύουν και να βγάζουν μπουμπούκια γεμάτα άρωμα μέχρι την ημέρα της γιορτής της, 23 Αυγούστου.

Από τότε, κάθε χρόνο πλήθος πιστών συρρέουν να προσκυνήσουν τη θαυματοργή εικόνα και να εναποθέσουν τις ελπίδες τους στο θαύμα της.

Επίσκεψη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Λειψών

Το Σχολείο μας, Γυμνάσιο με Λ.Τ.



Λειψών, στις 22/9/2022 δέχτηκε με χαρά την επίσκεψη των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού του παραρτήματος Ρόδου. Αρχικά πραγματοποιήθηκε ομιλία-ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου στην αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων σε θέματα πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια οι διασώστριες παρέιχαν μαθήματα πρώτων βοηθειών.

Οι ομιλήτριες αναφέρθηκαν σε διαφορετικές περιπτώσεις, που χρήζουν πρώτες βοήθειες, όπως λιποθυμικά περιστατικά, αντιμετώπιση ανοιχτών και κλειστών τραυμάτων, επιληπτικών επεισοδίων, αιμορραγιών, εγκαυμάτων και αλλεργιών. Ενημέρωσαν, επίσης, για τα φάρμακα που καλό είναι να υπάρχουν στο φαρμακείο μας κι επέδειξαν τεχνικές ανάνηψης.

Επίσης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις σχετικές με

περιστατικά αντιμετώπισης που τους απασχολούσαν και δέχθηκαν χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες από τις διασώστριες.

Η όμορφη αυτή παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την προσφορά σχολικού υλικού σε όλους τους μαθητές γεγονός που τους γέμισε ιδιαίτερη χαρά.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι από την κάλυψη όλων των θεμάτων και αφού ευχαρίστησαν όλη την ομάδα των εθελοντών για την πρωτοβουλία τους, εκδήλωσαν την επιθυμία να ενημερωθούν και πάλι τη νέα σχολική χρονιά.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δείχνει έμπρακτα πως νοιάζεται και στηρίζει όλους τους πολίτες και προσφέρει το έργο του ακόμα και στους μαθητές των μικρών νησιών, όπως το δικό μας.

Γίνε εθελοντής – προστάτεψε τα ζώα Lipsi Cat Care

Στο νησί μας υπάρχει μια μικρή εθελοντική ομάδα φιλόζων που αφιερώνει τον ελεύθερό της χρόνο φροντίζοντας τα αδέσποτα ζώακια. Λέγεται Lipsi Cat Care και τα τελευταία δύο χρόνια έχει βοηθήσει στη φροντίδα και στείρωση περισσότερων από 160 γατών και έχει δημιουργήσει δυο σταθμούς τροφοδοσίας σε σχετικά απομακρυσμένες περιοχές του νησιού-στη Χοχλακούρα και στο λιμάνι, Λιεντού- έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπερσυγκέντρωση εμφάνισης αδέσποτων τόσο σε κατοικημένες περιοχές όσο και στους δρόμους.

Τον τελευταίο χρόνο η φιλοζωική βρίσκεται στη διαδικασία ίδρυσης μιας νόμιμης οργάνωσης Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ,έτσι ώστε να της επιτρέψει το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού αποκλειστικά και μόνο για τις δωρεές σας. Επίσης συνεργάζεται στενά και με τον Δήμο Λειψών για την ανεύρεση λύσεων στα προβλήματα που προκύπτουν.

Εάν αγαπάτε τα ζώα μπορείτε να βοηθήσετε και εσείς, προσφέροντας όχι μόνο οικονομική βοήθεια και ζωοτροφές



Lipsi Cat Care

αλλά και λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σας έτσι ώστε να γίνετε εθελοντές και να συνδράμετε στην όμορφη αυτή πρωτοβουλία , χαρίζοντας την αγάπη σας σε αυτές τις ανυπεράσπιστες ζωούλες.

Για επιπλέον πληροφορίες και για τις δωρεές σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της σελίδας του facebook και του instagram

Κουμπαραδες για τις δωρεές σας υπάρχουν σε καταστήματα του νησιού μας.

Σχολικοί Όμιλοι

Με χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως φέτος στο σχολείο μας λειτουργούν για πρώτη φορά οι σχολικοί όμιλοι, με τη στήριξη και συνεργασία της Διευθύντριάς μας, **Δρομάκα Σωτηρίας**, οι οποίοι απασχολούν τους ενδιαφερόμενους μαθητές μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου στον χώρο του σχολείου μας .



Συγκεκριμένα λειτουργεί ο όμιλος της Σχολικής Εφημερίδας , του Χορού , του Ping pong και του Βιολογικού Λαχανόκηπου.



ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ



Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ

Συγγραφέας: Ευγένιος Τριβιζάς

Εικονογράφηση: Steven West

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Ο Μπόμπος ξεκινάει στο σχολείο να δίνει εξετάσεις, καθώς όμως δεν είναι αρκετά καλός μαθητής, η μάνα του ανησυχεί πολύ. Κάθε μέρα λοιπόν του λέει: «Διάβαζε Μπόμπο γιατί αν δεν περάσεις τα μαθήματα, ξέχνα ότι είμαι μάνα σου.» Δίνει όλα τα μαθήματα και την ημέρα που βγαίνουν τα αποτελέσματα πάει ο Μπόμπος στο σχολείο να δει αν πέρασε. Είχε κι εκείνος αγωνία γιατί θυμόταν τα λόγια της μάνας του. Βλέπει τους βαθμούς και επιστρέφει στο σπίτι. Τρέχει η μάνα του προς το μέρος του και τον ρωτάει: «Πως τα πήγες παιδί μου;» Και της απαντάει εκείνος: «Με συγχωρείτε κυρία μου, αλλά δεν μιλάω σε αγνώστους!»

Ξεροτήγανα Λειψών

Παραδοσιακή συνταγή του νησιού μας

ΥΛΙΚΑ

3 αυγά

1,5 κουτ. σούπας ούζο

2 κουτ. σούπας λάδι

4 βανίλιες

1 πρέζα αλάτι

1,5-2 φλιτζάνια σκληρό αλεύρι

Λάδι για το τηγάνισμα

Σιρόπι

2 φλιτζ. ζάχαρη

2,5 φλιτζ. νερό

1 ξύλο κανέλας

Θεματική κατηγορία: Λογοτεχνία για παιδιά

Ηλικία: Για παιδιά από 8 ετών

-Σ' ένα μακρινό νησί τα μέλη μιας μουσικής αδελφότητας προληπτικών καταφέρνουν να πείσουν τους κατοίκους του νησιού ότι οι γάτες είναι υπεύθυνες για όλα τα κακά που τους συμβαίνουν, επειδή φέρνουν γρουσουζιά.

- Για να πετύχουν το στόχο τους, συνεργάζονται με διάφορους παράγοντες του νησιού.

-Οι συνεργάτες για την εξολόθρευση των γάτων χρησιμοποιούν απάνθρωπους τρόπους και φρικτά βασανιστήρια για να πετύχουν το στόχο τους.

-Στον πόλεμο συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις: την κυρα-Ρήνη, μια φτωχή γριά που ταΐζει και προστατεύει τις γάτες, και τη Μαριλένα, ένα μικρό κορίτσι.

Τελικά το καλό θα νικήσει το κακό ;

Θα καταφέρουν οι γάτες να γλυτώσουν;

Η Τελευταία μαύρη γάτα είναι ένα μυθιστόρημα από τον «ποιητή παραμυθιών» Ευγένιο **Τριβιζά**, που κερδίζει από την πρώτη σελίδα και κρατά αδιάπτωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη, μια συναρπαστική περιπέτεια που συνδυάζει τον λυρισμό με το χιούμορ, τη συγκίνηση με το μυστήριο, την απόγνωση με την ελπίδα, ένα δριμύ «κατηγορώ» κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της δεισιδαιμονίας.

1 κλωνάρι
αρμπαρόριζα

Χυμός από 0,5 λεμόνι

1 φλιτζ. μέλι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βάζουμε σε ένα μπολ τα αυγά, τις βανίλιες, το ούζο, το λάδι και το αλάτι. Τα χτυπάμε με το μίξερ για να ενωθούν. Προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι. Ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να είναι σταθερή και να ξεκολλά από τα χέρια. Ξεκουράζουμε τη ζύμη για 30 λεπτά. Στη συνέχεια παίρνουμε κομμάτια ζύμης σε μέγεθος καρυδιού και ανοίγουμε λεπτό φύλλο. Τα κόβουμε σε μακρόστενες λωρίδες. Αφού τα ανοίξουμε όλα τα τηγανίζουμε. Με τη βοήθεια μιας πιρούνας γυρίζουμε κάθε φύλλο στριφτά.



Τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν. Τα βάζουμε σε σουρωτήρι μέχρι να τα τηγανίσουμε όλα.

Σιρόπιασμα

Βράζουμε τη ζάχαρη με το νερό για 5 λεπτά και στη συνέχεια ρίχνουμε το λεμόνι, την κανέλα και την αρμπαρόριζα. Βγάζουμε το σιρόπι από την φωτιά, προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε. Στο ζεστό σιρόπι βουτάμε τα ξεροτήγανα και στη συνέχεια τα τοποθετούμε σε μία πιατέλα. Τέλος πασπαλίζουμε με κανέλα.

Xerotigana of Lipsi

Traditional recipe of our island

Ingredients

3 eggs

1 ½ tablespoons of ouzo

2 tablespoons of olive oil

4 vanillas

1 pinch of salt

1 ½ - 2 cups of hard flour

Oil for frying

Syrup

2 cups of sugar

2 ½ cups of water

1 cinnamon stick

1 ginger stick

½ lemon juice

1 cup of honey



METHOD

We put the eggs, the vanillas, the ouzo, the olive oil and the salt in a bowl. By using the mixer, we beat all the ingredients together until well-blended. We gradually add the flour.

Next, we knead the dough until it is firm and loses its stickiness. We let the dough to rest for 30 minutes. Then, we take some pieces of dough in the size of a nut and we roll a thin pastry sheet out. We cut them into long strips. When we roll them out, we fry them. With the help of a big fork, we twist each strip.

We fry them until they turn golden brown. We put them in a sieve until we fry them all.

Syruping

We boil the sugar in the water for 5 minutes and after we add the lemon, the cinnamon and the ginger. We remove the syrup from the fire and we add honey while we stir. We dip the xerotigana into the hot syrup and then we put them on a big plate. Finally, we sprinkle with cinnamon.

THE HISTORY OF OUR ISLAND



Lipsi is a cluster of islands in the southeastern part of the Aegean which is located in the eastern part of Patmos and its size is 15,8 Km². Twenty-four rock islands and six rocks form an impressive complex of islands around our island. Lipsi belongs to the Regional Unity of Kalymnos and constitutes the Municipality of Lipsi.

According to mythology, Lipsi is identified with the mythical Ogygia, the island of the goddess Calypso, where Odysseus found shelter while he was travelling back to Ithaca. Also, the ancient name of the island was "Lipsia", later on "Lipsos" and in our days "Lipsi", based on a written report of 2nd century B.C.

The first inhabitants of the Dodecanese came from Minor Asia or Anatolia during the New Stone Age and then they were driven out by Iones. In the museum of the island, there are fragments of jars and an inscription from the Mycenaean and Geometric period which reveal the settlement of Iones. Additionally, during the Peloponnesian War, a lot of ships from opposite parties found shelter on the area.

We don't know exactly when the Christianity was spread on the island, but we assume that it began on the 1st century when the first churches were built. During the Byzantine period the whole area is plagued by piracy. In the beginning of the 14th century, the Knights occupied the Dodecanese as well as our island.

However, later on it ends up under the rule of the Ottomans. Then, the Cretans found shelter on our island and they are believed to be the first inhabitants of the current location of the village.

During the Revolution of 1821, a lot of exiled fighters were offered hospitality by the island of Lipsi, among them Miaoulis. Four years later the Provisional Government of Greece subsumed Lipsi and other islands in the Greek State and appointed Ioannis Kolettis as the first commissioner.

Then, it passes under the Italian rule and later on under the British rule until it was liberated and finally united with Greece like the rest of the Dodecanese, on 7th March, in 1948.

Ευχαριστούμε θερμά τη διευθύντρια του σχολείου μας, **Δρομάκα Σωτηρία**, τον **Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο Κουμουνδούρο**, τον Δήμο Λειψών και συγκεκριμένα την κυρία **Κλάψη Ισιδώρα** καθώς και όσους βοήθησαν και στήριξαν την προσπάθειά μας.