

# Ο αληθινός Θεός

*Ειδικό Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων  
Κασσαβέτειας*

*Παράρτημα Γυμνασίου Ν. Αγκιάλου  
2022-23*

A pencil sketch of a landscape. In the foreground, there are several trees with long, thin branches and sparse leaves. In the background, a large, rounded hill or mountain rises against a light sky. The drawing is done in a soft, sketchy style with light pencil lines.

*Μια φορά κι έναν καιρό,*

*ένα ζεστό ανοιξιάτικο απομεσήμερο, στη μικρή λιμνούλα ήρθε ο Νάκης το νεαρό αρνάκι, ιδρωμένος και πολύ διψασμένος, λαχανιασμένος από το παιχνίδι με τους φίλους του. Ήπιε μπόλικο δροσερό νερό και άρχισε να τρώει τρυφερά χορταράκια. Αφού χόρτασε, γύρισε τα μάτια του στον ουρανό, κοίταξε τον ήλιο και με τεράστια ευγνωμοσύνη, άρχισε να του ευχαριστεί.*

-«Πόσο σε ευχαριστώ για τα δώρα σου, αν δεν υπήρχες εσύ δεν θα υπήρχα κι εγώ, κανείς μας δεν θα υπήρχε. Μας δίνεις το φως , τη ζεστασιά σου και χάρη σε σένα υπάρχουν τα φυτά που γίνονται τροφή μας.

Αχ!!! Είσαι η ΖΩΗ.

Είσαι ο ένας και μοναδικός Θεός, ο αληθινός Θεός. Πάντα θα σε ευγνωμονώ και θα προσεύχομαι σε σένα.»



Τότε, μέσα από τη λίμνη ακούγεται μια βραχνή φωνή. Είναι ο κ. Ρίνος - χαϊδευτικό του, Κυπρίνο τον βαφτίσανε - με τα μεγάλα του μουστάκια να κινούνται από θυμό.



- «Τι λες ρε μάπα!

Σε ακούω τόση ώρα και δεν πιστεύω  
στα όμορφα αυτιά μου. Ποιος ήλιος  
και μπούρδες. Ένας είναι ο αληθινός  
ΘΕΟΣ και τον λένε Νε-ρό.

Ποιος θα ζούσε χωρίς νερό;  
Άντε τρεις μέρες το πολύ και μετά θα  
σταφίδαζες.  
Ούτε χορταράκι δεν θα υπήρχε για  
να γεμίσεις την κοιλαρά σου»





Και ούτε λίγο ούτε πολύ, ξεκίνησε ένας καυγός που αναστάτωσε όλο το δάσος, μέχρι που έπεσε η νύχτα.

Τότε ακούστηκε μια τσιρίδα τόσο δυνατή που έκλεισαν όλοι τα αυτιά τους και εμφανίστηκε μια σκιά που κρέμεται από ένα κλαδί.

- «Ποια είσαι συ; Και τι τσιριχτή φωνή που έχεις!»  
Εαφνιάστηκε το αρνάκι.



- «Είμαι η Ίριδα ,η  
νυχτερίδα.  
Σταματήστε επιτέλους  
τις καζομάρες, λες και  
δεν ξέρουμε όλοι  
ποιος είναι ο  
αληθινός Θεός!»

Και ανασπνάζοντας λέει τσιριχτά

- «Αέρα, θεέ μου, συγχωρέσε τους για τις ανοησίες που λένε.  
Χωρίς εσένα δεν θα μπορούσαν ούτε λίγα λεπτά να αντέξουν»



- « Τέτοιοι που είστε » -  
φωνάζει ο Ρίνος- «θα έρχεστε  
να πιείτε νερό κι εγώ μαζί με  
τους δικούς μου θα σας  
δαγκώνουμε τη γλώσσα και  
δεν θα σας αφήνουμε να  
ξεδιψάσετε.  
Έτσι θα αναγκαστείτε να  
φύγετε από δω!»





- «Άκου να σου πω, μη με απειλείς εμένα!!!  
(Θύμωσε ο Νάκης)

- «Του βλέπεις αυτόν τον γκρεμό εδώ δίπλα; Θα φωνάξω τους δικούς μου, θα σκάψουμε ένα ρυάκι και όλο το νερό της λίμνης θα κυθεί στο γκρεμό. Θα πεθάνετε όλοι σας!»

(Ίριδα) – «Χα χα χα, εγώ να δεις τι θα σας κάνω. Θα έρθω βράδυ και θα.....»





*Κου-κουυυυ, κου-κουυυυ...*

Ξαφνικά ακούστηκε η βραχνή φωνή της κ. Βάγιας, της σοφής δασκάλας.

Φορώντας τα γυαλιά της και κρατώντας το μικρό μπαστούνι της η κουκουβάγια, ενώ γυρνούσε από το νυχτερινό σχολείο που δίδασκε, άκουσε τη φασαρία και... αποφάσισε να επέμβει.



-« Έεεεεεει, τι γίνεται εδώ πέρα; Δε ντρέπεστε; Σαν τους ανθρώπους κάνετε. Τρώγεστε μεταξύ σας, γιατί πιστεύετε σε κάτι διαφορετικό και ξεκινήσατε τις απειλές στο όνομα του Θεού σας.

Σκεφτήκατε ποτέ, ότι πιστεύετε σε κάτι ίδιο, που απλά του δίνετε διαφορετικό όνομα;»

- «Μαααα.....» ακούγεται από τον Νάκη.

- «Μαμούνια!» - απαντάει η κ. Βάγια.


*-«Είστε ανόητοι. Κοιτάζτε γύρω σας, κοιτάζτε μέσα σας, κοιτάζτε τους εαυτούς σας και θα τον δείτε το Θεό. Είστε όλοι τόσο διαφορετικοί μα όλοι ίσοι. Είστε πλασμένοι με αγάπη. Σκεφτείτε, μήπως τελικά αυτό είναι ο Θεός; Η αγάπη;»*



*-«Τι είναι αυτά που λες κυρά δασκάλα;»*

*(Πετάγεται ο Ράκιας ο μουστάκιας).*

*«Μιλάς για αγάπη και παντού γίνονται πόλεμοι. Ο ένας σκοτώνει τον άλλο, τον πληγώνει, αδιαφορεί και ο καθένας πιστεύει στον δικό του Θεό».*




- (Βάγια) «*Βλέπεις; Ο καθένας προσαρμόζει το Θεό ανάλογα με τα συμφέροντά του. Ένας είναι όμως και φωλιάζει μέσα στην καρδιά. Έτσι, αυτή γίνεται μεγάλη και τους χωράει όσους. Ανοίξτε τα μάτια σας, επιτέλους, και καταλάβετε πως, για να φτιάσετε στο Θεό χρειάζεται **Αγάπη** και **ταπεινότητα**...*»

- «*...Πίστη*»,



- «*...σεβασμός, συμπόνια...*»

- «*Αποδοχή, αλληλεγγύη...*»



- «*...υπομονή, δικαιοσύνη*»,

- «*...ειλικρίνεια και συγχώρεση*».



- «*Ε, δώσε και μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς που την έχουν ανάγκη!*»

Εικονογράφηση – Επιμέλεια:

Borislav Uz. / Μαθητής ΕΑΣΚΝ. Κασσαβέτεια

Χορηγός εκτύπωσης: “Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ”  
σύλλογος συμπαράστασης κρατουμένων- Βόλος