



Το φιλί της ζωής

Συγγραφέας: Λίτσα Ψαραύτη


Κεντρική ηρωίδα : Ιφιγένεια

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η νεαρή Ιφιγένεια, ένα κορίτσι ορφανό από πατέρα, ζούσε με την μητέρα και την γιαγιά της μέχρι η μητέρα της, να ξαναπαντρευτεί έναν άλλο άντρα. Από εκείνη την στιγμή και μετά η Ιφιγένεια νιώθει προδομένη και αποφασίζει να φύγει από το σπίτι της και να μετακομίσει στην πόλη της Αθήνας με μόνη συντροφιά τον σκύλο της, τον Ρας, όπου θα περιπλανιούνται άστεγοι στους δρόμους της πόλης για μέρες. Ελπίδες όμως θα ξαναγεννηθούν για το νεαρό κορίτσι και τον σκύλο της, όταν γνωρίσουν την νεαρή Δανάη, η οποία έχει βιώσει παρόμοιες καταστάσεις και θα βοηθήσει την Ιφιγένεια να ξανασταθεί στα πόδια της. Ένα απρόσμενο γεγονός όμως θα αναγκάσει την Ιφιγένεια να πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Εκεί την περιμένουν θα μπορούσαμε να πούμε ένα δυσάρεστο αλλά και ένα πολύ ευχάριστο γεγονός.

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:

Επέλεξα να διαβάσω αυτό το βιβλίο, διότι διάβασα την περίληψή του στην βιβλιοθήκη του σχολείου μου και αμέσως κατάλαβα πως πρόκειται για ένα ενδιαφέρον βιβλίο, που μας περιγράφει μία αληθινή ιστορία για ένα δυστυχισμένο κορίτσι, το οποίο κατάφερε να ξανασταθεί στα πόδια του, χάρη σε μία άλλη κοπέλα, που τη γέμισε ελπίδες και πίστη στον εαυτό της.



Για τους ίδιους λόγους προτείνω και σε όλους τους συμμαθητές μου να διαβάσουν το βιβλίο.

ΤΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο βιβλίο, είναι η στάση της Δανάης απέναντι στην ταλαιπωρημένη και άστεγη Ιφιγένεια και τον σκύλο της, καθώς προσέφερε απλόχερα και χωρίς δεύτερη σκέψη, βοήθεια στο νεαρό κορίτσι και στον σκύλο του. Η κίνηση αυτή αποτελεί δείγμα, ότι η ανθρωπιά υπάρχει ακόμα και στις μέρες μας.

Εργασία βιβλιοπαρουσίασης, της μαθήτριας,

Βότση Αναστασίας, Β' Γυμνασίου.