

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της μαθήτριας ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑΣ

ΑΡΩΜΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ - ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΕΑΝΘΗ



Σύντομη παρουσίαση του βιβλίου

Οι δύο αδελφές, Μυρτώ και Κλειώ, επιθυμούν έντονα να επισκεφτούν το νησί της Χίου. Οι διακοπές τους εκεί «αποκρύπτουν» αρκετές ευχάριστες εκπλήξεις για τα κορίτσια. Συγκεκριμένα, αφενός η άφιξη μιας πολύτεκνης οικογένειας, αφετέρου ένα άσπρο μυστηριώδες σπίτι απέναντι από το δικό τους, τους δημιουργούν πολλές ευχάριστες εμπειρίες. Μέσω των καθημερινών διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσουν τα δύο κορίτσια με τα παιδιά της πολύτεκνης οικογένειας, αντιλαμβάνονται το βαθύ νόημα της ανθρώπινης ειλικρινούς επικοινωνίας, αλλά γνωρίζουν και την ομορφιά και την ιστορία του υπέροχου νησιού της Χίου.

Εντοπίζω το κύριο θέμα του βιβλίου

Το κυρίως θέμα αυτού του βιβλίου είναι οι ειλικρινείς ανθρώπινες σχέσεις. Με άλλα λόγια, είναι ωφέλιμο να επιδιώκουμε όμορφες συμπεριφορές, ώστε στη συνέχεια να επιτυγχάνεται η ομόνοια ανάμεσά μας.

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο διαβάζοντας το βιβλίο

Κατά τη γνώμη μου, τα δίδυμα κορίτσια, η Μυρτώ και η Κλειώ είναι δύο αξιοθαύμαστες προσωπικότητες. Ο λόγος για τον οποίο το

ισχυρίζομαι αυτό είναι, επειδή οι συγκεκριμένες προκειμένου να περιηγηθούν στο πασίγνωστο νησί της μαστίχας, εφεύρισκαν διάφορους τρόπους πειθούς, ώστε να μη γίνουν αντιληπτές από τη μητέρα τους. Για να γίνω πιο σαφής, ένα εύστοχο επιχείρημα είναι το τάμα που είχαν στην Αγία Μαρκέλλα.

Ο λόγος που επέλεξα αυτό το βιβλίο

Το ενδιαφέρον μου κίνησε καταρχάς το εξώφυλλο, εφόσον δε γνώριζα εκ των προτέρων την πλοκή του συγκεκριμένου βιβλίου. Μέσω της εικόνας που υπάρχει σ' αυτό, αντικατοπτρίζεται το πανέμορφο νησί της Χίου! Στην περεταίρω αναπτέρωση του ζήλου μου, συνέβαλαν τα πολλά χρώματα της εικόνας, τα οποία προσδιόριζαν, άλλοτε τον ουρανό και άλλοτε τη θάλασσα, ακόμη και το γρασίδι. Επίσης, σ' αυτήν απεικονίζεται ο χορός κάποιων ευδιάθετων χαρούμενων ατόμων. Εννοείται πως φέρουν στη μνήμη μας τους πρωταγωνιστές, όντας αχώριστοι φίλοι.

Ο λόγος που θα πρότεινα το βιβλίο σε έναν συμμαθητή ή έναν μεγαλύτερό μου

Συστήνω ανεπιφύλακτα την ανάγνωση του εξάισιου αυτού βιβλίου, το οποίο μάς μεταφέρει άμεσα στη Χίο. Διαβάζοντας το, παρατήρησα πως πέρα από την ευρηματική και ενδιαφέρουσα πλοκή, υπάρχουν πολλές όμορφες εικόνες. Σας διαβεβαιώνω ότι θα εντυπωσιαστείτε από την απόλυτη φρεσκάδα που έχει να προσφέρει το συγκεκριμένο βιβλίο. Δε χρειάζεται να ταξιδέψει κανείς στη Χίο με τα πόδια του και την παρουσία του, αλλά με το μυαλό και την καρδιά του!!!