

Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της.

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Άλκη Ζέη

ΚΑΝΩ ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

Όταν η Κωνσταντίνα γίνεται 7 χρονών, αναγκάζεται να μετακομίσει με τους γονείς της στο Άαχεν της Γερμανίας. Μετά από 6 χρόνια γυρίζει πίσω στην Ελλάδα λόγω του χωρισμού των γονιών της και μένει με την γιαγιά της. Η μία αντιπαθεί την άλλη...

Στην Ελλάδα γνωρίζει τον Λουμίνη, το αγόρι που την παρασύρει στα ναρκωτικά. Μετά από μια σύντομη περιπέτεια, ο Λουμίνης δεν τα καταφέρνει ως το τέλος. Η Κωνσταντίνα όμως πετυχαίνει με τη βοήθεια φίλων και συγγενών να ξεφύγει μια για πάντα από τις «αράχνες». Τέλος συμφιλιώνεται με την γιαγιά της και πηγαίνει σε κέντρο απεξάρτησης.

ΕΝΤΟΠΙΖΩ ΤΑ ΚΥΡΙΩΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Το κύριο θέμα του βιβλίου είναι οι ολέθριες συνέπειες που προκαλεί στο άνθρωπο η χρήση των ναρκωτικών, τα οποία πολλές φορές μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΗΡΩΙΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Κωνσταντίνα είναι απογοητευμένη με την απόφαση των γονιών της να χωρίσουν και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Είναι άτομο χαμηλών τόνων, ήσυχο και εύκολο θύμα. Είναι πολύ ταλαιπωρημένη από αυτά που πέρασε. Δε συμπαθούσε τη γιαγιά της και δεν ήθελε να μένει μαζί της. Στο τέλος όμως τη νιώθει κοντά της και καταλαβαίνει πόσο την αγαπά!

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάζοντας την περίληψη από το οπισθόφυλλο του βιβλίου ήθελα να δω πως θα καταφέρει η Κωνσταντίνα να ξεφύγει από τα ναρκωτικά.

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ Ή ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΥ

Το βιβλίο αυτό μπορεί να διαβαστεί από όλες τις ηλικίες, αφού θίγει πολύ σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Κυρίως θα το πρότεινα σε κάποιον που έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά, για να βρει μέσα από τις σελίδες του τη δύναμη να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του.



Πηγή εικόνων : Διαδίκτυο

Εργασία του μαθητή

Λαζόγκα Γιώργου