



## Το φιλί της ζωής Λίτσα Ψαραύτη

### Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση:

Η δεκατετράχρονη Ιφιγένεια αγανακτισμένη φεύγει από το σπίτι. Δεν άντεχε άλλο την κακοποιητική συμπεριφορά του πατριού της. Έτσι καταλήγει στους δρόμους της Αθήνας. Μόνη μαζί με τον σκύλο της ψάχνουν τρόπο να επιβιώσουν σε αυτές τις συνθήκες. Όμως υπάρχουν και καλόκαρδοι άνθρωποι που θα ανοίξουν το σπίτι τους για να τους προσφέρουν φιλοξενία. Συγκεκριμένα η Δανάη λυπήθηκε την Ιφιγένεια και την πήρε στο σπίτι της για να την βοηθήσει.

Μετά από αυτήν την περιπέτεια η Ιφιγένεια έμαθε να συγχωρεί και να μην τα παρατάει ποτέ.

### Κύριο θέμα του βιβλίου:

Το κύριο θέμα του βιβλίου βασίζεται στην ψυχολογία των παιδιών και πως θα μπορούσαν να αντιδράσουν σε μια κακοποιητική συμπεριφορά στην οικογένεια. Η Ιφιγένεια αντέδρασε επιπόλαια φεύγοντας από το σπίτι για να ηρεμήσει, πιστεύοντας πως θα μπορούσε με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον.

### Κεντρικοί ήρωες του βιβλίου:

Οι κεντρικοί ήρωες του βιβλίου είναι τα δύο κορίτσια, η Ιφιγένεια και η Δανάη. Η Ιφιγένεια είναι ένα δυναμικό και ατρόμητο κορίτσι. Παρά τις δυσκολίες καταφέρνει να βρει την δύναμη να γυρίσει πίσω στην “οικογένεια” της. Σε αυτό βοήθησε και η γιαγιά της, ώστε να την πείσει να γυρίσει πίσω.

Από την άλλη, η Δανάη, είναι πολύ φιλόξενη και γενναιόδωρη. Άνοιξε το σπίτι της σε μια άγνωστη για να την βοηθήσει, διότι έχει περάσει και αυτή παρόμοιες εμπειρίες.

### Τι μου άρεσε διαβάζοντας το βιβλίο:

Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο μου άρεσε ο τρόπος γραφής του, αφού η συγγραφέας εξιστορεί με μεγάλη τέχνη την ιστορία της Ιφιγένειας, γεγονός που με κρατούσε σε εγρήγορση και δεν ήθελα να σταματήσω να το διαβάζω.

### Ο λόγος που επέλεξα το βιβλίο:

Ο λόγος που επέλεξα αυτό το βιβλίο είναι γιατί με εντυπωσίασε ο τίτλος του. Θεώρησα ότι είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο για εμένα και δεν θα βαρεθώ να το διαβάσω. Έπειτα διάβασα και την περίληψη και τελικά το επέλεξα. Όντως ήταν ένα μία πολύ καλή επιλογή.

### Ο λόγος που θα πρότεινα αυτό το βιβλίο:

Αυτό το βιβλίο θα το πρότεινα να το διαβάσουν όλοι. Είναι ένα βιβλίο που σου δείχνει την ζωή και την πραγματικότητα ενός κοριτσιού που δεν περνάει όμορφα με την οικογένεια της. Επίσης σου μαθαίνει να είσαι δυναμικός και να λύνεις τα μικρά προβλήματα πριν γίνουν μεγάλα.

### Μια φράση που με εντυπωσίασε:

Η φράση που με εντυπωσίασε μέσα στο βιβλίο έχει σχέση με την απάντηση της Ιφιγένειας σε μια ερώτηση που της έκανε ο φίλος της.

- Ιφιγένεια, τι σκέφτεσαι να κάνεις από εδώ και ύστερα;
- Θα σου πω τι δεν σκέφτομαι να κάνω, να γυρίσω στη μαμά μου...

Εργασία της μαθήτριας Ματίνας Χατζή  
Β' Γυμνασίου

