

6^ο Πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«Ποντιακός Ελληνισμός, μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον»

Δημιουργίες των μαθητών της Β' Γυμνασίου Γαλατινής.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Σαμαρά Μαρία

1ο: Εικαστικό έργο (Αφίσσα) - «Το Βασίλειο του Πόντου»



Δημιούργησαν οι μαθητές:

Αλεξίου Μαριτίνα - Βότση Κωνσταντίνα - Δόρδας Ευάγγελος - Καρανάσιου Δήμητρα - Κοντογιάννης Άγγελος - Καραμούζης Κων/νος - Κοτρώτσιος Χρήστος - Μούτσα Γκλόρια - Μούτσα Διονύσης - Μούτσα Μαρκέλλα - Παπαχρήστου Γεώργιος - Τσακμάκης Νίκος - Χατζή Μαλαματή.

2ο: Εικαστικό έργο (Αφίσσα) - «Μνήμες του Πόντου»



Δημιούργησαν οι μαθήτριες:

Βότση Κωνσταντίνα - Χατζή Ματίνα.

3ο: Ηλεκτρονική Αφίσσα - «Ο ΠΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ εδώ...»

Ο Ποντος είναι εδώ...



... στη φύση



... στη μουσική



... στους μύθους



... στην εκπαίδευση



... στη θεακεία



... στην ιστορία



... στις ενδυμασίες



Πηγή εικόνων: Διαδίκτυο

Δημιούργησε η μαθήτρια Βότση Κωνσταντίνα.

4ο: Εικαστικό έργο (Ζωγραφιά) - «Η Λύρα που φωτίζει τη μνήμη...»

Δημιουργός: Μούτσα Μαρκέλα



Ποίημα της Μαθήτριας της Β΄ Γυμνασίου

Μαριτίνας Αλεξίου

“ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ”.

Γενναίοι, ατρόμητα θεριά
μες’ το χαμό και τη σκλαβιά
απ’ των εχθρών τη μαχαιριά,
 κάνατε μίλια μακριά,
διασχίσατε κάμπους και βουνά,
περάσατε θάλασσες πλατιές
με αστραπές και με βροντές.

Και σαν βρεθήκατε εδώ
απ’ το σφοδρό αυτό χαμό,
άνδρες, γυναίκες και παιδιά
στα κακοτράχαλα βουνά,
ζήσατε για τη λευτεριά!!!

Δημιουργία των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου Γαλατινής.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κωνσταντινίδου Σέβη.

Πάντα θα θυμάμαι

Κοιτώ και βλέπω γύρω μου
το σπίτι, τα σκυλιά μου
την όμορφη πλατεία μας
με τα πολλά τα δέντρα
που βρίσκεται κοντά στη γειτονιά μου

Με αγάπη πάντα θα θυμάμαι
τις αξέχαστες στιγμές μου
την πατρίδα, τους γονείς μου
το σπίτι το υπέροχο
που το 'χω μέσα στην καρδιά μου

Έχασα τα ζώα, τα φυτά μου
ολόκληρο τον κόσμο μου
και τη χαρά
από τα όνειρά μου

Κουράγιο κι ελπίδα παίρνω εγώ
που έφτασα μέχρι εδώ
και συνεχίζω τη ζωή
με την καλή μου τη ψυχή

Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου

Ηλία Αθηνά - Καλτσούδας Κωνσταντίνος - Κοτρώτσιος Ευθύμιος - Λαζόγκα Μαρία.