

Φιλαναγνωσία & Δημιουργική γραφή

Εργασία της μαθήτριας Αθανασίας Χατζησαββίδη

Τάξη Α' Γυμνασίου.

Τίτλος βιβλίου:

Το ταξίδι που θέλαμε.

Συγγραφέας:

Λίτσα Ψαραύτη.

Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση:

Το βιβλίο "Το ταξίδι που θέλαμε" μιλά για την ιστορία δύο παιδιών, της Φαίδρας και του Έρικ. Τα δύο παιδιά κερδίζουν το πρώτο βραβείο σε έναν διαγωνισμό και ταξιδεύουν στην Ταϊλάνδη, στο Μπαλί, στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Αποκτούν μοναδικές εμπειρίες και γνωρίζουν ήθη και έθιμα άλλων λαών. Τα δύο παιδιά δένονται μεταξύ τους και αποκτούν μια ιδιαίτερη σχέση.

Εντοπίζω το κύριο θέμα του βιβλίου:

Το κύριο θέμα του βιβλίου πιστεύω πως είναι οι νέες εμπειρίες που αποκτούμε από τέτοιου είδους ταξίδια αλλά και οι γνώσεις για άλλους λαούς και πολιτισμούς που δεν ξέραμε.

Σχολιάζω τον κεντρικό ήρωα του βιβλίου:

Τα δύο παιδιά είναι πολύ έξυπνα και ευαίσθητα. Είναι πάντα χαρούμενα, αλλά και έκπληκτα με όλα αυτά που συναντάνε. Γνωρίζουν νέους τόπους και τρόπους ζωής και ανακαλύπτουν την ιστορία του κάθε λαού.

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο διαβάζοντας το βιβλίο:

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο είναι η ιστορία των διαφόρων λαών και ο τρόπος που περιγράφουν τα δύο παιδιά τις περιπέτειές τους.

Ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο βιβλίο:

Επέλεξα το συγκεκριμένο βιβλίο γιατί ο τίτλος του μου κέντρισε το ενδιαφέρον και το εξώφυλλό του με εντυπωσίασε.

Ο λόγος που θα πρότεινα το συγκεκριμένο βιβλίο σε έναν συμμαθητή ή μεγαλύτερό μου:

Ο λόγος που θα πρότεινα το συγκεκριμένο βιβλίο σε έναν συμμαθητή ή μεγαλύτερό μου είναι γιατί μιλά για ενδιαφέροντα πράγματα και για διαφορετικούς πολιτισμούς.

Μία φράση από το κείμενο που με εντυπωσίασε:

Η φράση που με εντυπωσίασε είναι η εξής:

"Βλέπετε όλα αυτά τα παιδιά; Είναι όλα για πούλημα!"

Αυτή τη φράση την είπε ο Λουν, ο ξεναγός των δύο παιδιών στην Ταϊλάνδη. Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα η συγκεκριμένη φράση γιατί πίστευα πως την σύγχρονη εποχή είχαν αλλάξει τα πράγματα και τα παιδιά πλέον ήταν ελεύθερα και ξέγνοιαστα.

