

"ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ"

ΛΟΤΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ... ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ!

ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.

ΠΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ...!!



Το βιβλίο "Τα τέρατα του λόφου" μας μιλά για την περιπέτεια δύο κοριτσιών, της Όλγας και της Ειρήνης. Τα δύο κορίτσια, σε μια καθημερινή τους βόλτα στο λόφο του Στρέφη, θα δουν τέσσερα πραγματικά τέρατα, που ονομάζονται "σκίνχεντ". Αυτοί είναι μια ομάδα ρατσιστών, νεοναζί που επιτίθενται σε ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, θρησκείες, ιδεολογίες και πιστεύω. Η Όλγα και η Ειρήνη βλέπουν με τα μάτια τους την κακοποίηση του μικρού Σάμουελ από την Αφρική, ενώ αργότερα η Όλγα παρακολουθεί την δολοφονία του κ. Ντίκον και πατέρα του Σάμουελ. Τα τέρατα όμως συνεχίζουν βάζοντας φωτιά στο εργαστήρι του καλοκαιρινού Άγιου Βασίλη, έναν χώρο δραστηριοποίησης για τα παιδιά, τραυματίζοντας τον ίδιο, τον καλοκαιρινό Άγιο Βασίλη και ένα κορίτσι, τη Νέλια. Κι όμως, η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Τα τέρατα του λόφου έχουν βάλει στόχο την οικογένεια της Όλγας, καθώς απαγάγουν το μικρό κορίτσι και το αναγκάζουν να ζήσει στις άθλιες συνθήκες της καλύβας τους. Κάποια στοιχεία όμως προδίδουν τα τέρατα και οι φίλοι της Όλγας, με την βοήθεια των αστυνομικών φτάνουν στα ίχνη τους και καταφέρουν να συλλάβουν δύο από τα τέρατα. Οι άλλοι δύο όμως οργισμένοι, βομβαρδίζουν με μια αυτοσχέδια βόμβα μία εκκλησία, στην οποία γινόταν ο γάμος συγγενών της

Όλγας. Κατάφεραν τελικά να διαφύγουν, αλλά λίγες μέρες αργότερα η αστυνομία τους εντόπισε και τους συνέλαβε.



Εντοπίζω το κύριο θέμα του βιβλίου:

Το κύριο θέμα του βιβλίου είναι ο ρατσισμός / νεοναζισμός. Η συγγραφέας θέλει να μας κάνει γνωστό πως ακόμα και σήμερα υπάρχουν ρατσιστές που πιστεύουν στο διαχωρισμό των ανθρώπων σε ανώτερους και κατώτερους βάσει καταγωγής και χρώματος και να μας προϋδεάσει για το πως μπορεί το φαινόμενο αυτό να αντιμετωπιστεί.

Τέτοιου είδους ρατσιστικές συμπεριφορές μπορεί να αντιμετωπιστούν με το να σεβόμαστε τους ανθρώπους με διαφορετική καταγωγή, θρησκεία, χρώμα, φυλή και να τους φερόμαστε με αγάπη.



Παρουσιάζω τον κεντρικό ήρωα του βιβλίου :

Η κεντρική ηρωίδα είναι η Όλγα, ένα πολύ όμορφο κορίτσι, με καστανόξανθα μαλλιά και μάτια μελιά. Είναι ένα γενναίο και δυναμικό κορίτσι που κρύβει μέσα της πολλές ευαισθησίες. Έχει πολύ θάρρος και αντιμετωπίζει τα πάντα με ψυχραιμία και υπομονή. Είναι πολύ στοργική και νοιάζεται για όλους.



Αυτό που μου άρεσε
περισσότερο διαβάζοντας
το βιβλίο:

Διαβάζοντας το βιβλίο μου άρεσε πολύ όταν η Όλγα με την Ειρήνη βοήθησαν τον Σάμουελ με τα τραύματα που του είχαν προκαλέσει τα τέρατα. Τον πήγαν στο σπίτι της Όλγας και η μητέρα της, που είναι γιατρός, του περιποιήθηκε τα τραύματα.



Ο λόγος που επέλεξα αυτό
το βιβλίο:

Επέλεξα αυτό το βιβλίο διότι ο τίτλος με εντυπωσίασε και το εξώφυλλο μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον και παράξενο.



θα πρότεινα το
συγκεκριμένο βιβλίο σε
έναν συμμαθητή ή
μεγαλύτερό μου;


Σίγουρα θα πρότεινα το βιβλίο αυτό σε έναν συμμαθητή ή μεγαλύτερό μου, γιατί η πλοκή είναι πολύ ενδιαφέρουσα και το περιεχόμενό του πολύ επίκαιρο.



Μία φράση από το κείμενο
που με εντυπωσίασε:

Η φράση που με εντυπωσίασε είναι η εξής:

"Κάποιος σοφός, έχει γράψει πως "τύχη, είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί ο Θεός όπου δεν θέλει να βάλει την υπογραφή του". Αυτή η φράση με εντυπωσίασε γιατί εμείς σήμερα "τύχη" θεωρούμε ότι είναι η καλή ενέργεια, αλλά στο βιβλίο δεν μας λέει το ίδιο.



Αθανασία
Χατζησαββίδου
Τάξη Α' Γυμνασίου



"Τα τέρατα του λόφου"

Λόλη Πέτροβιτς-Ανδρουσοπούλου

Μια σύντομη περίληψη

Δύο κορίτσια, η Όλγα και η Ειρήνη, περνάνε το καλοκαίρι τους στην Αθήνα με πολλές περιπέτειες. Οι περιπέτειες σχετίζονται με τα τέρατα, όπως τα ονόμαζε η πρωταγωνίστρια μας ή αλλιώς νεοναζί. Φέρνουν πολλές καταστροφές στις οικογένειες των κοριτσιών και στους φίλους τους, γιατί ήταν διαφορετικοί από αυτούς. Όμως τα δύο κορίτσια, με πείσμα και υπομονή καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες παρ' όλες τις απώλειες...

Το κύριο θέμα του βιβλίου

Το κύριο θέμα του βιβλίου έχει να κάνει με τους νεοναζί και τις

φυλετικές τους απόψεις. Οι άνθρωποι αυτοί δεν δέχονται το διαφορετικό και γι' αυτό φέρνουν καταστροφές σε οικογένειες και θλιβερές απώλειες.

Οι ήρωες του βιβλίου

Οι κεντρικοί ήρωες του βιβλίου είναι δύο. Συγκεκριμένα δύο δωδεκάχρονα κορίτσια, η Όλγα και η Ειρήνη. Και οι δύο είναι πολύ πονόψυχες και καλές απέναντι σε ανθρώπους που το αξίζουν. Όμως, όταν βλέπουν να συμβαίνει μια αδικία τότε βάζουν πείσμα και δεν την αφήνουν να περάσει. Είναι δυναμικές και υπομονετικές με τα προβλήματα που δημιουργούνται.

Τι μου άρεσε περισσότερο διαβάζοντας το βιβλίο

Διαβάζοντας το βιβλίο, μου προκάλεσε το ενδιαφέρον το ότι αναφέρεται σε ανθρώπους που είναι ρατσιστές και κάνουν παράλογα πράγματα, υποστηρίζοντας με πάθος τις απόψεις τους.

Επίσης μου άρεσε που οι ηρωίδες του βιβλίου συνεργάζονται και αλληλοϋποστηρίζονται για να νικήσουν τα "τέρατα" που τους φέρνουν δυστυχίες και απώλειες.

Ο λόγος που επέλεξα αυτό το βιβλίο

Το βιβλίο το επέλεξα γιατί με εντυπωσίασε το εξώφυλλο. Εκεί εικονίζονται δύο παιδιά και δύο νέοι, δυνατοί άνδρες με μαυρισμένα πρόσωπα. Από το σχήμα που έχει στο μπράτσο του, τον αγκυλωτό σταυρό, ο ένας άνδρας, το "τέρας" όπως αναφέρεται στο κείμενο, κατάλαβα ότι πρόκειται για μία ιστορία με τους νεοναζί. Ήθελα να μάθω περισσότερα για τις αποτρόπαιες πράξεις τους που φέρνουν μόνο δυστυχία σε όποιον είναι διαφορετικός.

Ο λόγος που θα πρότεινα το βιβλίο σε έναν συμμαθητή ή έναν μεγαλύτερο μου

Τα τέρατα του λόφου, είναι ένα εντυπωσιακό βιβλίο, που είναι για όλες τις ηλικίες. Θα πρότεινα σε κάποιον να το διαβάσει γιατί θα μάθει περισσότερα πράγματα για τους νεοναζί και ίσως ευαισθητοποιηθεί και ο ίδιος για τους ανθρώπους γύρω του.

Μια φράση από το κείμενο που με εντυπωσίασε

Η φράση που με εντυπωσίασε από το κείμενο σχετίζεται με τη φωτιά που έβαλαν οι νεοναζί σε ένα κτήριο, επειδή εκεί φιλοξενούνταν παιδιά από άλλες χώρες και αυτό δεν τους άρεσε.

Η φράση είναι:

"Τ' άψυχα ξαναγίνονται. Οι άνθρωποι έχουν σημασία μονάχα. Όλα τ' άλλα ξαναγίνονται. Η ζωή έχει και τις αναποδιές της."



Εργασία της μαθήτριας
της Β' τάξης
Ματίνας Χατζή.