

Σεβαστοί Πατέρες, κοι Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοι Εκπρόσωποι των των Σωμάτων Ασφαλείας, Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί, Αγαπητά μας παιδιά, κυρίες και κύριοι.

Η σημερινή ημέρα, πέραν του ιδιαίτερου εθνικού συμβολισμού που φέρει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με ένα υψίστης σημασίας γεγονός της χριστιανοσύνης, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου! Έτσι, η «αφύπνιση» του έθνους, η αρχή του αγώνα που ευαγγελίζεται την Ελευθερία, ο Έλληνας την εκλαμβάνει, ως αγαθό, ως ιδανικό, ως αρετή συνυφασμένη με τον χαρακτήρα του, και με τον ίδιο όχι μόνο ως ελεύθερο άνθρωπο αλλά συνάμα θεοσεβής.

Σαν σήμερα, πριν από 203 χρόνια, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της επανάστασης στη μονή της Αγίας Λαύρας και όρκισε τους επαναστάτες. Μια πράξη υψίστου συμβολισμού για έναν αγώνα που είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, στις 14 Σεπτεμβρίου 1814, στην Οδησό, με την ίδρυση της «Φιλικής Εταιρίας».

Σύσσωμο το σκλαβωμένο και για αιώνες καθημαγμένο έθνος ανταποκρίθηκε. Κάθε περιοχή της σεπτής μας πατρίδας προσέφερε τους καλύτερους της στον βωμό της Ελευθερίας. Εδώ στη Φωκίδα, σαν χθες, ο αρματολός Πανουργιάς κάλεσε τους προκρίτους της περιοχής στον Προφήτη Ηλία και κήρυξε την Επανάσταση. Στις 27 του Μάρτη απελευθέρωσε τα Σάλωνα, ενώ αμέσως μετά ο πρόκριτος Αναγνώστης Λιδωρίκης και οι οπλαρχηγοί του (Δήμος Σκαλτσάς και Πολίτης Παπαγεωργίου) απελευθερώνουν το Λιδωρίκι. Η πατρίδα μας, αστραπιαία, απ' άκρη σ' άκρη μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, μιας μάχης που μόνο σκοπό είχε την Ελευθερία. Αυτήν για την οποία άνδρες και γυναίκες θυσιάστηκαν ώσπου να πραγματοποιηθεί το για αιώνες ανεκπλήρωτο, η απελευθέρωση του Γένους και η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους.

Δύο και πλέον αιώνες μετά από την ημέρα της Εθνεγερσίας κάποιοι ίσως να αναρωτιούνται το νόημα της απόδοσης τιμών σε αυτήν την ημέρα. Σε μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση, η επακόλουθη κατάργηση των συνόρων και εξάλειψη των εθνικών συμβόλων είναι γεγονός. Σε μια εποχή που η χώρα μας βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική, κοινωνική, μα κυρίως ηθική κρίση.

Η 25^η Μαρτίου δεν δύναται να αντιμετωπίζεται απλώς ως μια κοινή επέτειος εορτασμού αλλά ως η ημέρα εκείνη που καθιστά υποχρεωτική την αναζωπύρωση της ιστορικής μας κληρονομιάς αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος του ιερού μας χρέους, να συνειδητοποιήσουμε την ταυτότητά μας και να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο μας ως Έθνος και ως Πολίτες.

Η 25^η Μαρτίου, ως σύμβολο της αέναης πάλης των Ελλήνων ενάντια στην κάθε είδους Τυραννία, μιας πάλης που συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας μας. Στους Βαλκανικούς πολέμους, στη Μικρασία, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στην πολύπαθη Κύπρο! Γι' αυτό συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί μια ημερομηνία «επικίνδυνη» για τους επίδοξους εξουσιαστές μας. Επικίνδυνη, επειδή υπενθυμίζει το χρέος κάθε γνήσια ελεύθερου ανθρώπου να αγωνιστεί για το Δίκαιο και την Ελευθερία. Ο ξεσηκωμός των υπόδουλων Ελλήνων, που συντάραξε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, δεν στρεφόταν μόνο ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Στρεφόταν ευθέως και κατά των συμφερόντων της «Ιεράς Συμμαχίας», των υπερδυνάμεων της εποχής, που δεν ανέχονταν την παραμικρή απόπειρα διασάλευσης της τότε καθεστηκυίας τάξης. Ακριβώς ό,τι συμβαίνει και σήμερα.

Ένας λαός, όμως, γράφει την ιστορία του όχι απλώς για να αφηγείται στις γενιές που θα ακολουθήσουν το παρελθόν του, αλλά για να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Επομένως, σήμερα, το μήνυμα της 25^{ης} Μαρτίου καθίσταται πιο επίκαιρο από ποτέ! Καλούμαστε όλοι να αντισταθούμε σθεναρά απέναντι σε κάθε είδους φαινόμενα που μας οδηγούν σε πνευματική και ηθική παρακμή. Μας καλεί να σταθούμε προ των ευθυνών μας, ώστε να βελτιωθούμε τόσο ως άτομα όσο κι ως πολίτες.

Δυστυχώς, «οί καιροί οὐ μενετοί». Ιερό καθήκον μας, λοιπόν, δεν είναι παρά να διδαχθούμε από τις αρετές και τις αξίες των προγόνων και να διανθίσουμε με νέες δάφνες τη δόξα της Πατρίδας. Να προσθέσουμε κι εμείς με τη σειρά μας νέες σελίδες στην ιστορία της και ως απόλυτα ελεύθεροι να μη λησμονούμε τους στίχους του ποιητή: «Θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην ἢ ἐλευθερίαν».

Από το Ορμένιο μέχρι τη Γαύδο και από τους Οθωνούς ως το Καστελόριζο, Χρόνια Πολλά, Ελληνίδες και Έλληνες! Χρόνια πολλά, Ερατεινή! Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω το Έθνος!