



**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ**

Αριθμ. πρωτ. 1352

Κομοτηνή, 28η Αυγούστου 2024

**ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΩΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑ  
ΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΟΥ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025**

Άγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και γονείς,

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση πού μετά τό πέρας τῶν καλοκαιρινῶν διακοπῶν σας, μοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία καί πάλι νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας τήν σημερινή ἡμέρα ἡ ὁποία σηματοδοτεῖ μία νέα σχολική χρονιά, ἕνα νέο ταξίδι μάθησης καί δημιουργικότητας.

Σ' αὐτό τό ταξίδι πέρα, ἀπό τίς χαρές καί τίς ἐπιτυχίες, θά συναντήσετε καί φουρτούνες, τίς ὁποῖες ὅμως μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή θά καταφέρετε νά τίς ξεπεράσετε, νά ἀναδείξετε τὰ χαρίσματά σας, τό ταλέντο σας καί νά πετύχετε τοὺς εὐγενεῖς στόχους σας.

Άγαπητά μου παιδιά,

Ἡ ἀπόκτηση τῆς γνώσεως δέν εἶναι αὐτόνομη, ἐνισχύεται ἀπό τήν σοφία καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτό ἡ Ἐκκλησία εἶναι παρούσα σ' αὐτήν τήν προσπάθειά σας. Μὲ τήν σημερινή τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ προσευχόμαστε στὸν Θεό νά εὐλογεῖ τὸν ἀγῶνα σας, νά εἶναι καρποφόρος καί δημιουργικός. Ὅμως τίποτα δέν κερδίζεται αὐτόματα, χωρὶς τήν δική σας προσπάθεια. Ὅλοι ἐμεῖς, οἱ Γονεῖς, οἱ Καθηγητές, οἱ Ἱερεῖς θά εἴμαστε δίπλα σας διαρκῶς νά σᾶς στηρίζουμε,

νά σᾶς ἐνισχύουμε. Ἡ δική σας ὄμως θέληση καί ἡ δική σας προσπάθεια εἶναι αὐτή πού θά προσδιορίσει τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων σας. Στόχοι, οἱ ὁποῖοι δέν θά πρέπει νά περιορίζονται μόνο στήν μόρφωση, ἀλλά νά ἐπεκτείνωνται στήν διαμόρφωση τοῦ ἠθους καί τήν μεταμόρφωσή σας σέ πρόσωπα ἠθικά, πρόσωπα ἀγάπης καί προσφορᾶς.

Ἐσᾶς τοὺς ἐκπαιδευτικούς τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας, τοὺς «πλοηγούς τῶν ψυχῶν τῶν παιδιῶν μας» στό ταξίδι τους αὐτό, ὀφείλω νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν ἀγάπη καί τόν ζῆλο πού δείχνετε, ἀφοῦ κάνετε τό σχολεῖο ἀφετηρία ἐλπίδας καί πρόταση ζωῆς ἠθους. Ταυτόχρονα σᾶς εὐχομαι δύναμη καί ὑπομονή στό ὑψηλό σας λειτούργημα, πού στόχο ἔχει τήν οἰκοδόμηση ἰσχυρῶν θεμελίων πού θά στηρίζουν τὰ παιδιά καθ' ὅλη τήν διάρκεια τῆς ζωῆς τους. Σᾶς προτρέπω δέ καί σᾶς παρακαλῶ νά συνεχίσετε μέ τόν ἴδιο καί περισσότερο ζῆλο νά μεταδίδετε τήν γνώση καί νά καλλιεργεῖτε τόν ἐσωτερικό κόσμο τῶν μαθητῶν.

Τέλος στοὺς ἀγαπητοὺς γονεῖς ἐκφράζω τά βαθύτατα αἰσθήματα τῆς ἀγάπης μου καί σᾶς προτρέπω καί σᾶς παρακαλῶ θερμά νά ἐνδιαφέρεσθε πέρα ἀπό τήν θύραθεν σοφία καί γιά τήν ἐν Θεῷ προκοπή τῶν παιδιῶν σας, προικίζοντάς τα μέ τις ἑλληνορθόδοξες ἠθικές ἀξίες καί συμπεριφορές.

Με τις σκέψεις αὐτές σᾶς χαιρετίζω καί σᾶς εὐλογῶ καί εὐχομαι ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ, ὥστε ἡ νέα σχολική χρονιά μά καί ὀλόκληρη ἡ ζωή σας νά εἶναι καρποφόρα, χαρούμενη καί εὐλογημένη.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Μαριωνείας ἡ Κομοτηνῆς Ντανιελίου

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

