

## Εξερευνώντας τους Θησαυρούς της Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Ζακύνθου

Τη Δευτέρα, 20 Μαρτίου, επισκεφτήκαμε την Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ζακύνθου και εξερευνήσαμε τους θησαυρούς της σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ζακύνθου. Οι μαθητές μας με τη βοήθεια του κυ Βισβάρδη Τάσου, περιηγήθηκαν αρχικά την έκθεση φωτογραφίας που ήταν αφιερωμένη στην προσεισμική Ζάκυνθο και πιο συγκεκριμένα στην Παναγία Φανερωμένη πριν από το σεισμό του 1953, αλλά και σε ένα μέρος του κέντρου της Ζακύνθου εκείνης της περιόδου με τα αρχοντικά και τα καντούνια της. Είχαμε ακόμα την ευκαιρία να θαυμάσουμε κάποιες τοπικές ενδυμασίες, καθώς και την έκθεση πετρωμάτων που προσέλκυσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των μαθητών μας. Ακολούθησε, παρουσίαση σημαντικών δωρητών της Βιβλιοθήκης.

Στη συνέχεια, οι μαθητές μας με τη βοήθεια των συνοδών καθηγητών τους, χωρίστηκαν σε ομάδες και αφού ξεφύλλισαν το βιβλίο που επέλεξαν, αρκετοί από αυτούς, το παρουσίασαν στους υπόλοιπους. Λίγο πριν αποχωρήσουμε, ενημερώθηκαν για τη διαδικασία έκδοσης κάρτας δανεισμού, ενώ κάποιιοι από αυτούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον να δανειστούν το βιβλίο που τους κέντρισε περισσότερο την προσοχή. Η δράση αυτή έλαβε χώρα με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού βιβλίου, ενώ οι μαθητές μας είχαν τη χαρά να διαπιστώσουν από κοντά τον πολλαπλό ρόλο μιας βιβλιοθήκης που δεν περιορίζεται σε κάτι στατικό, αλλά κάτι ζωντανό, καθώς μία βιβλιοθήκη είναι τελικά πολλά περισσότερα από ένας χώρος βιβλίων.

Ευχαριστούμε πολύ τον κο Βισβάρδη για την ξενάγηση των μαθητών μας, τον κο Γιάννη Μαρίνο, αλλά και όλους τους ανθρώπους της Βιβλιοθήκης για τα κέρασματα και την πραγματικά πολύ θερμή υποδοχή και φιλοξενία που μας επιφύλαξαν στο χώρο τους!









