

## Περιδιαβαίνοντας το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

Την Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023, οι μαθητές του σχολείου μας με συνοδεία των καθηγητών τους, επισκέφτηκαν το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων στο πλαίσιο του εορτασμού της 25<sup>ης</sup> Μαρτίου και των 200 χρόνων από τη συγγραφή του Εθνικού μας Ύμνου. Στην είσοδο, μας υποδέχτηκε η Υπεύθυνη του Μουσείου κα Δεμέτη. Η ξενάγησή μας ξεκίνησε από το ισόγειο και το Μουσολαίο, το οποίο φιλοξενεί τα οστά του Διονυσίου Σολωμού, του Ανδρέα Κάλβου και της συζύγου του και συνεχίστηκε στον 1<sup>ο</sup> όροφο με τα αντίγραφα των οικοσήμων Ζακυνθινών οικογενειών, τις τοπικές Ζακυνθινές ενδυμασίες και την αίθουσα Σολωμού. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον Εθνικό μας ποιητή μέσα από τις μοναδικές προσωπογραφίες των μελών της οικογένειάς του, τα χειρόγραφα, τα προσωπικά του αντικείμενα και βιβλία. Στη συνέχεια, ξεναγήθηκαν σε άλλες αίθουσες με πορτραίτα, προσωπικά αντικείμενα και χειρόγραφα άλλων επιφανών Ζακυνθίων, όπως του δικηγόρου και βουλευτή Κολυβά, του λόγιου και θεατρικού συγγραφέα Δ. Ρώμα και του Γρ. Ξερόπουλου.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κα Δεμέτη για την πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση που χάρισε σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους!







ὦ φιλάτη πατρίς,  
 ὦ θαυμασία νῆσος,  
 Ζάκυνθε· σὺ μοῦ ἐδώκας  
 τὴν πνοὴν, καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος  
 τὰ χρυσὰ δῶρα !  
 Ἀνδρέας Κάλβος