

Project

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λογοτεχνία και κινηματογράφος



ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
[Ημερομηνία]

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ



Ο Ινδιάνος Σιάτλ στο κείμενο «Ένα παλιό μήνυμα στον σύγχρονο κόσμο» το 1855, εκφράζει τον τρόπο σκέψης της φυλής του, ο οποίος διαφέρει εντελώς από τις υλικές αξίες και τον κατακτητικό πολιτισμό των



των λευκών και παρουσιάζει την κατάληξη που πρόκειται να έχει η Γη, εάν οι άνθρωποι συνεχίσουν να την εκμεταλλεύονται με απώτερο σκοπό την απόκτηση χρήματος.

Λέει πως, για τους λευκούς η Γη δεν είναι αδερφός, αλλά εχθρός που πρέπει να κατακτήσουν και αφού πάρουν από αυτόν ό,τι χρειάζονται να πάνε παρακάτω, δείχνοντας έτσι την απληστία και την αδιαφορία των ανθρώπων για το περιβάλλον.



"Με το ταμάχι που έχει ο άνθρωπος, θα κατακτεί τη γη και θα αφήσει πίσω του μια έρημο"



Αναφέρεται στο «ταμάχι», δηλαδή την πλεονεξία του ανθρώπου που τον κάνει να «μαγαρίζει» τη φύση και τα ζώα, αντί να τα σέβεται, καθώς η φύση είναι η μάνα μας και τα ζώα αδέρφια μας, που ό,τι παθαίνουν επηρεάζει και εμάς.

Τέλος, θεωρεί πως η απουσία τόσο των ζώων όσο και μιας ήρεμης γωνιάς, για να σταθεί κανείς και να ακούσει τα φύλλα των δέντρων ή το ψιθύρισμα των ζουζουνιών, θα επιφέρει μεγάλη μοναξιά και θα δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα στις μεγαλουπόλεις.



Έπειτα από 853 χρόνια βλέπουμε τον WALL-E σε μια ερημωμένη και αφιλόξενη Γη, γεμάτη με τόνους σκουπιδιών, που έχουν καταστήσει αδύνατη τη διαβίωση.



Αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι να φεύγουν σε πολυτελείς κρουαζιέρες στέλνοντας πίσω ρομπότ, για να αναζητήσουν κάποια μορφή ζωής,



όπως ένα φυτό, ενώ οι μοναδικοί κάτοικοι του πλανήτη είναι ένα ρομπότ και μία κατσαρίδα.



Οι άνθρωποι παρουσιάζονται ως παχύσαρκα, άβουλα πλάσματα, που εξαρτώνται πλήρως από την τεχνολογία και ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα αποξενωμένοι από τους γύρω τους.



Καταφέρνουν όμως να αντιδράσουν και να επιστρέψουν στη Γη δίνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας πως, αν οι άνθρωποι πάρουμε ξανά τη ζωή στα χέρια μας και συνεργαστούμε, ίσως να καταφέρουμε να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας, τον οποίο θα πρέπει να σεβόμαστε και να αγαπάμε, αφού η Γη είναι το σπίτι μας.

Τόσο ο Ινδιάνος με την ομιλία του όσο και η ταινία WALL-E κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προφητεύοντας τι θα συμβεί, εάν δεν σταματήσουμε να έχουμε αυτή την αλαζονική συμπεριφορά απέναντι στη Γη.



Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον αλλά και τους ίδιους μας τους εαυτούς από την ολική καταστροφή.

Ελένη Γιαβασπούλου Β1