

Αγαπητοί παρευρισκόμενοι,

Όλοι έχουμε ακούσει για την ισότητα. Ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων. Αυτό που πολλοί δυσκολεύονται να καταλάβουν είναι ότι και οι γυναίκες συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτούς. Όταν μιλάμε για ισότητα μιλάμε για ίση αντιμετώπιση. Ίσα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευκαιρίες.

Είναι αλήθεια πως οι γυναίκες έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Έχουν διεκδικήσει τη θέση που τους αξίζει. Αλλά ακόμα και σήμερα η ανισότητα δεν έχει εξαλειφθεί. Από το οικογενειακό περιβάλλον οι γυναίκες εκπαιδεύονται διαφορετικά, πιο αυστηρά, για να είναι έτοιμες να έχουν την ευθύνη του μελλοντικού τους σπιτιού. Τα αγόρια είναι πιο ελεύθερα σε αυτόν τον τομέα καθώς από την κοινωνία ο άνδρας έχει τη θέση του αρχηγού.

Πολλοί μπορεί να απορούν με τις απόψεις μερικών ή μπορεί και να τις υποστηρίζουν, αλλά ειλικρινά, γιατί ο άνδρας δεν μπορεί να βοηθάει στο σπίτι; Γιατί η γυναίκα ενώ και οι δυο δουλεύουν και οι δυο μένουν κάτω από την ίδια στέγη, πρέπει να το αναλάβει μόνη της;

Και στην κοινωνία όμως είναι γνωστό ότι οι γυναίκες θεωρούνται πιο ευάλωτες, πιο εύκολα εκμεταλλεύσιμες. Πολλές φορές όσο παράλογο και να ακούγεται οι γυναίκες δε λαμβάνουν τον ίδιο μισθό με τους άνδρες. Αλλά ακόμα κι αν ο εργοδότης τους είναι δίκαιος, συνάδελφοι έχουν την τάση να τις αντιμετωπίζουν ως κατώτερες.

Αν θέλουμε όμως να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να επισημάνουμε πως μιλώντας για ισότητα, μιλάμε και για τους άνδρες. Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες υποφέρουν πολύ περισσότερο κι είναι αναγκασμένες να δέχονται συμπεριφορές που δεν αξίζουν ούτε σε άβια αντικείμενα, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως και οι άνδρες αδικούνται. Δεν προσπαθώ να μειώσω τον πόνο που έχουν βιώσει εκατομμύρια γυναίκες στα τόσα χρόνια ύπαρξης του ανθρώπινου είδους και τη συνεχή διάκριση που δέχονται από την κοινωνία, απλώς υπάρχουν φορές που και οι άνδρες έχουν υποστεί άδικη μεταχείριση. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξουν προκαταλήψεις και αντιδράσεις για την άσκηση ορισμένων επαγγελματιών, όπως βρεφονηπιοκόμοι, νηπιαγωγοί και άλλα, καθώς και δυσκολίες στη διεκδίκηση της επιμέλειας των παιδιών του.

Ο αγώνας για την ισότητα μεταξύ των φύλων είναι κοινός αγώνας καθώς τα δικαιώματα των γυναικών είναι δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Η σιωπή δεν πρόκειται να βοηθήσει κανέναν. Πρέπει να μιλήσει ο καθένας από μας, να υπερασπιστεί την αξία του, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των γυναικών σε όλο τον πλανήτη. Ειδικότερα, στις χώρες της Ανατολής οι γυναίκες απαγορεύεται να βγουν έξω χωρίς τη συνοδεία ενός άνδρα, ενώ ως θύματα βιασμού έχουν φθάσει στο σημείο να αντιμετωπίζουν κατηγορίες.

Μη σκέφτεστε ότι είστε μόνοι, γιατί χιλιάδες άνθρωποι θέλουν την ισότητα αλλά φοβούνται να την επιδιώξουν. Η κάθε γυναίκα που υποφέρει ή και προβληματίζεται πρέπει να μιλήσει, να εκφράσει την άποψη της χωρίς φόβο και να έχει το θάρρος να

κυνηγήσει το όνειρο της. Δε χρειάζεται έναν άνδρα στο πλευρό της για να μπορέσει να υπάρξει.

Όσο για τους άνδρες δεν είναι ντροπή να υποστηρίζουν την ισότητα. Είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα των γυναικών, όχι επειδή είναι κόρη ή σύζυγος κάποιου, αλλά επειδή είναι άνθρωπος. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις ζωές όλων, όχι μόνο των γυναικών, γιατί η ισότητα βοηθάει στη διατήρηση της ισορροπίας σε μια κοινωνία.

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

Χαραλαμποπούλου Μελίνα, Γ3

