



ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ

Στο πλαίσιο του ΑΣΤ Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη



2018-2019

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Γ'1 Γυμνασίου Δροσιάς

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρακάτω ποίημα είναι εμπνευσμένο από τη μάχη που δίνουν οι άνθρωποι για να γίνουν αυτό που θέλουν να είναι και την επιπλέον προσπάθεια που πρέπει να δώσουν για να είναι αποδεχτοί για αυτό. Είναι εμπνευσμένο από την υπόσχεση που δίνουν στους εαυτούς τους να μη σταματήσουν ποτέ να προσπαθούν να το πετύχουν και η υπόσχεση που δίνουν στον κόσμο γύρω τους, λέγοντας πως η ζωή είναι μικρή, άρριο θα είναι μια καλύτερη μέρα, πως μπορούν να τα καταφέρουν.

Υπόσχομαι

Όσο ο κόσμος
Είναι κάτω από τα πόδια μας
υπόσχομαι να ελπίζω.

Υπόσχομαι να προσπαθώ
τον κόσμο να γυρίζω.

Υπόσχομαι να περπατώ
σε μαγικά λιβάδια,

να κοιτώ μακριά
απ' του κόσμου τα σκοτάδια.

Υπόσχομαι να σκέφτομαι
πριν τις λέξεις μου σφραγίζω.

Υπόσχομαι να μην τρέχω
γιατί πίσω δε γυρίζω.

Υπόσχομαι να χαμογελώ
σ' ό,τι κι αν βρω μπροστά μου

τίποτα να μην αφήσω
να ξεφύγει απ' τη ματιά μου.

Υπόσχομαι να μένω
Αντί να φεύγω μακριά

γιατί έτσι κόβονται
των ανθρώπων τα φτερά.

Υπόσχομαι να τραγουδώ
αντί να συλλαβίζω.

Υπόσχομαι κανέναν
να μην αφήσω πίσω.

Υπόσχομαι ποτέ
καμιά καρδιά να μη ραγίσω.

Υπόσχομαι με σένα
πάντα να συμβαδίζω.

Υπόσχομαι του κόσμου μου
τα πιο ωραία δώρα

να τα 'χω πάντα δίπλα μου
σε περασμένη ώρα.

Υπόσχομαι ακόμα
Να σταματήσω να φελλίζω.

Υπόσχομαι ποτέ
να μη με εμποδίσω.

Υπόσχομαι να προσέχω
των αστεριών τη χάρη

μήπως και μου κλέψουν
κάτι απ' όσα έχω πάρει.

Υπόσχομαι τη ζωή μου
πάντα να καθορίζω.

Υπόσχομαι να εμπιστεύομαι
αυτί να εξορίζω.

Υπόσχομαι τα όνειρα
Ποτέ να μη βυθίσω.

Υπόσχομαι, λοιπόν,
κανέναν να μην ξεχάσω.

Υπόσχομαι πάντοτε
Στο τέρμα μου να φτάσω.

Υπόσχομαι την ποίηση
να μην την αδικήσω

τον κόσμο του παλιό
να μην τον κυνηγήσω.

Όσο λοιπόν, ο κόσμος
είναι κάτω από τα πόδια μου
υπόσχομαι να ελπίζω

σ' έναν κόσμο διαφορετικό
που θα δημιουργήσω.

Αγγελίνα Αθανασοπούλου, Γ' 1