

## «Το σχολείο που ονειρεύομαι»

Το σχολείο μου που θέλω εγώ  
θέλω να είναι γερό,  
να έχει όμορφα γλυπτά  
με σπάνια ομορφιά.

Να έχει πολλά μπαλκόνια,  
να βλέπεις στα δέντρα τ'αηδόνια,  
βλέποντας την ακρογιαλιά  
να παίζουνε μικρά παιδιά.

Έχει καλούς καθηγητές,  
μεγάλους και τρανούς,  
έχουμε όμως και αναπληρωματικούς  
που τους φωνάζουμε βοηθητικούς.

Θα είχε πλάκα το σχολείο αν ήταν έτσι.  
Θα είχε και φαγητό. Μάλλον γιουβέτσι.

**Ευτύχης Αλυγιζάκης**

## **«Φοβάμαι»**

Στο σχολείο το καινούριο  
φοβάμαι πολύ  
έχει παράξενα πράγματα  
ακόμα και σκελετούς.  
Φαντάστηκα τον εαυτό μου  
σε μια τέτοια μορφή  
όταν θα πέθαινα κι εγώ.  
Φοβήθηκα πολύ,  
δεν μπορούσα να περπατήσω  
δεν έριξα ούτε μια ματιά  
γιατί νόμιζα ότι θα γίνω κι εγώ σκελετός.  
ΦΟΒΑΜΑΙ.  
Φοβάμαι να ξαναπάω στο σχολείο μου  
ακόμα και να το δω.  
Τα παρατάω, δεν μπορώ.

**Ευτύχης Αλυγιζάκης**

## **«Το σχολείο του Αλικιανού»**

Στα Χανιά εις τον Αλικιανό  
σε ένα ψηλό τοπίο  
βρίσκεται ο Μαρκουλής  
και πιο πάνω το σχολείο.

Σχολείο διώροφο  
στολίδι είναι του τόπου  
κι έχει πολλές αβοκαντιές  
κι έξυπνους ανθρώπους.

Έχουμε πολλούς καθηγητές  
πού'ναι όλοι ξεφτέρια  
και θα μας κάνουνε  
όλους μας ξεφτέρια.

**Ειρήνη Τζατζιμάκη, Ηλίας Τζατζιμάκης**

## **«Ένα σχολείο για μένα»**

Ας μπορούσα το σχολείο μου  
να το φτιάξω όπως θέλω εγώ  
τη φαντασία μου να βάλω  
χωρίς να το σκεφτώ.

Τα παιδιά θα ήταν αγαπημένα, φιλικά  
και η ώρα θα περνούσε φανταστικά.

Τα βιβλία θα ήταν συναρπαστικά,  
με χρώματα κι εικόνες,  
μα λίγα λόγια και σοφά!!

Οι καθηγητές ήρεμοι, ευγενικοί και καλοί,  
σαν την κυρία Χελιουδάκη που κάθεται εκεί!!

Θα μάθαιναν στα παιδιά με τρόπο μαγικό  
γραφή κι ανάγνωση να ξέρουν,  
να είναι πρώτα στο σχολειό...

Όποτε κάνουν αταξίες  
επιμορφώσεις θα πάρουν και αντιγραφή,  
να μάθουν να σέβονται την ώρα του καθηγητή...

Το σχολείο που ονειρεύομαι είναι αυτό...  
μακάρι να βγει το όνειρό μου αληθινό!!!...

**Τσαπάκου Αμαλία, Φραγκιουδάκη Θεοδώρα**

### **«Ένα σχολείο φαντασίας»**

Το σχολείο μας, σαν παλάτι από άμμο.

Τα βιβλία μας, σαν τα κοχύλια της θάλασσας.

Οι καθηγητές μας σαν τους ψαράδες,

που με τις βάρκες τους τα πέλαγα διασχίζουν.

Και τα στίλο μας από φτερά των γλάρων που ψάρια κυνηγάνε.

Το προαύλιο του σχολείου χρυσαφένια ακρογιαλιά.

Τα χαμόγελα των παιδιών μια μεγάλη αγκαλιά.

Ο πίνακας η θάλασσα και βάρκες τα σβηστήρια

και τα μπουκάλια το νερό σκουπίδια της θαλάσσης.

**Παναγιώτης Φουντεδάκης, Γιάγκος Βουρεξιάκης**

## **«Ανοίγει το σχολείο»**

Άνοιξε πάλι το σχολειό  
Μετά απ'τον Δεκέμβρη  
Οι διακοπές τους ήταν χαλαρές  
Σαν το καλοκαίρι

Κουραμπιέδες εγαΐρανε  
Πίσω στο σχολειό τους  
Γιατί δεν βρήκαν τον βάτραχό τους.

Μετά από την κατάθλιψη  
Στην μπούκα είχα πέσει  
Γιαυτό κουραμπιέδες εγενίκανε  
Και πήγανε στο σχολειό  
Και φάγανε από το κυλικείο τους.

**Σταφυλαράκης Γιώργος, Μπουλταδάκης Βαγγέλης**

## **«Το σχολείο που αγαπώ»**

Τι είναι αυτό που αγαπώ;  
το αγαπημένο μου σχολειό.  
Γύρω του υπάρχουν δέντρα,  
γήπεδα και κήποι.

μέσα του υπάρχουν παιδιά,  
δάσκαλοι όλοι τους καλοί,  
αίθουσες μεγάλες  
κι αγάπη στους μαθητές.

Τα βιβλία μου είναι πολλά,  
μα δεν τα σκέφτομαι αυτά,  
αυτό που θέλω τ'αγαπώ,  
το αγαπημένο μου σχολειό.

**Ευαγγελία Σαμιώτη, Δανάη Στρατινάκη**

## **«Σχολικά γενέθλια»**

Ένα παιδί είχε γενέθλια στο σχολείο  
και φάγαμε τούρτα από ένα θρανίο,  
φάγαμε και πατατάκια  
χριστουγεννιάτικα γλειφιτζουράκια,  
φάγαμε κι άλλο γλυκό  
πέντε έξι εφτά κι οχτώ  
βάλαμε και μουσική  
ξεσηκώσαμε τη γη  
ανεβήκαμε στα θρανία  
και σκίσαμε όλα τα βιβλία.  
Τέλος κάναμε πάρτυ καλό  
και η δασκάλα είπε «πο!πο!πο!».

**Παναγιώτης Φραγγεδάκης**



## «Η νέα σχολική χρονιά»

Κάθε μέρα πηγαίνω στο σχολείο,  
περνάω χαρωπά  
και διασκεδάζω με φίλους και χαρά.

Τα κορίτσια με γέλιο, όπως παλιά,  
τα Χριστούγεννα κοντεύουν  
στολίδια λαμπερά.

Μια μέρα όμως με χιονιά,  
τα σχολεία κλείνουν,  
ήρθε η Πρωτοχρονιά.

Τι ωραία που είναι η ζέστη  
στο τζάκι μας μπροστά  
με καλή παρέα  
και πολλά φαγητά.

Τα σχολεία πάλι ανοίγουν  
μια νέα χρονιά ξεκινά  
στα χέρια το βιβλίο  
κρατώντας δυνατά.

Συνεχίζοντας τη μέρα  
με δραστηριότητες και τρέλα  
πάλι στο χορό  
με τραγούδι και ρυθμό.

**Αθανασίου Ευαγγελία, Σεληνιωτάκη Κατερίνα**

## **«Ενωμένοι όλοι μαζί»**

Το σχολείο μου δεν έχει σύννεφα  
και δε θα αποκτήσει ποτέ,  
ούτε βροχές, ούτε τυφώνες  
γιατί είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί.  
Υπάρχει μόνο ηλιοφάνεια.

Στο σχολείο μου μόνο δάκρυα χαράς υπάρχουν,  
ούτε λύπης ούτε τσακωμών  
γιατί είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί  
σαν γροθιά.

Το σχολείο μου αφθονεί  
από αγάπη, ειρήνη και φιλία.  
κι όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλο,  
γιατί είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί.

Όταν κλείσουν τα σχολεία  
λυπόμαστε πολύ, παιδιά,  
όμως όταν ξανανοίξουν,  
όλοι θα'μαστε μαζί ξανά.

**Μανόλης Ψαριανός, Αλέκος Τσιχλάκης**

## **«Η προσαρμογή»**

Την πρώτη μέρα μπαίνω στο σχολειό  
και τι να δω, πολλά παιδιά στην αυλή,  
ανησυχώ  
παίρνω τα βιβλία τα πολλά  
και δεν ξέρω τι να πω,  
ανησυχώ  
μπαίνω μέσα στο κτίριο αυτό  
και βλέπω τους δασκάλους,  
ανησυχώ.

Δεύτερη μέρα στο σχολειό  
κάνω μάθημα κανονικό  
μαθαίνω τα παιδιά  
μαθαίνω τους δασκάλους  
είμαι χαρούμενος πολύ  
θέλω να ξεναγηθώ, να μάθω τους τόπους,  
στο σχολειό είμαι χαρούμενος πολύ.

Μ'αρέσει τούτο το σχολειό  
γιατ'είναι πολύ πολύ καλό,  
είμαι χαρούμενος πολύ.

**Δασκαλάκης Θοδωρής**

## **«Το σχολείο να΄ταν φύση»**

Το σχολείο να΄ταν δάσος  
τα φύλλα να΄ταν τα τετράδια  
ο δάσκαλος να μην υπήρχε  
να κάναμε σχολείο μόνο τα Σαββατοκύριακα.

Το καλοκαίρι να ταξιδεύαμε  
σε όλον τον κόσμο  
να κάναμε φίλιες με ανθρώπους  
από άλλη χώρα  
να μην υπήρχε πόλη  
να ήταν εξοχή  
να βλέπαμε τα ζώα  
να τρέχουν να βρούνε την τροφή.

Τον χειμώνα να χιόνιζε παντού  
να παίζαμε με το χιόνι αντί για ορθογραφία  
να παίζαμε με τα ζώα  
να κάνουμε φίλια  
και να μην υπήρχαν τα βιβλία.

**Γιώργος Γομπάκης**

## **«Το σχολείο της ελευθερίας»**

Το σχολειό θα προτιμούσα  
να μην έχει κάγκελα  
έτσι όλα τα παιδιά  
θα ένιωθαν ελεύθερα.

Αντί για γκράφιτι  
στους τοίχους να'ταν ζωγραφισμένα πέλαγα  
(έτσι όλα τα παιδιά θα ένιωθαν ελεύθερα).

Αχ και να έλειπε  
το τσιμέντο απ'την αυλή  
και η κυρία Χελιουδάκη  
να μην έβαζε αντιγραφή...

Πάντα να λάμπει ο ήλιος  
να φωτίζει τα παιδιά  
να μην κάνουν αταξίες  
κι όλα τα σχετικά.

Τα μαθήματα θα'ταν εύκολα  
έτσι όλα τα παιδιά θα ένιωθαν ελεύθερα.

**Γιώργος Χανιωτάκης**

## **«Η ζωή ενός μαθητή»**

Το σχολειό μου το καλό,  
μα πόσο το αγαπώ.

Κάθε μου μέρα εκεί περνώ  
με τους φίλους μου τους αγαπημένους.

Είναι όλοι τους πολύ καλοί  
αλλά και φοβεροί μαζί.

Οι δάσκαλοί μου οι τρελοί  
είναι όλοι φοβεροί,  
μα όταν πάλι στο σπίτι μου γυρνώ  
το σχολειό αγανακτώ.

**Αντώνης Χανιωτάκης**

## **«Το σχολείο φυλακή»**

Μια μέρα εχτύπησα ένα παιδί  
και επήγα στον διευθυντή.  
Αυτός μου είπε να είμαι καλό παιδί  
αλλιώς θα φάω αποβολή.  
Το σκέφτηκα και το ξανασκέφτηκα,  
είπα στον εαυτό μου  
από δω και πέρα θα είμαι καλό παιδί  
αλλιώς θα φάω αποβολή  
και θα πάω στου σχολείου τη φυλακή.

**Χρήστος Τζεϊρανίδης**

## **«Το σχολειό της φαντασίας»**

Το σχολειό μου είναι μεγάλο

η φύση χαρωπή

τα πουλιά κελαηδάνε

στη δικιά μας τη γιορτή.

Η πριγκίπισσα και ο πρίγκιπας από τα παραμύθια

το ξέρεις ότι ταιριάζουμε

κι ότι αυτό είναι αλήθεια.

Το σχολειό μου είναι μεγάλο πολύ.

Όταν βλέπω τη φύση συντροφιά

οι άγγελοι να γελάνε στη δικιά μας τη χαρά.

Όταν τραγουδώ

βλέπω μαγαζιά

μπαίνω μέσα και τα παίρνω αγκαλιά.

Και φτάνει η στιγμή που πρέπει να σας το πω,

καρδούλα μου, αστέρι μου, φατσούλα, σ' αγαπώ.

**Κατερίνα Τυράκη**



Φωνές χαρούμενες,  
παιδιά που παίζουν,  
σήμερα όπως και κάθε μέρα.

Το σχολείο γεμάτο  
ανθρώπους  
γνώσεις  
φιλίες  
αγάπη.

Το κουδούνι χτυπά  
τι τάχα καινούριο σήμερα ξεκινά;  
Τα παιδιά ενωμένα σκέφτονται, δημιουργούν,  
πότε πότε διστάζουν  
αγαπούν και πονούν.

Και ο δάσκαλος εκεί πάντα  
σύμβουλος κι οδηγός  
για καθέναν, για όλους,  
πρότυπο κι ουρανός.

**Κυρία Δήμητρα**

## **«Μέρες σχολείου»**

Καθημερινά τα χαμόγελα κάνουν βόλτα στην αυλή  
οι τσάντες βαρυγκομούν γεμάτες με την καθημερινή γνώση  
τα βιβλία δυσανασχετούν από το καθισιό ή το άνοιξε κλείσε  
τα μαθήματα σαν στρατιωτάκια διαδέχονται το ένα το άλλο  
ο προτζέκτορας προβάλλει την εξυπνάδα ή την ανοησία των ανθρώπων

αλλά πάνω απ'όλα

Τα γέλια κι οι φωνές βομβαρδίζουν τη λογική και τη σοβαρότητα  
Η φαντασία ταξιδεύει χέρι χέρι με τα παιδικά όνειρα  
Η μουσική τυλίγει σ'ένα σύννεφο τη χαρά και τη λύπη  
Οι διαφορές των παιδιών τα φέρνουν πιο κοντά  
Και η αγάπη βασιλεύει στις καρδιές τους...

**Κυρία Ελπίδα**