

**Αντωνοπούλου Νάσια**

**Ο ΗΛΙΟΣ**

Ήλιε μου αγαπημένε,  
που περιμένω πως και πώς να βγεις  
ποτέ μην με αφήσεις,  
γιατί μόνη θα μείνω μια ζωή.  
Το φως της ζωής είναι ωραίο,  
μια λάμψη προσμένω,  
για να έρθει η χαρά με γαλήνη και ομορφιά.  
Αν όλοι οι άνθρωποι,  
ήταν ξένοιαστοι και αθώοι σαν τα παιδιά,  
όλη η γη θα γέμιζε ομορφιά  
με γαλήνη και καλοσύνη.

## ΓΡΙΤΣΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

### ΦΩΣ...

Ξαπλωμένος στην άμμο

μπροστά στην ταραγμένη θάλασσα κοιτάζοντας τα κύματα

απολαμβάνοντας τον ήλιο

που λάμπει στον ουρανό

Δρασκελίζοντας δάση, ποτάμια και βουνά

Γνωρίζοντας καινούρια μέρη και τοπία που ο νους μου δεν τα

χωράει

Ξαφνικά ένα φως

φως εκτυφλωτικό

εμφανίζεται μπροστά μου

και έπειτα βρίσκομαι σε έναν καινούριο κόσμο

Φτιαγμένο όπως ονειρευόμουν πάντα τον δικό μας...

**Γλύπτη Αγγελική**

**Ανηφορίζοντας στο όνειρο της φύσης**

Ανηφορίζοντας στην πλαγιά του βουνού  
Γεύτηκα τα θαύματα της φύσης,  
είδα την πλάση με θεϊκή μορφή  
και ονειρεύτηκα τη ζωή μου όλη

Είδα το φώς το μεσημεριανό  
και μέθυσσα από τον ήλιο.

Άνοιξα τα χέρια μου στο φώς  
και γέμισε η καρδιά μου.

Ένωσα τη γαλήνη να κυλάει μέσα μου  
και αισθάνθηκα την ψυχή να γαληνεύει.

Η φύση ξαφνικά ζωντάνεψε και το μίσος έ σ β η σ ε .

**Ελιντιόνα Λαλάι**

***Η χρυσή μπάλα***

Στον ουρανό πού'ναι γεμάτος από σύννεφα

στέκεται όπως πάντα

μια χρυσή μπάλα!

Με τις εκτυφλωτικές ακτίνες της,

συνοδεύεται πάντα από τους αληθινούς φίλους.

Αγωνίζεται να είναι ΗΛΙΟΣ (!)

στον απέραντο ουρανό

με τις ακτίνες της...

Σαν μπάλα χρυσή από ψηλά μας κοιτάζει

κάθε μητέρα και πατέρα

**Μπέη Ανθή**

**Ατενίζοντας το πέλαγος**

Είδα την ομορφιά της πλάσης  
Ήπια ήλιο ελληνικό μοναδικό  
Χάζεψα τις άσπρες κορφές  
σκέφτηκα τη λάμψη των προγόνων  
και ένιωσα ευλογημένη.

Άγγιζα το φως  
και ένιωθα διπλά ευτυχισμένη.

Είδα τον ήλιο με τα μάτια της ψυχής  
και αγαλλίασε το σύμπαν.

Τα αστέρια ασπάστηκαν τη γη  
ο ουρανός ξανάγινε γαλάζιος  
και τα σώθηκα μου ευφράνθηκαν  
από της φύσης την μαγεία.