

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ *ΡΑΔΙΟ* * * * * ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ



Η εφημερίδα των παιδιών της ΣΤ3 τάξης
του 4^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης

«Ιωάννης Καποδιστριας» **Τεύχος 5**

Υπεύθυνη εκδοτικού: Στέλλα Παπαγιάννη

Κατά Χριστούγεννα
είναι οι Ροδόκερφέιες

Το άπληστο ξωπρό και ο Λε Βασίλης

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ξωπρό πολύ όμορφο και καλό, όμως κάτα το βασάνιζε, κάτα το απασχολούσε Ζήλευσε τον Λε Βασίλη, που έπαυσε ήλη την προσοχή και τα παιδιά του είχαν μεγαλύτερη αδυναμία.

Όλα αυτά τα χρόνια, έμεινε σιωπηλό, αλλά αυτήν την φορά αποφάσισε να βρει ένα σχέδιο με το που έπεσε το σκοτάδι, το ξωπρό κρύπωσε στο γραφείο του Λε Βασίλη, χωρίς να τον δε κανείς και έηλεψε ήλα τα δώρα που είχε αγοράσει για τα παιδιά με τον κόπο του. Σημέρωσε Χριστούγεννα, και ήλα ήταν ενθουσιασμένα να πάρουν τα παιχνίδια που είχαν ζητήσει. Ο Λε Βασίλης μίρασε τα δώρα και τα παιδιά τα άνοξαν ευθείς αμέσως. Γιού να το περιμένουν όμως, δεν υπήρχε τίποτα μέσα στα κουτά Γονείς και παιδιά, ήταν απογοητευμένα και δυσαρεστημένα με αυτό που συνέβη. Ο Λε Βασίλης στενοχωρήθηκε πάρα πολύ και έφυγε απογοητευμένος για το χωριό του.

Τότε το ξωπρό πήρε επισήμως τη θέση του και ήταν πολύ πεανοποιημένο που είχε πετύχει τον στόχο του. Για επήληξη του όμως, σύντομα άρχισε να κουράζεται. Τα παιδιά δεν ήταν ευγενικά μαζί του, τα δώρα που ζητούσαν ήταν παλά και απεριδιά και τρώγοντας τόσα μπασιότα με γάλα ξεάντισε να παχάινει απεπειά. Του έλασε πολύ ο Λε Βασίλης και χρειάζοσαν την βοήθεια του. Αποφάσισε λοιπόν, να περάσει από το σπίτι του, και να του μαρτυρήσει την αλήθεια.

Μόλις έφτασε, ο Λε Βασίλης έμεινε επήληπτος από την επίσκεψη του. Αποπέληψε τα λάθη που είχε κάνει, αγόρασε ολοκάνουρη δώρα στα παιδιά, αποκασιώνοντας επείνα που είχε ηλέψει και τον παραπέλασε να έρθε πίσω. Επείνος δέχτηκε και το ξωπρό ήταν

πολύ χαρούμενο. Τα περάγματα επέστρεψαν στον πεανοκό τους ρυθμό, και το ξωπρό από τότε έμεινε να είναι χαρούμενο γι αυτό που είναι και γι αυτά που έχει. (Μήνα)



Καλα Χριστούγεννα
is coming
Na περάσετε όλο,
υπεροχα!

Χριστουγεννιάτικες

ιστορίες

Καλά Χριστούγεννα
με υεία
Και Χαρά





Ευχές από το ανουπτό παράθυρο

Τα ξεχωριστά Χριστούγεννα

Θα σας πω μια ιστορία με μεγάλη σημασία!

Ήταν μια οικογένεια με 2 παιδιά, όλα περίμεναν τα Χριστούγεννα με ανυπομονησία. Οι γιορτές μέρες ήταν γεμάτες ενθουσιασμό και αγάπη. Μάλιστα έφτιασαν τα Χριστούγεννα όλα ήταν τόσο ενθουσιασμένα, κάλεσαν τις οικογένειές τους και έπαιξαν ένα ωραίο δέπντο.



Το επόμενο πρωί τα παιδιά άνοιξαν τα δώρα τους που βρισκότανταν κάτω από το δέντρο, όμως αυτό που ανέμεναν δεν τους άρεσε καθόλου. Δεν περίμενε κανείς να πάρει αυτό το δώρο! Μέσα στα κουτιά υπήρχαν μόνο σκουπίδια, δεν υπήρχαν όμορφα δώρα, ούτε αυτό που είχαν ζητήσει τα παιδιά από τον Άγιο Βασίλη.

Η μαμά ποίταξε τον μπαμπά με απορία και τότε τους ήρθε η εξής ιδέα αποφάσισαν να πάνουν μια έρευνα για αυτό που μόλις είχαν συμβεί στην οικογένειά τους.



Υστερα από 2 εβδομάδες συνεχούς έρευνας και αφού διαπίστωσαν ότι όλο το χωριό είχε πάθει το ίδιο απεισιχώς παράλληλα, καταλάβαν ότι ο Άγιος Βασίλης είχε χαθεί, με αποτέλεσμα την δουλειά να την κάνουν τα παιδιά ξωπετά του. Υπήρχε όμως ένα μπερό αγγλά σημαντικό πρόβλημα, ενώ ήξεραν τη δουλειά τα είχαν κάνει όλα λάθος, χωρίς να το γνωρίζουν. Τα πανούργια καλοπαντζάρια τα είχαν ξεχάσει. Είχαν κλέψει τα δώρα και είχαν βάλει στη θέση τους, σάπυους με σκουπίδια.

Αναποίνωσαν σε όλο το χωριό την εξαφάνιση του Άγιου Βασίλη και όλα μαζί προσπάθησαν να τον βρουν, όλα είχαν αναστατωθεί τόσο πολύ! Τον Άγιο Βασίλη τελικά τον είχαν πάρει οι πονηροί καλοπαντζάρια και τον είχαν κλειδώσει στον κόσμο της δυστυχίας. Η

έρευνα της οικογένειας λοιπόν, σε συνδυασμό με την αγάπη όλων για τα Χριστούγεννα, τους οδήγησε στην μυστική πόρτα των καλοπαντζάρων. Τον βρήκαν και τον έβγαλαν από εκεί!



Ο Άγιος Βασίλης ζήτησε συγγνώμη από όλους για το μεγάλο αυτό μετέρδεμα και οι καλοπαντζάρια πήραν ένα καλό μάθημα από σπείνον, δε πήραν κανένα δώρο επείνα τα Χριστούγεννα.



Όλα τα παιδιά χάρισαν τόσο πολύ για την επιστροφή του Άγιου Βασίλη και που πήραν τελικά τα δώρα που του είχαν ζητήσει. Οι μεγάλα χάρισαν και αυτά γιατί είχαν καιάφερες να σώσουν τα Χριστούγεννα. (Ταδα)

Καλά Χριστούγεννα,
καλή Πρωτοχρονιά!

Υγεία και χαρά!

2023



Τα δύο αδέρφια

Μια φορά κι έναν καιρό, σε μία οικογένεια, τα δύο παιδιά έγραψαν ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη για το δώρο που θέλουν να πάρουν τα Χριστούγεννα. Ο Γιώργος που ήταν 10 χρονών ζήτησε να δει τον Άγιο Βασίλη από κοντά, ενώ ο αδελφός του ο Δημήτρης, που ήταν 15 χρονών, ήθελε χρήματα. Μάλιστα είδε το γράμμα του μπερού του αδελφού, τον παραδίψε και του είπε ότι ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει. Ο Γιώργος σεναναχωρήθηκε και του είπε ότι λέει ψέματα.

Κάπως έτσι φάνε η παραμονή των Χριστουγέννων και τα δύο αδέρφια συνεχίζουν να διακρινούν. Το βράδυ ο Γιώργος και ο Δημήτρης πηχάνουν για ύπνο.

Κατά τις 4:00 η ώρα ο Δημήτρης ξυπνάει και πηχάνει κάτω στην κουζίνα να φάει λίγη σοκολάτα και βλέπει ξαφνικά μπερούς του τον Άγιο Βασίλη. Δεν πίστευε στα μάτια του αυτό που έβλεπε!!! Ο Άγιος Βασίλης του είπε ότι πρέπει να πιστέψει στην μαγεία των Χριστουγέννων και του έδωσε ένα μαγικό πεταράδι.

Ξαφνικά απούσιπτε ένας θόρυβος και ο Δημήτρης ζήτησε. Μάλιστα άνοιξε τα μάτια του, είπε στον εαυτό του ότι τελικά ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει. Ενώ σπεφτόταν ότι αυτό ήταν μόνο ένα όνειρο, άνοιξε το χέρι του και είδε ότι κρατούσε το πεταράδι. Τελικά ήταν όνειρο ή όχι...?? (Γιάννης)

Χαρούμενο

το

νέο

έτος

