

ΡΑΔΙΟ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

~~ΒΙΛΑ~~

Τεύχος 3

Η εφημερίδα των παιδιών της ΣΤ3 τάξης
του 4^{ου} Δημοτικού Σχολείου
Πετρούπολης «Ιωάννης Καποδίστριας»



3 Δεκεμβρίου Ατόμων Παγκόσμια Ημέρα με Αναπηρία



Ισότητα

ψιλία

αγάπη

εμπιστοσύνη

Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, είναι εκείνα που δεν μπορούν να κάνουν τα ίδια πράγματα με εμάς, δηλαδή χρειάζονται βοήθεια για να κάνουν τις βασικές δραστηριότητες. Είναι όμως και τα άτομα που πρέπει να σεβόμαστε περισσότερο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετικά, είναι ίσα με εμάς, έχουν τα ίδια δικαιώματα και θα έπρεπε όλα να τους συμπεριφερόμαστε όπως τους αξίζει. Η Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες, είναι στις 3^{ες} Δεκεμβρίου, τα παιδιά όμως εκείνα δεν θα ήθελαν να τα υπολογίζουν διαφορετικά, αφού σκέφτονται απαρτώς όπως εμείς και κυρίως είναι και αυτά παιδιά. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε αυτά τα παιδιά να νιώσουν υπερσθένεια στον κόσμο και να τους υπενθυμίσουμε ότι είναι κάτι σημαντικό για την κοινωνία (Μάννα)

Η 3^η Δεκεμβρίου είναι Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με αναπηρία και είναι η μέρα που μας θυμίζει την αναγκαιότητα διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης τους στη μάθηση και στην επικοινωνία. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μαθαίνουν να καταπολεμούν κάθε μορφή διάκρισης και αποκλεισμού από το κοινωνικό περιβάλλον, αφού η διαφορετικότητά τους τους δίνει τη δύναμη να ξεπερνούν δυσκολίες και να τα καταφέρνουν!!! Αν ήμουν στη θέση κάποιου παιδιού απ' αυτά θα προσπαθούσα να μην απούω τα αρνητικά σχόλια για μένα, δε θα στεναχωριόμουν για την κατάστασή μου και θα προσπαθούσα να ζω την κάθε μέρα μου με κέφι και χαρά!!! Είμαι σίγουρη ότι θα με στηρίζαν οι φίλοι μου και κυρίως η οικογένειά μου στα εύκολα και στα δύσκολα θα συναντούσα σίγουρα παλές δυσκολίες στην ζωή μου ακόμη και στο σχολείο μου, αν ήμουν υποχρεωμένη να μεταπηλούμαι με αναπηρικό αμαξίδιο. Σαν ενήλικη θα προσπαθούσα να βοηθώ ευάφιστα άτομα που έχουν ανάγκη από στήριξη και αποδοχή (Γιάννα)

Όλοι Διαφορετικοί, Όλοι Ισοί



Ιστορίες από το παράθυρο

Όλα διαφορετικοί όλοι ίσοι!!

Μέσα από το παράθυρο, είδα ότι τα παιδιά με αναπηρία δεν είναι τόσο αποδεκτά στην κοινωνία μας και για κάποιους είναι βάρος. Αυτό δεν είναι σωστό γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί αλλά ίσοι! (Μαρία)

Είδα άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να βγαίνουν έξω με ασφάλεια γιατί κάποια αυτοκίνητα παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια και τα καρτοσάκια δεν χωράνε να περάσουν αλλά ούτε οι τυφλοί δεν μπορούν να περπατήσουν με το μπαστούνι τους (Νικολέτα)

Από το μαγικό παράθυρο είδα παιδιά με απώλεια όρασης να παίζουν με άλλα παιδιά, κρατώντας μπάλες με κουδουνάκια, ώστε να ακούγονται και να μπορούν να συμμετέχουν στο παιχνίδι. Μια άλλη παρέα παιδιών προσπαθούν να μάθουν τη νοηματική γλώσσα για να μιλάνε με τους κωφούς φίλους τους. (Αλεξάνδρα)

Μέσα από το παράθυρο είδα ένα αυτοκίνητο να έχει παρκάρει σε μια ράμπα για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και ο οδηγός δεν νοιάστηκε που άτομα σε καρτοσάκι δεν θα μπορούσαν να περάσουν. Επίσης υπήρχαν άνθρωποι που του φώναζαν να φύγει αλλά αυτός τους αγνόησε. Δεν είναι σωστό να παρκάρουμε σε ράμπες για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. (Γιάννης)

Εγώ στο μαγικό παράθυρο παρατήρησα πως μερικοί άνθρωποι είναι ρατσιστές στα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά μερικοί βοηθάνε παιδιά. (Χρήστος)

Από το μαγικό παράθυρο είδα πως δεν υπάρχουν μπάρες για να περνούν τα αμαξίδια και αυτό δυσκολεύει τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Πρέπει όλοι να σεβόμαστε τους ανθρώπους με αναπηρία και να τους διευκολύνουμε στην καθημερινότητά τους. (Στεφάνια)

Εγώ στο μαγικό παράθυρο με είδα σε αναπηρικό καρτοσάκι να προσπαθεί ένας φίλος μου να με μεταφέρει στο σχολείο. Μετά όμως ήταν πολύ δύσκολο να με ανεβάσει από τις σκάλες στην τάξη και να με κατεβάσει. (Νίκος)

Από το μαγικό παράθυρο βλέπω σχολεία που δεν έχουν ράμπες για να έχουν πρόσβαση τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Επίσης ένα παιδί με πρόβλημα στην όραση δεν μπορεί να περπατήσει εύκολα στον δρόμο. Πιστεύω πως όλοι μας βοηθάμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες όταν προσπαθούμε να μην τα εμποδίζουμε. (Σπύρος)

Μέσα από το ανοιχτό παράθυρο είδα πως δεν υπάρχουν στα πεζοδρόμια κίτρινα πλακάκια που χρειάζονται για τους τυφλούς και επίσης χρειάζονται και σε ηλικιωμένους ανθρώπους, για να τα αισθάνονται με την μαγκούρα τους και να κυκλοφορούν με ασφάλεια. (Ζωή)

Όταν βγήκα έξω στο μαγικό παράθυρο είδα έναν άνθρωπο με προβλήματα όρασης να μη μπορεί να κυκλοφορήσει μόνος του στον δρόμο, διότι δεν υπάρχουν ηχητικά φανάρια και οι οδηγοί παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια. (Αθανασία)

