

ΟΙ ΡΑΔΙΟ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Η εφημερίδα των παιδιών της ΣΤ3 τάξης

του 4ου Δημοτικού Σχολείου

Πετρούπολης «Ιωάννης Καποδίστριας»

Τεύχος 2

Τα γενέθλια της Αναστασίας

Την ημέρα των γενεθλίων μου των περίμενα πως και πως. Είχα μάθει από την Αγγελού την υπορρέα μας πως η μαμά μου είχε παραγγείλει την μεγαλύτερη τούρτα με την λογαρίδινα στην παραγή μας πάντα πάρε πάντα μου για τον χορό Ήταν έρχονταν όλα αριθμητικά μου, θα με διέφευναν όλα με σημαντικούς αριθμούς. Ήταν στολισμένα τόσο ωραία το σπίτι μου, τόσο ωραία γαργαλιά είχαν επαφή με τη μαμά μου. Ο νονός μου θα ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη μόνο για μόνο για το πάρτι μου. Τον αριθτώ τόσο πολύ τον νονό μου. Η τεράστια να περάω τόσο ωραία σε αυτό το πάρτι ώστε να μου έμεινε αζέραστο.

17 Νοέμβρη (Πολυτεχνείο)

Στις 17 Νοέμβρη το Πολυτεχνείο γιορτάζουμε

και όλοι μαζί τους φοιτητές μας τους θαυμάζουμε!!

Ψωμί, παιδεία, ελευθερία φωνάζανε

και την ζωή τους δεν την λογαριάσανε.

Οι γενναίοι φοιτητές στο Πολυτεχνείο!!!! (Στεφανία)

Τι έγινε στη πραγματοπόστα!

Πρώτη πρώτη στο ραδιόφωνο έτσισαν ελβετούς, απαγορεύονταν η πυρλοφορία στους δρόμους αλλά και ο συναντήσεις στα σπίτια. Ήταν δυστυχώς δεν μεταρρύστηκαν τα πάνω το πάρτι μου. Η μικρή μεριά στεναχωριστήστηκε στο πάρτι μου απαραίτητης. Έγιναν γραβόνταν στην ημέρα Ηθέλια πως και πώς να δώ τους γίλους, πους συγγένειας μου και πυρίων του νονό μου. Τα γενέθλια μου έμειναν όντας αζέραστα, αλλά όχι όπως τα περίμενα (Αλεξάνδρα)

Περίμενα τα γενέθλια μου με χαρά, ενθουσιασμό και ανυπομονούσα. Αλλά όταν ξέπινα το πρώτη απούσοτες ένα ζευγάρι απέναντι από το σπίτι μου και βγήσα να δώ τα γίνεται. Όμως δεν ήταν πολύ. Είδα μέσα από το ζευγάρι από το οποίο που έμειναν απέναντι μας. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Μετά απαγόρευσαν τη πυρλοφορία, απαγορεύονταν οι συναντήσεις στα σπίτια και αυτό για το απόστρατη γενέθλια περιοδό, ήταν ότι δεν μπόταν το πάρτι μου. Τέλος τα γενέθλια μου έμειναν αζέραστα με πολύ αρνητικά μελούντα (Ιωάννη)

Ιστορίες ανά τα ‘ένα σύνθημα πάντα επικαιρό... ωραράδυρα Ψωμί Παιδεία - Ελευθερία !!

ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Το ψωμί εκείνη την εποχή συμβόλιζε την υποστήριξη που χρειάζονταν οι φοιτητές, τις προμήθειες τους, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για να εξεγερθεί ο λαός. Η παιδεία ήταν η θέληση των παιδιών για να πάνε σχολείο, να βρουν δουλειές και να είναι όλοι ίσοι. Η ελευθερία ήταν η λαχτάρα για να είναι ελεύθερη η Ελλάδα, να υπάρχει ελευθερία κίνησης, πρωτοβουλίας και γνώμης. Για αυτά πάλευαν οι φοιτητές.

Οι φοιτητές κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου ζητούσαν να υπάρχουν δουλειές για όλους, αναζητούσαν εισόδημα χρειάζονταν φαγητό και το ψωμί ήταν μια λέξη γνωστή στον ελληνικό λαό. Στη σημερινή εποχή υπάρχει μεγάλη ανεργία περισσότερο από ότι πριν τον κορωνοϊό, διότι πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν λόγο της καραντίνας. Σε πολλούς εργασιακούς χώρους δεν υπάρχει σεβασμός, υπάρχει έμφυλη βία, σεξουαλική παρενόχληση και πολλές διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα. Επίσης υπάρχουν πολλοί άστεγοι που ψάχνουν απεγνωσμένα για ασφάλεια, ανθρώπινες σχέσεις, ένα σπίτι καθώς και αγαθά για αν ζήσουν. Τέλος δεν υπάρχει κοινωνική αλληλεγγύη. (Ιριδα, Χριστίνα, Αθανασία)

το σύνθημα « Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» ακούγονταν πάντοτε από όλους κατά την περίοδο της Χούντας.



Στο Πολυτεχνείο οι φοιτητές ζητούσαν ελεύθερα πανεπιστήμια και δικαίωμα άποψης και λόγου. Ελευθερία κυκλοφορίας, δικαίωμα στη μόρφωση, ελευθερία διακίνησης ιδεών.

Σήμερα ζητάμε χρήματα για έρευνες στα πανεπιστήμια, δικαίωμα λόγου, ισότητα των φύλων.

(Στεφανία και Μήνα)



ΣΗΜΕΡΑ:

Έχει άλλη σημασία. Δηλώνει την λαχτάρα και την ανάγκη των ανθρώπων για δουλειά. Επίσης την έλλειψη χρημάτων και τη διεκδίκηση αγαθών.

Στην παιδεία σήμερα (που είναι η μόρφωση) αν υπάρχει ένας αδύναμος μαθητής το εκπαιδευτικό σύστημα δεν κάνει πάντα κάτι για τον βοηθήσει να μάθει με αποτέλεσμα να μείνει πίσω. Σήμερα υπάρχει ελευθερία. Όλοι έχουμε δικαιώματα αλλά και πολλές υποχρεώσεις.



Βασίλης, Γιώργος, Γιάννης, Χαράλαμπος

Σήμερα αυτές τις λέξεις τις έχουμε όλες, ειδικά την ελευθερία. Έχουμε ελευθερία λόγου, ψήφου και μόρφωσης. Επίσης όλα τα παιδιά μπορούν να πηγαίνουν σχολείο εκτός από μερικά τα οποία στη χώρα τους έχουν πόλεμο.

(Ζωή και Αθανασία)

